

PROFIEL
VAN EEN PAROCHIE
MET VIJF KERKEN MET STIP

R.K. PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT

R.K. PAROCHIE
Sint-Odulphus van Brabant





R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant, vijf Kerken met Stip

Inleiding:

De Rooms katholieke parochie Sint-Odulphus van Brabant heeft actieve, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschappen in Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Spoordonk en de Beerzen zijn delen van de gemeente Oirschot. Onze gemeenschappen zijn plaatsen waar iedereen welkom is en gerespecteerd wordt. Wij hebben oog voor elkaar en laten ons inspireren door de woorden en daden van Jezus Christus. De parochie is in 2013 ontstaan uit een fusie van vijf parochies en parochiekerken en maakt deel uit van het bisdom 's-Hertogenbosch.

De gemeenten Best en Oirschot liggen in het zuidelijke deel van de driehoek Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg, in de nabijheid van de autosnelwegen A2, A50 en A58. Best heeft een treinverbinding met 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven.

Natuurgebieden (waaronder de Oirschotse heide, het groene woud en het beekdal van de Beerze), recreatie (voorbeelden zijn vakantiemogelijkheden of Aquabest) en grotere winkelcentra (Ekkersrijt, Winkelcentrum Woensel) liggen allen in de directe omgeving.

Historische en toeristische informatie:

De parochie ligt aan de noordkant van de Kempen in Noord Brabant. Het is een afwisselend gebied met weilanden, bossen, boerderijen, recreatieplaatsen, industrieterreinen, winkelgebieden en woonkernen.

Oirschot. Er zijn een aantal industriële bedrijven is vooral bekend om het beschermde dorpsgezicht en driehonderd rijks- en gemeentemonumenten met de Sint-Petrusbasiliek als imposant middelpunt. Oirschot vierde in 1980 het 1500 jarig bestaan. Het telt 11000 inwoners. Oirschot is een aantal musea rijk.

Best heeft 29000 inwoners en maakte tot 1819 deel uit van de gemeente Oirschot. Best had een bloeiende klompenindustrie maar heeft nu een mix van agrarische bedrijven en grote en kleinere industrieën binnen haar grenzen. Best is ook bekend als de geboorteplaats van de eerste Nederlandse heilige, Sint-Odulphus in 775. Een aantal Bestse kerken, kapelletjes en industriële gebouwen staan op de monumentenlijst. In het Bestse buitengebied ligt het oorlogsmuseum 'Bevrijdende vleugels'

De Beerzen (formeel Oost-, West- en Middelbeers) zijn in 1997 bij gemeente Oirschot gekomen. Het dorp heeft ongeveer 7000 inwoners en is hoofdzakelijk agrarisch. Ook hier staan een aantal historische panden op de monumentenlijst.

De parochiekerken en de contactinformatie

De parochie Sint Odulphus van Brabant is in 2013 door een fusie van vijf parochiekerken tot stand gekomen. Alle vijf kerken zijn lid van de Vereniging Kerken met Stip. In de hieronder staande tabel staat de algemene informatie over de individuele kerken, de eerst verantwoordelijke voor de parochiekerk vanuit het pastorale team, de contactinformatie en de tijden van de reguliere vieringen.

Onze parochie heeft een algemene **contactpersoon voor Kerken met Stip**.

De activiteiten voor Kerken met Stip voor ex-gedetineerden zijn de kinderschoenen ontgroeid en bereiken snel een niveau van volwassenheid. Christ van Oers bouwt dit verder uit in de parochie en bevordert de samenwerking tussen de parochiekerken en de samenwerking met regionale parochies. Hij is de contactpersoon voor de Kerken met Stip.

Christ is bereikbaar op:

☎ 06 24962330 of ✉ KerkenMetStip@odulphusvanbrabant.nl

H. Antoniuskerk, Best

De geschiedenis van de Antoniuskerk is nauw verbonden met de nabijgelegen schoenfabriek Bata die in 1933 naar Best kwam en werkgelegenheid, huizenbouw en natuurlijk nieuwe inwoners in Best bracht. Voor de geestelijke verzorging van het personeel benoemt de bisschop een rector. De rector heeft nog geen kerk, maar de Batadirectie stelt een gedeelte van de kantine beschikbaar om daar de H. Eucharistie te vieren. De directie van de Bata wenst de bouw van een eigen kerkgebouw in Batadorp met als patroonheilige Antonius van Padua. De rector wordt tot bouwpastoor benoemd en de officiële inwijding van de kerk is op Palmzondag 2 april 1950.



In 2000 werd de H. Antoniuskerk gerenoveerd: de bekabeling en het schilderwerk werden aangepakt en het interieur werd aangepast aan de eisen van de tijd. Door de handen uit de mouwen te steken en samen keihard te werken, werd het een mooie renovatie. Het kerkgebouw werd licht, vriendelijk, gastvrij, ruimtelijk met kleurrijke patronen die afstralen van de gebrandschilderde ramen.

H. Antoniuskerk, Best
Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

Vieringen: Eucharistie – zondag 11:00 uur

Sint-Odulphuskerk, Best

De huidige Sint-Odulphuskerk is het derde Godshuis op deze plaats. Het eerste kerkgebouw ontstond door de verbouwing van het geboortehuis van Sint-Odulphus tot een houten kapel, toen hij als een heilige werd vereerd. Ongeveer duizend jaar geleden. In 1437 werd deze kapel vervangen door een stenen bouwwerkje. Op 7 december 1553 werd de zelfstandige parochie van Best gesticht, met Sint-Odulphus als patroonheilige.

Omdat de kerk in de loop van honderden jaren sterk in verval was geraakt en bovendien te klein was geworden voor het aantal parochianen, werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. De derde kerk dus. Architect Karl Weber (1820-1908) kreeg opdracht tot het tekenen van een ontwerp. De kerk is ingewijd op 23 oktober 1882. De contouren van de middeleeuwse kerk kunt u nog zien op het huidige kerkplein. Daarop staat ook het ruim 100 jaar oude Odulphusbeeld.



Sint-Odulphuskerk, Best
Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

Vieringen: Eucharistie – zondag 09:30 uur

Sint Petrusbasiliek, Oirschot

In 1268 werd de Sint-Petruskerk gebouwd. In 1462 brandde die eerste Sint-Petruskerk af en ging de kostbare inventaris, inclusief belangrijke protocollen en documenten, volledig verloren. Door geldgebrek lag de bouw van een nieuwe kerk regelmatig stil, de voltooiing was in 1515. De kerk had een rijk interieur met veel schilderijen, gebrandschilderde ramen, twintig altaren en de beroemde koorbanken. Rampen en oorlogen hebben veel schade aangericht. In 1566 en 1623 braken branden in Oirschot uit, waarbij veel huizen die tegen de kerk aanstonden afbrandden. De kerktoren werd regelmatig getroffen door storm en blikseminslag. In 1648 kwam de kerk in handen van de gereformeerden. De altaren, schilderijen en gebrandschilderde ramen verdwenen. In 1799 kregen de katholieken de kerk terug; leeg en verwaarloosd. De kerk werd meteen opgesierd met een kostbaar interieur en werd in 1887 gerestaureerd.



Door de verwaarlozing van de toren stortte in 1904 de zuidwestelijke flank over de volle lengte in. Het parochiebestuur zamelde geld in voor de restauratie. In oktober 1944 werd de kerk tijdens de bevrijding van Oirschot in brand geschoten, waardoor het dak en de toren instortten en het grootste deel van het interieur, waaronder de koorbanken, verbrandde. In de jaren 1945-1952 werd de kerk herbouwd en werd de doopkapel uitgebreid. De noodkap op de toren werd in 1960-1962 hersteld. Sinds 1966 is de kerk een rijksmonument en in 2013 kreeg de kerk de status van basiliek (basilica minor).

Sint Petrusbasiliek, Oirschot
Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Vieringen: Eucharistie – zondag 10:30 uur

H. Bernadettekerk, Spoordonk

In september 1934 kregen de inwoners van Spoordonk toestemming om een eigen parochie te vormen. Het was een oude wens. De bouwpastoor, die ook kapelaan in Oirschot was, kreeg opdracht om een kerk te gaan bouwen en een parochie te gaan vormen. In het dorp was er in die tijd nog geen verenigingsleven. In augustus 1935 werd de eerste steen gelegd. Op 28 september 1936 werd de kerk ingewijd, waarbij men koos voor de heilige Bernadette als patroonheilige. Het plein voor de kerk werd gebaseerd op de markt van Oirschot. De pastoor zorgde ervoor dat in Spoordonk een bloeiend parochie- en verenigingsleven ontstond.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Oirschottenaren geëvacueerd, waarbij drieduizend van deze evacués in Spoordonk bleven hangen tot het einde van de Duitse bezetting. In die tijd vonden twintig zusters Karmelitessen in de pastorie en de kerk onderdak. Op 21 oktober 1944 kwamen er grana-



ten terecht op de kerk en de pastorie. Op 25 oktober 1944 werd Spoordonk bevrijd. In de jaren vijftig werd de kerk verder verfraaid.

H. Bernadettekerk, Spoordonk

Bernadettestraat 4, 5688 KN Oirschot

Vieringen: Eucharistie – zondag 09:15 uur

Sint Willibrorduskerk, de Beerzen

Het jaar van de stichting van de parochie Middelbeers is onbekend. Maar de eerst genoemde pastoor was al in 1441 in functie. In de nieuwe beschrijvingen van het bisdom 's Hertogenbosch staat in het register van het aartsdiaconaat Kempenland dat voor het jaar 1520 de kerk van Middelbeers de kerk van Oirschot als moederkerk erkent. Dat betekent dat ze als afsplitsing van de grote parochie Oirschot tot stand is gekomen. In 1796 werd de kerk weer door de katholieken betrokken, nadat ze vanaf het eind van de 80-jarige oorlog (1648, Vrede van Munster) formeel als hervormde kerk was gebruikt.



Het Oud Kerkje heeft de bouwvormen van de 15e eeuw (Kempisch gotiek), zelfs van de vroege 15e eeuw, met natuurlijk tekenen van wijzigingen in later tijd.

Bij de restauratie (begin 1960) kwamen gegevens aan het licht dat het koor een tijdje als afzonderlijk gebouw met een eigen westgevel heeft bestaan en dat de rest van de kerk pas later tot stand kwamen. De huidige Sint Willibrorduskerk is een driebeukige kruiskerk met lager aangezet zeventhoekig koor en toren met vier geledingen.

Sint Willibrorduskerk, de Beerzen

Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers

Vieringen: Eucharistie – zondag 10:00 uur

Parochie algemeen :

- Het centrale parochieadres is in Oirschot, op loopafstand van de Sint-Petrusbasiliek: Parochie Sint-Odulphus van Brabant, Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot.
- De reguliere eucharistievieringen op zondag staan hierboven. Daarnaast worden in de kerken doordeweekse gebedsvieringen gehouden. Informatie daarover staat op onze website. Op de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis worden de tijden aangepast. Ze worden dan ook gepubliceerd in de website en in een nieuwsbrief.
- De parochie heeft in alle kerken en gemeenschappen een ruim vrijwilligersbestand die activiteiten ontplooiën op een groot aantal liturgische, catechetische gebieden maar zeker ook op diaconale werkvelden.



- Fusieparochies hebben vaker een negatieve connotatie, wellicht als effect van de wetmatige besluiten. Sint-Odulphus van Brabant wordt juist gekenmerkt door een gezamenlijke visie op de toekomst en de wil om daar samen mee vorm aan te geven.

Bezoek:

Een bezoek aan de parochiekerken of hun parochiecentrum is natuurlijk mogelijk. Maak dan van tevoren een afspraak via het e-mailadres of telefoon van de contactpersoon.

De parochiedorpen zijn **bereikbaar**:

Auto. Best ligt nabij een knooppunt van autosnelwegen. De A58 van Tilburg naar Eindhoven, de A2 van 's-Hertogenbosch naar Eindhoven en de A50 van Nijmegen naar Eindhoven. Oirschot is bereikbaar via de A58 van Tilburg naar Eindhoven.

Trein. In Best is een NS-station. Er zijn treinverbindingen (sprinter) naar onder andere Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

Bus. Vanaf NS Station Best zijn er busverbindingen met onder andere Oirschot en de Beerzen.

Kenmerken van de parochie

Activiteiten:

Naast de pastorale verantwoordelijkheden van de priesters en diakens zijn veel vrijwilligers beschikbaar voor parochiesecretariaat, interieurverzorging, versieren, koren, liturgische groepen, sacramentenvorbereiding, distributie nieuwsbrieven, ledenadministratie, bezoekgroepen, organisatie lezingavonden en bezinning, websiteonderhoud of andere werkzaamheden.

Aandachtspunten voor Kerken met Stip:

Het beeld van de parochie wordt in sterke mate bepaald door de interne dynamiek; door de houding die mensen tegenover elkaar aannemen en de manier waarop iedereen de schouders onder de parochie zet. Het niveau van participatie, acceptatie en verbondenheid is hoog.

Het is prettig in één van de kerken te zijn, een gesprek aan te gaan met andere leden van de parochie of met één van de pastores.

Er is ruimte voor verdieping door het bijwonen van lezingavonden van de oecumenische Stuurgroep Kerk en Samenleving.

De feestdag van Sint Odulphus wordt opgeluisterd met een processie door Best.

De meimaand is een reden voor druk bezochte bijeenkomsten in de bedevaartkapel van de H. Eik in Oirschot.