



Odulphuskerk

Korte berichten

Fonds Slachtofferhulp stelt het belang van slachtoffers centraal. Zij vindt dat een slachtoffer de helpende hand gereikt moet worden wanneer hem/haar buiten de eigen schuld iets is aangedaan door een ander. Zij streeft naar goede bereikbaarheid van veilige hulpverlening en een goede afstemming met het slachtoffer. In het weekend van 25 en 26 juni doen wij voor dit doel een extra collecte. Het Mariabeeld dat wij gekregen hebben van de kerk in Oostelbeers zal vanaf 20 juni gedurende ongeveer zes weken gerestaureerd worden. In die periode zetten wij een ander Mariabeeld neer: een Lourdesbeeld, dat wij soms gebruiken in speciale vieringen, zoals bij het Triduüm.

Vieringen

Woensdag 22 juni, 19.00u: Eucharistieviering in de Mariakapel De Vleut

Intenties:

Voor het welzijn van BV S.K.V., Arnoldus van de Ven en Maria van de Ven-Latijnhouwers, Jgt. Johan van de Meulengraaf, Ouders van der Heijden-de Bresser en kleinzoon Geert-Jan, Familie van de Sande-van de Ven, Piet van de Sande, Jo van Overbeek-van Dijk.

Vrijdag 24 juni, 19.00u:

Eucharistieviering Sint-Odulphuskapel

Intenties:

Frans van Tartwijk (verjaardag), Christ Spierings (verjaardag).

Zaterdag 25 juni, 17.00u:

Eucharistieviering m.m.v. Cantors.

Intenties:

Wil en Gon Smits-Smetsers, Maartje en opa en oma Vullings, Martijn en opa en oma van Boxtel, ouders Bekkers-van Hoorn.

Onderwijs

Het is nog niet zo lang geleden dat de zorg en onderwijs in onze samenleving een sterke verzuiling kende. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kleuterscholen die gerund werden door zusters. Inrichtingen, scholen gerund door broeders en paters.

Het kwam voort uit de sociale leer van de Kerk. De sociale leer van de Katholieke Kerk is een verzameling leerstellingen over vragen als armoede en rijkdom, de economie, sociale instituties en de rol van de staat. De katholieke sociale leer begon vorm te krijgen in de tweede helft van de 19e eeuw. We danken aan die periode de sterke ontwikkeling van zorg en onderwijs.

Van de verzuiling uit die tijd zien we niet veel meer terug, maar wel bestaan er nog steeds katholieke scholen. Deze week bezochten pastor Brouwers en ik een school voor primair onderwijs in Best. Leuk om te ontdekken hoe, ook in deze tijd, de teams nadenken over identiteit, het karakter van de school en de gekozen didactische en pedagogische uitgangspunten. Opvallend is ook dat steeds meer ouders ook weer vragen stellen over de levensbeschouwing en de wijze waarop dat in de school gestalte krijgt en hoe waarden en normen zijn ingebed in het schoolsysteem. Terechte vragen, immers kinderen brengen een lange tijd op school door en worden mede door de leerkracht gevormd in hun ontwikkeling. Naarmate onze samenleving gedifferentieerder wordt, wordt een helder zicht op waarden en normen steeds belangrijker. Collega Brouwers en ik gingen met veel aanknopingspunten voor goede samenwerking weer op pad.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Zondag 26 juni, 09.30u:

Eucharistieviering m.m.v. gemengd ZLTO-koor.

Intenties:

Jgt. Antonius van Laarhoven, Jan Spanjers nms familie Smetsers, Bernard Onland, Familie van de Meulengraaf-Spijkerboer, Leo Walravens nms ZLTO, Ouders van der Velden-Bots en voor de genezing van een zieke, Ouders van Sonsbeek-Liefkens en Jan en Gerie en tante Cor, Nout Fonken (sterfdag), Jan van de Velden.

persoon, namelijk Ties Kreijveld. De doopschelpen krijgen zo een mooie plaats in de kerk en alle kerkgangers kunnen zien welke kinderen er gedoopt zijn. We vinden het nu tijd worden om alle dopelingen, hun ouders en wie er allemaal bij willen zijn, uit te nodigen voor een 'Schelpjesviering'. In een korte, feestelijke viering, luisteren we naar een passend verhaal, bidden en zingen we samen en worden de doopschelpjes aan de ouders gegeven. We hopen dat de schelpjes, na een mooie plaats in de kerk gehad te hebben, nu bij de dopelingen thuis een speciale plek krijgen. De doopouders krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar ook u bent welkom op 10 juli a.s. om 14.00u!



Antoniuskerk

Schelpjesviering

Het is een mooi symbolisch gebaar: de kinderen die in onze Antoniuskerk worden gedoopt, krijgen het doopwater met een Sint-Jacobschelp over hun hoofdje gegoten. In de schelp staan hun naam en de doopdatum geschreven. Aan het einde van de doopviering wordt de schelp door de ouders in de 'schelpenbol', achter in onze kerk gehangen. Deze bol lijkt op ons doopvont en beiden zijn dan ook gemaakt door een en dezelfde

Vieringen

Zondag 26 juni, 11.00u, Antoniusviering

Eucharistieviering pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers

Intenties:

Riek Bijnen - v.d. Waterbeemd, Trees van Genuchten - Steens, Jan Vaessen, Bep Papenburg.

Dinsdag 28 juni, 09.00u:

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo

Intenties:

Bijzondere intentie

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049