



Oktober Mariamaand

Het bidden van de rozenkrans is een oud gebruik dat nadrukkelijk in oktober werd gebeden nadat Paus Pius V (+1572) 7 oktober uitriep als feestdag van Maria van de Rozenkrans. De rozenkrans als gebedssnoer was al veel ouder. Vooral de Dominicanen verspreidden de devotie voor de rozenkrans. Bekend is de afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan Sint Dominicus (+ 1221). De rozenkrans is samengesteld uit vijftien keer tien kralen, telkens afgewisseld met één aparte, grotere kraal. De series van tien kralen noemt men 'tientjes'. Terwijl men de kralen door de vingers laat glijden bidt men telkens een Weesgegroet en bij de grotere kraal een Onze Vader en Eer aan de Vader. Aan het begin van elk tientje wordt een geloofsgeheim (gebeurtenis uit het leven van Jezus) uitgesproken om tijdens het ritmische bidden van de Weesgegroeten te overwegen. Door het herhalen van klanken kom je tot dieper bewustzijn. Oktober werd zo ook een Mariamaand. Velen bezoeken dan een kapel of bijzondere plek die aan Maria gewijd is. Dat kan dichtbij, zoals de prachtige kapel van de 'H. Eik' in het groen van Oirschot, of verder weg in o.a. Lourdes, Fatima, Parijs, Banneux en Beauraing. Misschien een idee om deze maand in die oude traditie te gaan staan door een pelgrimagede te ondernemen naar Maria?

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

(verjaardag), Janus van Rooij (verjaardag), Bert de Wit (verjaardag), jgt. Sjeff van Kollenburg.

Overleden: Mien Versantvoort-van Berkel, 92 jaar en Harriëtte van Vught-van der Velden, 36 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

De zomer gaat voorbij, de herfst komt

De zomer gaat zijn macht langzaam overdragen aan de herfst. De natuur kent in de wisseling der seizoenen wat minder impulsiviteit en haast dan wij mensen. Zoals de natuur de seizoenen kent, zo kent ons eigen leven verschillende seizoenen en gevoelsafwisselingen. Iedere leeftijd en ieder seizoen hebben hun eigen charme! Maar hoe is het als de herfstperiode intreedt in ons eigen leven? Het begin van de herfst mag dan wel mooi zijn, maar het einde is donker en kaal. De herfst betekent afbraak van wat is gegroeid. Herfst hoort bij het leven, evenals lente en zomer, vreugde en geluk. In deze periode van het jaar hebben we tijd om daar eens over na te denken en ons tot diepere en rijkere mensen te vormen, die de volgende lente in dankbaarheid kunnen ontvangen.

Vieringen

Zondag 16 oktober, 11:00 u: Eucharistieviering pastor Papenburg m.m.v. Lidwinakoorn

Intenties: Jo van Eijndhoven-van Zeeland, bijzondere intentie

Dinsdag 18 oktober, 09.00u: Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel

Intenties: Bijzondere intentie 19.00u: Tweede voorbereidingsviering Vormsel

Gedoopt: Lena Gajos

van de Biggelaar, Jan en Annie van de Sande-Essens (verjaardag), Wilhelmina van Kollenburg, ouders Walravens-van Kollenburg, Harry van Laarhoven.

Vrijdag 14 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 15 oktober, 17.00u:

Eucharistieviering met presentatie vormelingen

Intenties: Ouders Wijnands-Reijnen en zoon Jan, An van Rosendaal-de Koning (verjaardag) en Albert van Rosendaal, Wilhelmina Boley-van Oorschodt. Gerd-Jan en Jos van Dijk

Zondag 16 oktober, 9.30u:

Eucharistieviering m.m.v. Antoinette van Roosmalen

Intenties:

Jan Kroos (verjaardag), Jaantje en Marinus de Bresser (trouwdag), jgt. Arnoldus van Rijssel, ouders den Otter-Verrea, Jan Alemans en zoon Albert, overleden familie Alemans-van Lieshout, Wilhelmina van de Meerendonk-van Laarhoven, overleden familie Hulsen-Slegers, Cor van de Meerendonk

Odulphuskerk

Korte berichten

Op 15 oktober is de presentatieviering van alle vormelingen van heel Best in onze kerk om 17.00u.

16 Oktober is het Odulphus Naajaarsconcert van 15.00u-17.00u in onze kerk. Het staat in het teken van Erik Satie en tijdgenoten. Toegang is gratis.

De Gerarduskalender is voor €6,75 verkrijgbaar op het Parochiecentrum.

Vieringen

Woensdag 12 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering, in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Ouders van Rosendaal-

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049