



Valentijn

Zondag 12 februari is er in de Sint-Odulphuskerk om 11.00 uur een kinderviering voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Vader en moeder, broers en zusjes, oma's en opa's zijn ook allemaal van harte welkom. Een paar dagen later zal heel Nederland Valentijn vieren. Wij bereiden dat al een beetje voor, zodat je op Valentijnsdag iets leuks en heel persoonlijks kunt geven aan iemand. Waar komt Valentijn vieren vandaan? Het gaat waarschijnlijk terug op de H. Valentijn, die stierf rond 270 in Rome. Toen hij gevangengenomen was, kwam de bewaker hem vragen om te bidden voor zijn dochtertje Lucilla; zij was blind. Aanvankelijk genas het meisje niet. Valentijn schreef een brief die na zijn dood aan het kind werd gegeven. Toen zij de brief kreeg, kon ze weer zien. Valentijn heeft zijn reputatie als liefdesheilige ook te danken aan nog een andere legende. Als bisschop van Terni, bij Rome, gaf hij kleurige bloemboekjes uit zijn tuin aan geliefden. Er zijn ook profane verklaringen voor deze feestelijke gewoonte. Rond 14 februari begint de paringstijd bij de vogels. Het Christendom heeft altijd feesten van heiligen overgebruikt uit het Romeinse Rijk heen geplaatst. Het zou ook kunnen dat dit gebruik terug gaat op de Lupercaliën; dat waren zeer losbandige en uitbundige liefdesfeesten. Het is aardig om de achtergrond van een feest te weten, maar het is nog aardiger om het feest leuk te vieren! Jullie zijn van harte welkom!

Dré Brouwers, pastor

Velden, ouders van der Velden, ouders van der Heijden en familie.
11.00u: Kinderviering (Valentijn)

Antoniuskerk

Kerkbalans

Vaak krijgen we de vraag: waarom moeten we eigenlijk meedoen aan de actie Kerkbalans, jullie krijgen toch geld van het bisdom? Helaas is dat niet waar! We zijn blij met onze bisschop en de ondersteuning die het bisdom kan bieden, maar het onderhoud aan onze kerken en kapellen, het werk dat in onze parochie gedaan wordt: het moet allemaal betaald worden door onze eigen gemeenschap. Natuurlijk: een grotere parochie heeft meer parochianen om samen de lasten te dragen, maar de gezamenlijke kostenrekening is ook hoger! Natuurlijk zijn we u dankbaar voor uw betrokkenheid en inzet, maar ook uw financiële bijdrage is nodig om te kunnen blijven doen, waar we voor staan: een R.K.-parochie met zorg en aandacht voor liturgie, kerkopbouw en catechese. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met de mensen die onze steun nodig hebben (diaconie). Mogen wij op uw steun rekenen en doet u mee?

Vieringen

Zondag 12 februari, 11.00u

Eucharistieviering, pastor Papenburg m.m.v. Jan Kievit (organist).

Intenties: Mieke Renders, Hendrik Godert Broeders, Bastiaan Broeders, Henny Bastian.

Dinsdag 14 februari, 09.00u:

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel.

Intenties: Jan Brands, Henny Bastian.

Gedoopt: Sander van Boxtel.

Welvaarts-Coppelmans. Mensen die zich allen zeer verdienstelijk hebben gemaakt in onze gemeenschap.

Vieringen

Woensdag 8 februari, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Bijzondere intentie, Tiny van Laarhoven en Theo van de Oever.

Vrijdag 10 februari, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Ad Korsten, Franciscus van de Sande.

Zaterdag 11 februari, 17.00u:

Eucharistieviering m.m.v. de Cantors

Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en overleden familie, Riet van den Hurk-Kok.

Zondag 12 februari, 09.30u:

Eucharistieviering met Gregoriaans koor

Intenties: Fientje Vervoort (verjaardag), Nelly van den Tillaart-van Kuik (verjaardag), Jan van der

Odulphuskerk

Korte berichten

Op onze gezellige vrijwilligersavond op 27 januari jl. hebben we enkele mensen mogen onderscheiden met een speldje van onze Odulphuskerk voor de heren en een broche voor de dames. Dat waren de heer Martien van Laarhoven en de dames Mariet van Erp-van de Sande en Marijke van Hoppe-van Rosendaal. De jaarlijkse uitreiking van de paaskaars, viel dit jaar ten deel aan Mia

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049