



Vakantie

Vakantie vieren is een kunst. Je hoeft daarvoor niet van huis weg te gaan, maar elders kun je vaak de dagelijkse verplichtingen beter loslaten. Dat kan goed doen en ontspannen. Toch is een goede vakantie nog een stap verder. Het is een soort thuis komen bij jezelf, jezelf aanvaarden in de situatie waarin je nu leeft. Een vleugje fantasie en leuke toekomstplannen helpen daarbij. Ze geven a.h.w. ware vleugels aan de werkelijkheid. Iemand zei eens tegen mij: "Je dromen hoeven niet in vervulling te gaan, als die dromen er maar zijn, dat geeft ook al ruimte." Maar hoe vinden wij vrede en rust met ons bestaan, met onze situatie? Dat kan alleen als we er ons vrij in kunnen bewegen. Wie klem zit in zijn situatie, zal meer stress beleven. Moet dan die situatie veranderen? Soms wel. Een andere mogelijkheid is dat we onze creativiteit inzetten om toch vreugde te beleven in is bestaan. Een goede manier is: je zegeningen te tellen en om je heen kijken. Anderen hebben soms een benijdenswaardige vlotheid van leven, maar zijn vaak toch niet beter af. Jezelf vinden en tevreden zijn met wie je nu bent, is een kunst waarvoor de ingrediënten voor het oprapen liggen, maar we zien ze vaak niet. Daarom wens ik vooral aan onze ouderen, de thuisblijvers, een heel creatieve geest. Wat de creativiteit aanwakkert is bidden en een beetje dankbaarheid; dat doet wonderen. Zoals onze bisschop zegt: "Dan kan vakantie ook weer verbonden worden met het aloude Deo Vacare, het Vrij zijn voor God."

Dré Brouwers, pastor

Summeren, Lambère van de Sande en dochter Marga, Jack Beljaars.

Gedoopt: Guus van den Broek



Antoniuskerk

Rust?

Voor velen is de vakantietijd de tijd om het wat rustiger aan te doen. Dat doen we ook in onze parochie, maar toch worden er ook in deze tijd allerlei nieuwe initiatieven ontplooid. Een cursus voor het leiden van gesprekken en dan gaat het vooral om het luisteren. Een initiatief om tijdens de Vastentijd een activiteit met en voor alle koren van de parochie te organiseren. We willen in de Antoniuskerk iets speciaals organiseren op 15 augustus: een viering, met een vervolg in het parochiecentrum. De datum voor het Vormsel is al geregeld. En alle andere werkzaamheden gaan gewoon door, maar soms wel een tandje lager en genieten we ook van de welverdiende rust.

Openingstijden parochiecentrum:

Ons parochiecentrum is t/m 25 augustus elke werkdag geopend van 09.00-12.00u., behalve op woensdag.

Vieringen

Vrijdag 28 juli: Kerk geopend van 09.00u-12.00u

Zondag 30 juli, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)

Intenties:

Jan en Mia de Wert-v.d. Heuvel, Sjeff en Nellie Frederiks-v.d. Wijdeven

Vieringen

Woensdag 26 juli:

19.00u: Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle

Intenties: Ouders van Laarhoven-van Rooy en familie.

20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM

Vrijdag 28 juli, 19.00u:

Eucharistieviering in Sint-Odulphuskapel

Intenties:

Voor bijzondere intenties

Zaterdag 29 juli, 17.00u:

Eucharistieviering met volkszang

Intenties: Jgt. Wim Stevens.

Zondag 30 juli, 09.30u:

Eucharistieviering mmv Bert van Hoof

Intenties: Jgt. Jan de Koning, ouders Van den Bogaart-Scholtze, Anna Elisabeth Spierings-van



Odulphuskerk

Korte berichten

De spaardoosjesactie voor "Make-a-wish" van de Bestse communicanten heeft €109,27 opgeleverd en daarvan kunnen de wensen van een of meer kinderen in vervulling gaan.

Openingstijden parochiecentrum:

Ons parochiecentrum is t/m 25 augustus geopend op dinsdag en vrijdag van 09.00-12.00u.

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
 bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
 e-mail info@antoniusparochie.nl
 Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
 bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
 pastorie 0499 - 37 12 95
 e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
 Bank: NL30RABO01070.12.049