



## Pelgrim naar het hart

Terwijl ik dit schrijf bevind ik me in Rome, de eeuwige stad. Rome als bakermat van het Christendom wordt door veel mensen bezocht. Soms als toerist; Rome bezit immers veel monumenten en kerken, soms als pelgrim. In alle wereldgodsdiensten is de pelgrimage een belangrijk onderdeel van de geloofspraktijk. Een bekend voorbeeld in het christendom is de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In de islam is de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, wellicht het meest bekend.

Het woord 'pelgrimeren' komt uit het Latijn. Daar wordt een pelgrim peregrinus genoemd, een woord dat is samengesteld uit per (door, over, voorbij) en ager (akker). Een pelgrim is dus iemand die door of voorbij de akkers trekt.

Over het waarom van de pelgrimage is veel geschreven. De een stelt dat het reizen naar een heilige plaats het gevoel versterkt dicht bij het goddelijke te komen. Sommigen beweren dat de reis zelf belangrijker is dan het reisdoel, omdat het onderweg-zijn de mens verbindt met zijn omgeving of met zichzelf en het verleden. Veel mensen vinden het een bijzondere ervaring om op reis te gaan naar een oord waar al veel generaties naar toe gereisd hebben. Een reis naar een doel die tevens een reis naar binnen, naar het hart is. De reis genereert ook een bijzonder gevoel van saamhorigheid en solidariteit met medereizigers.

Binnenkort gaat het bisdom Den Bosch, en ook onze parochie, op pelgrimage naar Lourdes. Een reis waarbij velen bemoediging, troost en saamhorigheid zullen ervaren.

Treden in de voetsporen van generaties voor ons. Het is zo gek nog niet.

**Aalmoezenier Jan van Lieverloo**

**Intenties:** Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, Harrie en Anneke van Kronenburg, Hein van Vlokhoven, ouders De Bresser-van Haren, Toos en Mia van Tartwijk, Lambert van de Ven, Tiny de Wert en Jeanne de Haas-van de Koeving, jgt. Mien Versantvoort-van Berkel, Janus van de Sande nms vrijwilligers van de parochietuin, Frans en Geert-Jan van de Ven en ouders Van der Heijden-de Bresser.

## Antoniuskerk

### Vormsel

Vanavond, om 19.30 u is in onze kerk de informatieavond over het H. Vormsel dat wordt toegediend op 18 november. De avond is bestemd voor alle leerlingen van de groepen 8 uit heel Best, die willen deelnemen aan het Vormsel. Pastor van Lieverloo en leden van de werkgroep zijn hierbij aanwezig. De kosten van de voorbereiding en de Vormselviering worden gedragen door de parochie. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u het aanmeldingsformulier en €7,50 voor de foto's in een envelop uiterlijk 5 oktober afgeven bij de leerkracht of op het parochiecentrum (H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 159 of Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35) We starten met het project op dinsdag 10 oktober.

#### Vieringen

**Zondag 1 oktober, 11.00u:**

Eucharistieviering met pastoor Verhoeven, mmv de Cantors en Bert de Laat (organist)

**Intenties:** Bijzondere intentie, Mariet Kreijveld-den Otter

**Dinsdag 3 oktober, 09.30u:**

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel

**Intenties:** Mariet Kreijveld-den Otter

dieren zijn welkom en kunnen gezegend worden. De viering gaat door, ongeacht het weer.

#### Vieringen

**Woensdag 27 september, 19.00u:** Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

**Intenties:** Bijzondere intenties.

20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM

**Vrijdag 29 september:**

13.30u: Plechtige huwelijksviering van Martijn van Genugten en Denise Stacey

19.00u: Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

**Intenties:** Bijzondere intenties.

**Zaterdag 30 september, 17.00u:**

Eucharistieviering met volkszang

**Intenties:** Lambert van de Ven, ouders van de Meulengraaf-Geerts, jgt. Harriëtte van Vught-van der Velden, ouders Van der Velden-Bots, ouders De Punder-van Vlokhoven.

**Zondag 1 oktober, 9.30u:**

Eucharistieviering mmv gemengd ZLTO-koor

## Odulphuskerk

### Korte berichten

Op zondag 1 oktober worden de engelen bij het Mariabeeld, die onlangs door Maria Welvaarts zijn gerestaureerd, plechtig ingezegend na de H. Mis van 9.30u; daarna is er koffie en thee voor iedereen.

Op woensdag 4 oktober is er weer een dierenzegen bij de kapel in de Vleut om 19.00u. Het Vleutsvolk zal deze viering opluisteren. Er is dan geen viering in de Odulphuskapel. Alle kleine en grote huis-

#### Contactgegevens

Website: [www.odulphusvanbrabant.nl](http://www.odulphusvanbrabant.nl)

#### Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail [info@antoniusparochie.nl](mailto:info@antoniusparochie.nl)  
Bank: NL43RABO01070.92.131

#### Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95  
e-mail [parochiecentrum@sint-odulphus.nl](mailto:parochiecentrum@sint-odulphus.nl)  
Bank: NL30RABO01070.12.049