



'Geeft Allerzielen zonneshijn, dan zal het spoedig winter zijn'

In november maakt de natuur zich op voor de winter. Het blad valt, of is reeds gevallen. Van oudsher een tijd om na te denken over de dood. Niet verwonderlijk dat het gedenken van hen die zonder enkel gebrek leefden zoals Jezus het zich voorstelde (allerheiligen) op 1 november valt. Heilig komt etymologisch van heel, heilig, zonder gebrek. Heiligen verbeelden vaak een deugd of goede daad voor de medemens in het algemeen of het geloofsleven in het bijzonder. Daarom worden Heiligen vaak met een attribuut afgebeeld wat die deugd verbeeldt. In die zin kunnen we heiligenbeelden zien als een vroegchristelijk stripverhaal over deugden.

Het herdenken van onze medemens, vindt daags na Allerheiligen plaats op de dag die we vanuit de traditie Allerzielen noemen. In veel parochies is het gebruikelijk dat men bloemen op de begraafplaats zet of een kaars ontsteekt bij het graf op Allerzielen. Het kruisje dat voor een overledene is gemaakt bij het overlijden wordt op Allerzielen aan de familie overhandigd en de doden van het afgelopen jaar worden herdacht. De achterliggende gedachte is dat de doden niet uit ons hart, uit ons leven zijn en nog steeds van betekenis. De dood heeft niet het laatste woord.

Uit de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen is ook het zogenaamde Halloween uit de Engels sprekende landen komen overwaaien. Kinderen gaan langs de deur voor een plagerijtje (trick) of iets lekkers (treat). Jong volwassenen gaan naar Halloween feesten.

Hoe het ook zij, onze doden leven verder, heilig of minder heilig en in november wordt dat speciaal herdacht.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Antoniuskerk

Korte berichten

Na een prachtige nazomer vorige week, waar menigeen erg van heeft genoten, gaan we weer naar november, van oudsher de Allerzielenmaand. De stervende natuur doet ons denken aan de dood en aan alle dierbaren die we door de dood verloren hebben. Er is hard gewerkt de afgelopen weken op het kerkhof, nog niet alles is klaar maar dat heeft tijd nodig. Kom eens kijken het is de moeite waard om eens een wandeling te maken over het kerkhof en rond de kerk. Met Allerzielen wandelen we vanuit de kerk na de dienst naar het kerkhof en plaatsen lichtjes bij onze dierbaren. Noteer maar alvast 2 november om 19.00 uur is de Allerzielenviering.

Vieringen

Zondag 29 oktober, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Pa-

penburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)

Intenties:

Jos van den Akker, Nettie Schepers-van Keulen, Mariet Kreijveld den Otter, Overleden ouders Lucius van Boven, Jan Lucius

Dinsdag 31 oktober, 09.30u

Woord- en communieviering met aalmoezenier Van Lieverloo

Intenties: Jos van den Akker, Nettie Schepers-van Keulen

Odulphuskerk

Korte berichten

In het weekend van 28/29 oktober vieren wij Allerheiligen en op zondag 29 oktober is er ook nog eens om 11.00 uur een kindervie-

ring over de engelbewaarder.

Op zaterdag 11 november zal bisschop De Korte van 11.00 tot 12.30u een lezing houden in de Sint-Odulphuskerk over contemplatie en meditatie binnen het christelijke geloof. Deze lezing is gratis en wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.odulphusvanbrabant.nl.

Vieringen

Woensdag 25 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Bijzondere intenties 20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM (World Community of Christian Meditation).

Vrijdag 27 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Ad Korsten, Maria Hulsen-van Rooij (sterfdag)

Zaterdag 28 oktober, 17.00u:

Presentatieviering Vormelingen mmv de Gouden Appeltjes

Intenties: Sjaan van Hal-van Koltenburg (verjaardag), jgt. Piet van de Meulengraaf, jgt. Pieta van de Meulengraaf-Spanjers, jgt. Doortje Witlox-van den Akker, ouders de Bresser-van Weert en zoon Frans, ouders de Beer-Schoenmakers en zonen Jan, Jos, en Dré.

Zondag 29 oktober Allerheiligenviering

9.30u: Eucharistieviering mmv Gemengd koor

Intenties: Ouders den Otter-Veraa, Anna Elisabeth Spierings-van Summeren, Jo van den Boom-van der Velden, Janus van de Sande nms vrijwilligers van het kerkhof, Jan Versantvoort (verjaardag), Jo van Overbeek (verjaardag), ouders van Vught-van Vroonhoven, dochter Riki, zoon Theo, schoondochter Diny, Marinus Kemps, jgt. Marinus Latijnhouwers en Drieka Latijnhouwers-v.d. Heijden, Caspar Beenker, Gerardina Beenker-van Hout.

11.00u: Kinderviering

Gedoopt: Stijn van de Westelaken, Noud Illegems

Overleden: Paul Venmans, 58 jaar Moge hij rusten in vrede

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminalplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniusparochie.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049