



PALMPASENSTOK

Het is een heel oud gebruik om Palmpasenstokken te maken. Heel vroeger vierde men het begin van de lente. Daarmee heeft de versiering van de Palmpasenstok waarschijnlijk te maken gehad. Het broodhaantje was het symbool van de overwinning van de zon op de duisternis (als het licht wordt kraait de haan). In het midden van het kruis zit vaak een rond broodje. Dat is een symbool voor de zon. Toen de mensen in Nederland Christen werden, werd de Palmpasenstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de Goede Week gebeurde. Daarbij horen verhalen over Jezus. 1 Bij het groen waarmee we de stok versieren hoort het verhaal van Palmzondag; het is namelijk symbool voor de palmtakken. Op Palmpasen reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren, Jezus wordt koning. Ze riepen: "Hosanna". Het zou heel anders aflopen. 2 Een kroon of een krans verbeeldt dat Jezus tot koning gezalfd is, niet door een priester, maar door Maria en de vrouwen. 3. Een zakje met 30 krenten of rozijnen verbeeldt dat Jezus door Judas voor 30 zilverlingen verraden werd. 4 Bij het haantje hoort het verhaal, dat Jezus gevangengenomen was en Petrus, één van zijn vrienden, tot drie keer toe zei dat hij Jezus niet kende! Toen kraaide de haan en herinnerde Petrus zich dat Jezus gezegd had, dat dit zou gebeuren. 5 Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus is gevangengenomen. Al zijn vrienden hebben Hem in de steek gelaten. Pilatus, de stadhouder, vraagt aan de mensen wat er met Jezus gedaan moet worden. De mensen roepen: "Kruisig Hem!" Zo wordt Jezus gekruisigd alsof Hij een misdadiger is. 6 MAAR DIT IS NIET HET EINDE! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes, bloemen en snoep. Ook kan in het midden een zon gehangen worden. Symbolen voor nieuw leven. Het wordt Pasen! Jezus, staat op, zijn verhaal gaat verder, net zoals in de natuur ieder jaar om 11.00u; dan maken wij met alle kinderen een Palmpasenstok. Die kun je dan aan iemand geven, die je een plezier wilt doen en alvast Zalig Pasen!



Dré Brouwers, pastor.

Intenties: Jgt. Jan de Bresser, Adrianus de Bresser (verjaardag), Gonnie de Bresser (verjaardag), Willem Kroos (verjaardag), Wil Verstegen, overleden familie Van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Ad Verhoeven en Riek Verhoeven-van Kronenburg, ouders Vermulst-van Oirschot, jgt. Leonardus Schepens en overleden familie.
11.00u: Kinderviering Palmpasen

Overleden:
Marianna Loots-Kaandorp, 68 jaar. Hella Reijnders-van der Heijden, 76 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuserkerk

Wijzingen en meer

Tijdens de Vastentijd werden er in onze kerk gebedswakes gehouden. Maandagavond was de laatste. De wakes werden zorgvuldig voorbereid en ook met zorg uitgevoerd. Complimenten aan de werkgroep! Tijdens die periode was er geen viering op dinsdagochtend. Ook tijdens de Goede Week en de week van Pasen is er geen viering op dinsdag, maar daarna pakken we de draad weer op. Ook de lay-out van het Antoniusnieuws is gewijzigd: dank aan de professional die er zijn tijd en deskundigheid in heeft gestoken! Op 5 april is onze Vrijwilligersavond. Deze avond is bedoeld als dankjewel voor alle inzet en hulp en om elkaar te ontmoeten.

Vieringen

Zondag 25 maart, 11.00u Palmzondag
Eucharistieviering met palmwijding, met pastor Papenburg m.m.v. Lidwinakoort
Intenties: Peggy Dietrich-Butterfield, Eric Beekers, Marian van der Eerden-Zeeuwen.

Gedoopt: Dilayza Bos

Overleden: Marian van der Eerden-Zeeuwen, 73 jaar. Moge zij rusten in vrede.

phuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 23 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 24 maart, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Marie Annick Canoy
Intenties: Ouders de Bresser-van Weert en zoon Frans, Broer Walravens (verjaardag), Hanneke van de Sande-Latijnhouwers en familie, ouders Van Boxtel en kleinzoon Martijn, ouders Vullings en kleindochter Maartje.

Zondag 25 maart, Palmzondag 9.30u: Eucharistieviering met palmwijding mmv gemengd koor

Odulphuskerk

Vieringen

Woensdag 21 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Arnoldus van de Ven en Maria v.d. Ven-Latijnhouwers.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049