



Teveel licht verblindt

A.s. zondag is het Vaderdag. Er is veel veranderd in de relaties waarin mensen nu leven. Soms is er sprake van een 'patchworkgezin': jouw kinderen mijn kinderen en onze kinderen. Dat moet voor het vaderschap heel wat betekenen. Het is te bewonderen, dat veel mensen die verschillende banden toch goed onderhouden. Het zal de kinderen met waardering vervullen dat hun ouders, hen binnen de mogelijkheden die zij daar tegenwoordig voor hebben, veel gegeven hebben. Misschien lijkt het of de kerk buiten deze ontwikkelingen staat, omdat zij vasthoudt aan de onontbindbaarheid van het huwelijk tussen man en vrouw. Toch is dat niet helemaal zo. De kerk staat ook in deze wereld en in dit dorp, en de mensen die nu leven zijn háár mensen. De kerk heeft namelijk altijd ook een pastoraal, herderlijk gezicht, als een behoeder, met zorg en aandacht voor iedereen. Dat doet zij binnen de mogelijkheden die ze daar tegenwoordig voor heeft. Zij is gebonden aan regels, maar kan liefdevol en met begrip naar iedereen toe zorg bieden. Daardoor hoeft een mens nooit beschadigd of miskend te worden in zijn goede bedoelingen. Ons wordt een hoog ideaal voorgehouden en elk mens ervaart dat hij/zij maar deels aan dat ideaal beantwoordt. Het lijkt een beetje op de zon. Je moet erop gericht zijn, anders kun je niet leven, groeien en bloeien, maar je moet er niet volledig in gaan staan. Dat is niet goed: te veel warmte en te veel licht verschroeit en verblindt. Vader en moeder zijn is de basis waar een mensenleven veel van kan ontvangen. Het blijft een enorme uitdaging om dat met liefde en inzet waar te maken, binnen de mogelijkheden die daar nu voor zijn. Zo is het ook in deze tijd om pastor te zijn. Wij, ouders en pastores, kunnen ook in deze tijd iets van elkaar leren.

Dré Brouwers, pastor

werkers, in het bijzonder de nieuwe sponsor van de krentenbollen. Het was gezellig om na de viering nog even samen te zijn.

Bij de viering op het Vuurdoornplein werd dit jaar een Dulfke uitgereikt aan Diny Schepens-Verboort voor haar grote inzet in onze gemeenschap.

Maandag 18 juni: eucharistieviering als opening van de Gildedag in de onze kerk mmv Bert van Hoof (zang) en Gerard Beenker (organist)

Vieringen

Woensdag 13 juni, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Annapel in Aarle.

Intenties: Jo en Dien Blummel-Smetsers.

Vrijdag 15 juni, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 16 juni, 17.00u:

Eucharistieviering met volkszang.

Intenties: Bijzondere intentie, Jan Smetsers, ouders Van Loosdrecht-Wagenmakers en hun kinderen Jacqueline en Peter.

Zondag 17 juni Vaderdag, 9.30u:

Eucharistieviering m.m.v. Bert van Hoof (zang) en Gerard Beenker (organist).

Intenties: Jan Wijnands, Adrianus van Kemenade, familie Van de Sande-Oppers, Evert van Kronenburg, fam. Van Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps (trouwdag), jgt. Jack Beljaars, overleden fam. Van de Loo-Snelders, Nard en Lena Hazenberg, Frits Caris en Betsie de Lepper, jgt. Corrie Schepens, jgt. Hendrika van de Sande-Spanjers, jgt. Harrie van Beerendonk, Dulf en Lena van Vroenhoven-van der Vleuten.

Maandag 18 juni, Gildedag, 10.30u: Eucharistieviering als opening van de Gildedag.

Gedoopt: Bruce van Houtum

Overleden: Leny van Hoof-Leijens, 82 jaar en Anneke Gloude-mans-van Zeeland, 88 jaar. Moggen zij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Ruim 75 jaar geleden werd onze parochie gesticht en kreeg de naam: H. Antonius van Padua. Ook onze kerk is naar die heilige vernoemd. We hebben in onze kerk de goede gewoonte om zijn naamdag (13 juni) elk jaar te vieren. A.s. zondag, 17 juni, vieren we zijn feestdag, tijdens de Antoniusviering. In de viering neemt het Antoniusbrood, dat we na afloop delen, een speciale plaats in. Natuurlijk bent u van harte welkom en nodigen wij u uit, om na de viering, samen koffie of thee te drinken en het Antoniusbrood te eten!

Vieringen

Zondag 17 juni, 11.00u, Antoniusviering:

Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties: Wim Broeders, Paul van Genuchten, Piet Boerenkamp,

Christien van Logten-van Bakel (verjaardag).

Dinsdag 19 juni, 09.30u

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo

Intenties: Wim Broeders.

Odulphuskerk

Korte berichten

De processie en openluchtviering op zondag 3 juni zijn, mede dankzij het schitterende weer, prima verlopen. Wij danken alle mede-

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049