



Vive la France.

Veel landgenoten zijn weer op vakantie naar Frankrijk. Een open deur want onder de Nederlanders is Frankrijk al jarenlang de populairste vakantiebestemming. Ik heb me weleens afgevraagd hoe dat zo komt. Misschien is het de redelijke afstand of het mooie weer, misschien het eten of de zee. Maar waarschijnlijk is het ook de mooie taal. Het doet wat romantisch aan en klinkt mooi. Minder hard dan Nederlands, alhoewel ik die taal ook erg kan waarderen. Onlangs las ik, bij toeval, een stukje in 'le Monde', een Franse krant. Niet dat ik gewend ben om die te lezen, maar hij lag op een leestafel bij een vergaderzaal waar ik even moest wachten. Mijn oog viel op een tekst van een katholieke filosoof Denis Moreau.

Het was een mooie definitie van katholiek zijn en het klinkt prachtig in het Frans:

'Être catholique, c'est préférer les gestes qui réparent à ceux qui séparent' Is dat geen mooie gang van de woorden, geen mooie klank? De vertaling laat zien hoe mooi ook de inhoud is. Het klinkt minder mooi dan in het Frans, maar toch:

'Katholiek zijn is wanneer je daden die genezen/repareren/helen preferere boven daden die scheiden/uitsluiten'. Laat dat nou net de insteek zijn die het pastorale team van Odulphus van Brabant voor haar beleidsplan gekozen heeft.

Mocht u naar Frankrijk afreizen: bon voyage.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Drieka Vermeulen- Kemps, opa en oma van Boxtel en kleinzoon Martijn, opa en oma Vullings en kleindochter Maartje, jgt. Netty van Kollenburg.

Bereiden zich voor op het huwelijk:

Edward Yadegharian en Mariam Muradian. Annemarie Wouters en Erik Camphens.

Overleden: Wil Kleijne- van Hal, 91 jaar en Bert van der Heijden, 83 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

Antoniuserkerk

Warm

Misschien wel het meest gehoorde woord de afgelopen weken: 'warm'. We hebben het dan over de temperatuur. Ook figuurlijk kunnen we het 'warm' krijgen, als iets niet lukt b.v. Sommigen krijgen het er warm van als ze in het zonnetje worden gezet, maar ook een klein gebaar, een beetje aandacht, kan een warm gevoel oproepen. Die warmte wensen wij u van harte toe!

Gelegenhedskoor

Wilt u meezingen met het gelegenhedskoor tijdens de Mariaviering op 12 augustus? Meld u dan aan op het parochiecentrum (per mail of telefoon)

Vieringen

Vrijdag 3 augustus:

Kerk open van 09.00-12.00u

Zondag 5 augustus, 11.00u:

Eucharistieviering met pastor Verhoeven m.m.v. Henk Rooijackers (organist)

Intenties:

Henricus Leijtens en Barbara Leijtens-van de Kerkhof (verjaardag)

Odulphuskerk

Vieringen

Woensdag 1 augustus, 19.00u:

Eucharistieviering in de Mariakapel in de Vleut

Intenties: Ouders Walravens-v. Kollenburg, Hendrik Walravens en Leon en Jeanne, Harrij van Laarhoven, familie v. Kollenburg, Broer Walravens, Maria Hulsens- van Rooy, Jo van Overbeek- van Dijk.

Vrijdag 3 augustus:

18.00u: Aanbedding van het Aller-

heiligste in de Sint-Odulphuskapel

18.30u: Rozenkransgebed in de Sint-Odulphuskapel

19.00u: Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Mariet van der Looij-van Kronenburg.

Zaterdag 4 augustus, 17.00u:

Eucharistieviering, mmv koor 'Zingen doet Leven'

Intenties: Ouders Beljaars-van Nuenen, ouders Willems-Heeren, Willemien Toebes.

Zondag 5 augustus, 9.30u:

Eucharistieviering met orgelbegeleiding

Intenties:

Uit dankbaarheid, jgt. Betsie Heltings, Jan en Diny Hulsens- van Oirschot, Barbara Leijtens- van de Kerkhof en Hendrik Leijtens, broers en zussen van Tartwijk, Hein van Vlokhoven, Theo en

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniuserkerk.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op woensdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049