



ROME EN DE FONTEIN

Wie de eeuwige stad Rome heeft bezocht, weet als geen ander van de pracht en historie van deze stad. Een van die bekende monumenten is de Trevi Fontein, getekend door Bernini en in 1762 opgeleverd.

Wanneer je met de rug naar de fontein staat, de ogen sluit, aan Rome denkt en met de rechterhand over de linkerschouder een muntje in het water gooit, zul je ooit terugkeren naar Rome. Het werpen van twee muntjes zou de gooiër in staat stellen zijn geliefde te ontmoeten in de 'Eeuwige stad'. Drie muntjes gooien zou leiden tot een huwelijk of scheiding. Een mooi verhaal waar menig toerist gehoor aan geeft. De vele munten die in de fontein terecht komen besteedt de gemeente Rome aan goede doelen. Jaarlijks wordt er meer dan €1.000.000 uit de fontein gevist. De rooms-katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas Rome mag de muntjes gebruiken voor hulpverlening aan daklozen en armen. Het is een mooie manier om concrete hulp in te zetten voor kansarmen. Voor een bijdrage aan de diaconie hoeft u overigens niet naar Rome. U kunt dat ook doen door mee te werken aan Vastenactie of de actie Kerkbalans die binnenkort start. Het zal geen miljoen opleveren, maar iedere bijdrage is welkom om ons pastoraat en de diaconie mogelijk te maken. Geloof vraagt niet alleen om bezinning, maar ook om inzet!

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Intenties: Harry v.d. Sande namens fam. Essens, Hein van Vlokhoven, broers en zussen Van Tartwijk, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, jgt. Frits Caris en ouders Caris-Seevens, Joanna van Kuik-Kuyppers, fam. Sanders-v.d. Biggelaar.

Gedoopt: Sacha Damen

Antoniuskerk

Een stille mis?

Elke week worden met zorg de te zingen liederen voor de viering op zondagochtend uitgezocht, gekopieerd en in een bestand gezet, zodat iedereen ze mee kan zingen. Toen onlangs de organist onverwacht door griep geveld was, werd het een 'stille mis', maar de pastor en de kerkgangers zetten hun beste muzikale beentje voor! Echter: we waarderen het zeer, dat er altijd een organist of koor is!

Vieringen

Zondag 3 februari, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv het Lidwinakoor.

Intenties: voor een ernstig zieke namens de familie.

Dinsdag 5 februari, 09.30u

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met pastor Van Lieverloo.

Intenties: Bijzondere intentie.

Vrijdag 1 februari, 1e vrijdag van de maand

18.00u: Aanbidding van het Allerheiligste

18.30u: Rozenkransgebed

19.00u: Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Matty Geertsen (sterfdag).

Zaterdag 2 februari, 17.00u:

Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven

Intenties: Jgt. Sjaan van Hal-van Kollenburg, Jos van Dijk en Gerd-Jan van Dijk.

Zondag 3 februari, 9.30u:

Eucharistieviering met volkszang

Odulphuskerk

Vieringen

Woensdag 30 januari, 9.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel

Intenties: Mevr. A.H. Rickelman-van der Velden.

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniusparochie.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049