



Allerheiligen

Sommigen denken dat een heilige iemand is die de hele dag met gevouwen handen zit te bidden, maar een heilige is een heel gewoon iemand die goed probeert te zijn voor andere mensen en dus te doen wat Jezus van ons vraagt.

Er zijn ook veel mensen gedood, omdat zij geloofden in Jezus en de keizer van Rome, die de baas was, wilde dit verbieden. Die mensen noemen we martelaren en die heten ook allemaal heilig.

Er zijn ook mensen die zoveel goed doen, dat anderen dat opvalt en na hun leven vraagt men dan de paus of die wil laten onderzoeken of het zeker is dat we hen een voorbeeld mogen noemen en dat zij in de hemel zijn. Er volgt een grondig onderzoek en soms blijkt dat iemand b.v. van een ziekte is genezen, omdat mensen een kaarsje hebben opgestoken bij een foto van die overledene en gevraagd of die God wil vragen de zieke beter te maken. Dan wordt officieel door de paus gezegd dat zo iemand heilig is en een voorbeeld voor ons.

Er zijn natuurlijk ook mensen, waarvan nooit onderzocht is hoe ze geleefd hebben, omdat maar een paar mensen ze goed gekend hebben. Dat kan dus ook je overleden opa of oma zijn. Als die goed geleefd hebben zijn zij ook heilig, maar niet officieel. Ook kunnen we hen vragen om iets door te geven aan God. Het zijn dus eigenlijk onze privé-heiligen. We vieren dit feest op 1 november: Allerheiligen!

Aalmoezenier Paul Versteegh

Zondag 3 november, 9.30u:

Eucharistieviering met mmv Bert van Hoof

Intenties: Hein van Vlokhoven en Betsie en Sjaak Pijnenburg, jgt. Willem Kroos, fam. Rickelman-van der Velden, Jan en Diny Hulsen van Oirschot, broers en zussen Van Tartwijk, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, ouders Van Kuik-Kuypers en overl. fam., fam. v.d.Sande-Oppers, ouders Van Vugt-van Vroonhoven en zoon Theo en dochter Rieki en schoondochter Diny, Marinus Kemps, overl. ouders Ad Pastoor en Lies Pastoor-van Hoorn.

Overleden:

Cisca Legius-Herijgers, 92 jaar
Henk Wiggers, 87 jaar
Jan van den Tillaart, 88 jaar
Riek van den Hurk-Bekkers, 87 jaar
Mogen zij rusten in vrede



Odulphuskerk

Korte berichten

Op 1 november is de viering van Allerheiligen om 19.00 uur.

Op 2 november is de Nationale Requiemviering voor de overledenen bij de Krijgsmacht met een pontificale viering om 11.00 uur.

Die dag is ook om 17.00 uur de Allerzielenviering met na afloop de zegening van de graven.

Vieringen

Woensdag 30 oktober, 9.00u:

Eucharistieviering

Intenties: Bijzondere intenties.

Vrijdag 1 november, 1e vrijdag van de maand, Allerheiligenviering

18.00u: Aanbedding van het Allerheiligste

18.30u: Rozenkransgebed

19.00u: Allerheiligenviering

Intenties: Jan de Bresser, Adrianus de Bresser, Gonnie de Bresser, Floccari Michelangelo en overl. familieleden Floccari, Teresa Condo' en Michele Policriti.

Zaterdag 2 november

11.00u: Nationaal Militair Requiem

17.00u: Allerzielenviering met zegening van de graven op het kerkhof

Intenties: Jan en Betje Smetsers-Swaans en Marc Tonen, Sjaan van Hal-van Kollenburg (verjaardag), Wil Kleijne-van Hal, Henricus de Bresser en Lamberdina de Bresser-van Hoorn, overl. ouders Van Eekhout-van Emmerik, Mathies Harks, mevr A.H. Rickelman-van der Velden, Jan van Oorschodt, Toon Reijnders en dochter Maaïke (sterfdag), Ad van Gool, Corrie van Gool, Mies Hobelen en dochter Berti en overl. familieleden Hobbelen-Klerks, Dennis en James Drumm (overl. in Nieuw-Zeeland), Karel Ackerschott en dochter Hanni en overl. familieleden Ackerschott en van Osch, ouders Smetsers-Baijens, Wil en Gon Smits-Smetsers, overl. fam. v.d. Sande-van den Broek.



Antoniuskerk

Vieringen

Zaterdag 2 november, 19.00u Allerzielenviering

Intenties: alle overledenen van het afgelopen jaar, Hai Jacobs, fam. Kamphues-Hoeben.

Na afloop brengen we lichtjes vanuit de kerk naar het kerkhof.

Zondag 3 november, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. Henk Rooijackers (organist).

Intenties: Ad van der Vleuten, Harrie van Logten, Jos Vermeer

Dinsdag 5 november, 09.30u

Avondmaalkapel: Woord- en communiedienst met aalmoezenier Van Lieverloo.

Intenties: Bijzondere intenties.

Overleden:

Bertha Spanjers-Hoosemans, 82 jaar
Moge zij rusten in vrede

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniusparochie.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum.odubest@odulphusvanbrabant.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049