



NO BRIDGE TOO FAR

Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo

Binnenkort viert de Antoniuskerk niet alleen haar 75-jarig bestaan als parochie maar ook haar 65-jarig kerkfeest.

Met de bouw van de kerk kwam een einde aan de talloze boottochten die pastoor Duffhauss maakte van het Wilhelminadorp naar de Batakapel en omgekeerd. Zijn engelbewaarder kon gerust ademen. De nieuwe kerk en later een nieuwe brug kwamen er letterlijk, maar ook figuurlijk. Een overbrugging van de gemeenschappen in de wijken Batadorp en Wilhelminadorp. Eensgezind trok de parochiegemeenschap samen op; een tevreden pastoor Duffhauss met (voor toen heel gebruikelijk) dikke sigaar zag toe op deze eenwording. Jaren later fuseerde de Antoniusparochie met de Avondmaalparochie.

Een proces dat zorgvuldig werd ingezet. De latere sluiting van de Avondmaalkerk kon daardoor, hoewel het voor de vaste kerkgangers pijn deed, goed door de Antoniuskerk worden opgevangen. Dierbare objecten uit de Avondmaalkerk kregen een ereplaats in de Antoniuskerk. Bijna geruisloos voegden de vrijwilligers zich in en werd het een nieuw team met vernieuwde energie. Ook het pastorale team van toen - Jan Brouwers, Jos Denterneer, Jan van Duinhoven en ondergetekende - kon tevreden terugzien op een mooie synergie. Het zou nog niet het einde zijn van de samenwerkingsinitiatieven. Later werd ook de gemeenschap rond de Lidwinakerk nog aan de Antoniuskerk toegevoegd. En weer konden de pastores van toen tevreden zijn.

In de Beerzen onthult zich nu, tientallen jaren later, eenzelfde proces. En weer speelt een brug een cruciale rol. Want het riviertje de Beerze vormt al jaren een natuurlijke grens tussen Oost- en Middelbeers.

De sluiting van de Oostelbeerse kerk betekent een samengaan van de Oostelbeerse en Middelbeerse kerk-gemeenschappen.

En vanzelfsprekend zullen ook nu belangrijke elementen uit de Oostelbeerse kerk een ereplaats krijgen in de kerk van Middelbeers, waardoor de parochianen herkenbare objecten zien die hun een thuisgevoel zullen geven. Letterlijk steken we de 'stroom' over en figuurlijk slaan we een brug naar elkaar.

Het is eigenlijk mooi dat deze letterlijke overbruggingen ook een prachtige figuurlijke betekenis hebben.

Want ondanks de pijn en vreugde die samengaan met een fusie, slaan we ook een brug naar elkaar, stappen we over de hindernis heen om samen verder te gaan. Ook Sint-Odulphus liet zich niet door grenzen weerhouden. Zowel in Oirschot als in de Beerzen en Best, speelde hij een rol van betekenis en ook ver daarbuiten raakte hij bekend. En was het niet Maria zelf die, drijvend tegen de

'stroom' in, haar eigen richting bepaalde en uiteindelijk haar kapel kreeg nabij het riviertje de Beerze?

Een mooie metafoor voor de tegenwoordige tijd. Een tijd die we graag al samenwerkend inzetten om daarmee het pastoraat voor de toekomst veilig te stellen. En we weten ons in goed gezelschap. Onze huidige paus Franciscus roept ook op om onszelf niet in een bepaalde kerk op te sluiten, maar open te staan voor de samenleving en de maatschappij. Een kerk die de harten van de mensen raakt en de cultuur van de onverschilligheid overstijgt. Laten we die oproep volgen en ons door geen hindernis laten storen. Eerder bruggen bouwen dan grenzen stellen. Geen brug te ver.

Letterlijk steken we de 'stroom' over en figuurlijk slaan we een brug naar elkaar.





KAPELLEKESFIETSTOCHT EERSTE PINKSTERDAG 24 MEI 2015

Door: Christ Oomen

Na drie succesvolle kennismakingsavonden in Oirschot, Best en de Beerzen vorig jaar, organiseerde de werkgroep Top-overleg (Toekomst Odulphus van Brabant Parochie) op eerste pinksterdag een fietstocht langs alle kapellekes van de parochie.

Het doel van deze fietstocht was het ontmoeten van mensen van al die voormalige parochies in Oirschot, Spoorndonk, Best en de Beerzen. Wat hebben we het goed getroffen! Wat een stralend mooi weer was het. Wat een gezellige ontmoetingen hadden we.

Om ongeveer half een gingen de eersten van start. Bij het Pastoraal Centrum in Oirschot reikten leden van de Top-groep ons de routebeschrijving uit. We konden kiezen uit twee versies: de ene ging richting Westelbeers, de andere richting Best, de Vleut. Beide waren ongeveer 25 km. Ook kregen we een schitterend boekje waarin alle kapellekes werden beschreven en mooi afgebeeld met kleurenfoto's.

Wij vertrokken om ongeveer kwart over een. Wij kozen voor de fietstocht richting Westelbeers. Via de Nieuwstraat sloegen we al gauw het Kapelpad in, dat vroeger rechtstreeks naar de kapel van de Heilige Eik voerde. Vandaar de naam. Door de aanleg van de A58 is dit pad geblokkeerd. Jammer. We kwamen langs de begraafplaats, waar zeer recent in het knekelhuis een sfeervol kapelletje is ingericht. Voor de vele bezoekers van de begraafplaats een mooie gelegenheid om even stil te staan bij hun overleden familielid of kennis. De tocht voerde verder via de Koestraat, ophaalbrug (Heuvelse brug), Beerseweg, fietspad richting Wintelre. We passeerden nog enkele bijzondere herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog: een informatiebord van het schijnvliegveld en een beschrijving van de crash van een

bommenwerper, waarbij Australische militairen omkwamen. Al gauw bereikten we Oostelbeers. Daar is in de toren tegenover de Andreaskerk een schitterende Mariakapel gerealiseerd.



We ontmoetten er een heleboel fietsers die ons voor waren, maar ook die na ons kwamen. Alle waardering voor deze mooie bestemming van de toren. Via Middelbeers, Westelbeersedijk, dat was een hele rit, kwamen we bij het oude kapelletje van Westelbeers aan. Het was heel goed toeven onder de lommerrijke bomen die daar omheen staan. Het was bijna om de tijd te vergeten. Maar we hadden nog flink wat kilometers voor de boeg. Dankzij het mooie weer, maar vooral ook door de mooie route was het fijn fietsen

*Dankzij het mooie weer,
maar vooral ook
door de mooie route
was het fijn fietsen.*

richting Landgoed Baest. We werden verrast door de nieuwe weg met brede fietsstroken van klinkers, maar even verder door het mulle zand, wat onze fietsvaardigheid op de proef stelde. Midden in het bos staat dat fraaie Theresiakapelletje. Wat is het mooi opgeknapt. Dit kapelletje

is opgericht uit dankbaarheid voor de genezing van het dochttertje van de heer van Landgoed Baest. Heel aandoenlijk.

Nog even door het mulle zand en dan over de Groenewoudsedijk, over de brug naar de kapel van de Heilige Eik. Wat een drukte, wat een gezelligheid, wat een ontmoetingen daar voor, naast en bij de kapel. In de kapel een zee van brandende kaarsen, rust en stilte, maar ook een stille bedrijvigheid om een kaarsje aan te steken. Even zitten, even danken, even bidden, even zelf stil zijn. Vervolgens kozen wij voor het speciale Pelgrimskapelpad, wat nu prima opgeknapt is en natuurlijk autovrij. Langs Heras, de kanaalzone en de Markt, waar het ook heel druk was, kwamen we om ongeveer vier uur weer bij het Pastoraal Centrum aan, waar we werden onthaald op koffie met een klets kop of een krakeling. Nou dat ging er wel in na zo'n tocht. Natuurlijk troffen we er op het terras nog veel meer tochtgenoten en natuurlijk leden van de Top-groep.

Bedankt iedereen die aan dit evenement heeft bijgedragen. Het was voor de ruim 200 deelnemers een heel leuke en ook sportieve activiteit die het doel van ontmoeting zeker bereikt heeft.

H.H. ANDREAS EN ANTONIUSKERK OOSTELBEERS

Door: Jos van Gils (heemkundekring Den Beerschen Aard) en Cis de Kroon

De geschiedenis van de parochie van Oostelbeers is zeer oud. In 1270 verwierf de Abdij van Tongerlo het patronaatsrecht van de kerk. De oudst bekende stenen kerk stond bij de Oude Toren, die nu eenzaam in het veld staat. Nadat in 1648 door de Staten-Generaal beslag was gelegd op alle kerkelijke goederen, bleven de inwoners van Oostelbeers nog tot 1853 hun erediensten houden in de hun oude vertrouwde schuurkerk.

In 1853 begon men met de bouw van de kerk, waarvan nu alleen nog de toren pronkt aan de Kerkstraat. In 1933 bouwde pastoor J. van de Sande de tegenwoordige kerk naast de pastorie, die al vanaf 1767 bestond. Het werd een bouwwerk in traditionele stijl met neogotische elementen naar een ontwerp van architect M. van Beek uit Eindhoven, uitgevoerd door aannemer Smeets uit Eindhoven. Voor de bouw werden met het Fordje van Van Gestel 400.000 stenen vanuit Best aangevoerd. Het metselwerk werd gedaan door Janus, Harrie en Sjef van Gestel; het timmerwerk door Bouwbedrijf Adriaans.

Op donderdag 29 juni 1933 werd de eerste steen gelegd en al op zaterdag 14 april 1934 werd de nieuwe kerk van de H.H. Andreas en Antonius door Mgr. A.F. Diepen (1860-1943) geconsacreerd en in gebruik genomen. Op de bakstenen muren zijn in 1941 muurschilderingen aangebracht door kunstschilder, glazenier en beeldhouwer Charles Eyck. In het priesterkoor zijn voorstellingen van de heiligen Andreas, Lucia, Barbara en Antonius, met in het midden de kruisiging van Christus. In de transepten zijn twee hoge spitsvormige vensters met gebrandschilderde glas-in-loodramen, ontworpen door Charles Eyck en uitgevoerd door René Smeets; aan de linkerkant is afgebeeld de geboorte van Jezus, aan de rechterkant de verrijzenis van Jezus.

In de doopkapel zijn schilderingen aangebracht op de witte wand. Aan weerszijden van het glas-in-loodraam, waarin het doopsymbool is afgebeeld, zien we de afbeeldingen van Sint-Odulphus en van de heilige Adrianus van Beek. Op chamotoe tegeltableaus heeft Charles Eyck twee bijbelverhalen

Eerste steenlegging.



uitgebeeld: de doop van Jezus in de Jordaan, en Mozes die met zijn staf water uit de rots slaat. Boven in het oksaal (achter in de kerk), zien we het Caecilia-raam.



Interieur van de kerk.

In de zes ramen aan de linkerzijde in de kerk zijn namen van Maria uit de Litanie

van Loreto gesymboliseerd: Mystieke Roos, Heerlijk Vat van Godsvrucht, Ark van het Verbond, Ivoren Toren, Morgenster en Deur van de Hemel. De ramen aan de rechterzijde hebben afbeeldingen die verwijzen naar het Sacrament van de Eucharistie. We zien: de Pelikaan, Pax Christi, Lam Gods, en de Wonderbare Broodvermenigvuldiging.

Door deze verfraaiing van het interieur staat de kerk sinds 1994 op de lijst van rijksmonumenten. De Oostelbeerse parochianen hebben 81 jaar in deze mooie kerk hun feesten gevierd en op droeve momenten hun troost gezocht. Op 12 juli 2015 zal men met weemoed de laatste dienst bijwonen. Daarna zal de altaarsteen uit het altaar verwijderd worden en zal het vertrouwde godshuis voorgoed aan de kerkelijke eredienst worden onttrokken. Jammer, maar helaas!

Stichting Dorpshuis Oostelbeers nodigt u van harte uit de informatieavond over de toekomst van de kerk in Oostelbeers bij te wonen op woensdag 24 juni om 20.00 uur in de Oostelbeerse kerk.

VERGEET-MIJ-NIETJE

Door: Toos Wilborts-Pasmans

Al in het prille jonge blad uitbottend aan de nog kale tak, sluimeren herinneringen soms sterk, soms fladderend ... zwak.

We voelen, ruiken, snuivend ... een windje, de prille voorjaarszon brengt ons terug, naar ... kindje!

Het molentje op de fiets, we wisten nog van niets. Vader, moeder, met de hele kroost, naar de H. Eik ... biddende troost.

Ook zij kozen voor ontmoeting, getooid in zelfde taal, ieder mocht een kaarsje branden, wel met elf ..., maar allemaal!

Als kindje zat je achterop of voor.

Wie bij vader mocht zitten? ze riepen in koor ... De lentebloempjes zag je soms met een sprietje, maar we kenden wel het 'Vergeet-mij-nietje'.

Zo'n lief klein blauwe bloemke, zomaar uit het niets, kwamen we ieder jaar weer tegen, samen naar Maria, ... samen op de fiets.

Het 'Vergeet-mij-nietje' staat in ons hart geschreven, als lief klein bloemke, bloeiend in ons samenleven!



75 JAAR ANTONIUSPAROCHIE: HET VIERN MEER DAN WAARD

Door: Theamarie Geilleit

Op 28 juni vieren we het 75-jarig bestaan van de Antoniusparochie. In de voorbereiding op het feest heb ik veel documenten uit het archief, of die door parochianen netjes bewaard zijn, mogen doorlezen. De rijke geschiedenis, de moeilijke start, het doorzettingsvermogen en enthousiasme van pastoor Duffhauss en de pastores na hem, de betrokkenheid en inzet van heel veel parochianen, de acties en de feesten; je zou er een boek over kunnen schrijven! Ik zal me beperken.

Op 24 februari 1939 werd kapelaan Duffhauss benoemd als rector van de Batafabrieken in Best. Een kerk was er niet: een gedeelte van de kantine was beschikbaar om daar de H. Eucharistie te vieren. In juni 1941 werd rector Duffhauss benoemd tot bouwpastoor. Geldelijke middelen waren er nauwelijks en bovendien was het de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1948 werd een houten noodkerk in gebruik genomen. Daarna werd begonnen met de bouw van de huidige Antoniuskerk, die op 2 april 1950, 65 jaar geleden, ingewijd werd. Eindelijk had de parochie een eigen kerkgebouw waar samen gevierd kon worden. De kerk was eigenlijk nog niet af: een aantal ramen ontbrak en er was ook nog geen orgel. Dankzij de inzet en giften van velen, kwamen er glas-in-loodramen bij en in december 1959 beschikte de kerk ook over een pijporgel.

Karakteristiek voor de parochie was de oprichting van een 'Orgelfonds'. Door acties, door samen te sparen met dubbeltjes en kwartjes, werd het bedrag van 10.747 gulden en 84 cent bijeengesprokkeld.

In 2000 was de kerk aan een grondige renovatie toe. Ook toen werden letterlijk de handen uit de mouwen gestoken en werd veel werk verzet. Door acties, door samen te sparen met een piek per week, brachten parochianen en gulle gevers een bedrag van ruim 150.000 gulden bij elkaar om de renovatie te kunnen bekostigen. Het schilderwerk, de bekabeling en de dakgoten werden vernieuwd en het interieur werd eigentijdser gemaakt om beter samen te kunnen vieren.

In het archief van onze parochie zijn ook fotoboeken bewaard. Foto's van feestelijke gebeurtenissen, die de moeite van het vieren waard waren: het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Duffhauss, het 25-jarig bestaan van de parochie, het gouden feest van de parochie en in 2000 het feest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan en de geslaagde renovatie van de kerk.

*Een feest uit dankbaarheid
naar het verleden en
hoop naar de toekomst.*

Op 28 juni 2015 gedenken we tijdens een feestelijke Eucharistieviering, waarin onze deken en pastoor Leendert Spijkers voorgaat, dat het 75 jaar geleden is dat de Antoniusparochie in Best werd gesticht en dat 65 jaar geleden onze H. Antoniuskerk in gebruik werd genomen.

De contactgroep van de H. Antoniuskerk nodigt u van harte uit deze jubilea samen te vieren.

De Eucharistieviering begint om 11.00 uur. Het Sint-Odulphusgilde en diverse koren uit onze parochie verlenen hun medewerking aan deze feestelijke viering. Aansluitend vindt er in de kerk nog een bijzondere gebeurtenis plaats.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten en zal er in de kerk een tentoonstelling over het gebouw en de parochie te zien zijn. U bent van harte welkom!

We gaan een nieuw fotoboek aan deze collectie toevoegen: een boek over de glas-in-loodramen in de H. Antoniuskerk, met daarin ook het nieuwe raam dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie geplaatst wordt.

In de traditie van de parochie hoort daar ook een actie bij: 'De kring van 75' om zo geld bij elkaar te sparen voor het cadeau. Een nieuw raam past ook helemaal in de traditie van de parochie: ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd er een nieuw raam in de Mariakapel geplaatst en veel van de ramen in de kerk, o.a. negen 'Schaapjesramen' zijn bekostigd door de parochianen.

Samen vieren past ook helemaal bij onze kerk en parochie. We vieren immers elke zondag samen en ook op bijzondere, feestelijke of droevige momenten mogen we door samen te vieren en te luisteren naar die aloude boodschap van Jezus Christus, elkaar steunen en bemoedigen. Steun en bemoediging hebben we in het recente verleden ook mogen ontvangen van pastoor Spijkers en het pastorale team en onze voorgangers. Samen met hen en met alle parochianen van de parochie Sint-Odulphus van Brabant hopen we er een mooi feest van te maken. Een feest uit dankbaarheid naar het verleden en hoop naar de toekomst. Een mijlpaal om bij stil te staan en het vieren meer dan waard. U bent van harte uitgenodigd!



AGENDA

- De **Sint-Petrusbasiliek** in Oirschot is in juli en augustus te **beziichtigen** op dinsdag- t/m zondagmiddag van 13.30-16.15 uur. Van half mei tot eind juni en van begin september tot half oktober is de kerk alleen op zaterdag en zondag open van 13.30-16.15 uur. Beklimming van de toren is mogelijk via de plaatselijke VVV.
- De **gezinsdag van de ZLTO** begint zondag 5 juli om 10.30 uur bij Boomkwekerij Gebroeders Bressers, Hoeven 5 in Oirschot met een eucharistieviering waarin pastoor Spijkers voorgaat en waarbij gezongen wordt door het 'Vrouwen van Nu'- koor uit Oirschot. Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken.
- De **sluitingsdienst** in de kerk in Oostelbeers is op 12 juli 2015 om 10.30 uur.
- De **Zomeravondmarkten** op de Markt in Oirschot vinden plaats op 23 juli, 30 juli en 6 augustus, van 18.30 - 21.30 uur. De parochie heeft een kraam met algemene parochiële informatie, informatie over en inzameling voor goede doelen en een speurtocht voor de kinderen in de Basiliek.
- **Orgelbespelingen** in de Sint-Petrusbasiliek door G. Hafkenscheid, van 15.30-16.00 uur: op zondag 28 juni, 5 juli, 23 augustus en 11 oktober.
- **Orgelconcerten** in de Sint-Petrusbasiliek, gratis om 16.00 uur op zondag:

19 juli	Duo Pief-Poef, Tineke Steenbrink (orgel) en Anna Schweizer (cello)
30 augustus	Gijs Boelen uit Amsterdam
20 september	Margreeth de Jong uit Middelburg.
- **Beiaardconcerten** in de Sint-Petrusbasiliek met luisterplaatsen in de pastorietaan in Oirschot, om 16.00 uur op zaterdag:

20 juni 2015	Laura Marie Rueslåtten uit Noorwegen
4 juli 2015	Geert D'hollander uit Vlaanderen.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant en verschijnt vier keer per jaar.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot, nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarië Geilleit-Goossens, Jeanne van Hal, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans

Foto's: Jeanne van Hal, Christ Oomen, Heemkundekring Den Beerschen Aard

Ontwerp en opmaak: VissenCom

Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek

Oplage: 12.300 stuks

NIEUWE WEBSITE KRIJGT EEN GEZICHT

Over een paar maanden is het zover en wordt de nieuwe website van de parochie officieel gelanceerd.

Belangrijk uitgangspunt is dat het een overzichtelijke website wordt die zich ook automatisch aanpast aan de kleine schermen van mobieltjes en tablets. Bovendien moet de website gemakkelijk bijgehouden kunnen worden. Vier webmasters gaan ervoor zorgen dat de informatie van hun kerk(en) op de website steeds actueel is. De toekomstige webmasters zijn: Cindy Aarts (Oost-, West- en Middelbeers), Ellen Rooijackers (Oirschot/Spoordonk), Juul IJzermans (Odulphus Best) en Richard van den Hondel (Antonius Best, hoofdwebmaster).

Zodra alles klaar is en goed werkt, kan de nieuwe website www.odulphusvanbrabant.nl eindelijk online. Tot die tijd blijft alle actuele informatie over de parochie nog gewoon te vinden op www.antoniusparochie.nl.

M25 FOR A BETTER LIFE

*Door: Team M25
Sint-Odulphus van
Brabant*



M25 is een groep (voornamelijk) jongeren die in de parochie geregeld de handen uit de mouwen steekt met activiteiten voor de (kwetsbare) medemens en daar ook nog eens veel plezier aan beleeft! De groep organiseert activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, voor de Voedselbank, voor ouderen of gehandicapten, of gewoon een picknick na de opening van de vernieuwde kinderkerk in de Sint-Odulphuskerk in Best.

Voor de komende tijd staat er weer een sport- en speldag met jonge vluchtelingen op het programma, in samenwerking met COA. Ook zijn er gesprekken met zorgboerderijen. We zouden het leuk vinden om met een groepje jongeren iets te kunnen doen met en voor de bezoekers van de zorgboerderij. In juni neemt M25 deel aan de Roefeldag in Oirschot met een spel en de beklimming van de kerktoeren. Natuurlijk sluiten we dit school- en werkjaar gezellig af met een barbecue in juli, waarna we in september de draad weer oppakken!

Wil je meer weten van M25 of zou je mee willen helpen met de leiding? Kijk dan op onze facebookpagina (www.facebook.com/M25odulphus) of bel naar 06 - 296 226 87 (Manon van Zummeren).



KISI-FEEST IN SEPTEMBER

Ooit begonnen als een kinderkoortje in Oostenrijk, is KISI-kids inmiddels een wereldwijde beweging geworden, waarbij gezinnen met (jonge) kinderen door middel van muziek, zang en musicals het geloof vieren, beleven en doorgeven.

Ook in Nederland zijn er verschillende KISI-groepen actief. KISI heeft ons benaderd om in september met de kinderkoren van de Sint-Odulphus van Brabantparochie iets te ondernemen. Op woensdag 9 september van 15.00-17.00 uur zal er voor de kinderkoren en misdienaarsgroepen uit de parochie een workshop worden gehouden, waarbij enkele liederen worden geleerd en een verhaal wordt verteld d.m.v. sketches. Zo komen de kinderen in de stemming om op zondag 20 september het landelijke KISI-feest mee te maken in Cobbenhage in Tilburg. Daar starten we om 10.00 uur met een eucharistieviering en het samen zingen van het KISI-lied 2015, waarna er een 'outdoor' programma zal zijn. Om 11.45 uur wordt de musical 'Lilli en de ongelofelijke comeback' uitgevoerd. Daarna is er een gezamenlijke broodmaaltijd en een slotprogramma. Om 15.00 uur is de afsluiting.

Voor gezinnen met kinderen op de basisschool is het aanbod van KISI-kids een leuke, laagdrempelige manier om samen met leeftijdgenoten het geloof op een enthousiaste, kleurrijke wijze te vieren en zo inspiratie op te doen voor de eigen parochie. Noteer deze data dus alvast op de kalender; nadere informatie volgt!



CONTACTGEGEVENS KERKEN

Parochiecentrum Odulphuskerk Best

0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Parochiesecretariaat Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail secretariaat@petrusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers

013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail secretariaat@parochiedebeerzen.nl

KORT NIEUWS

- De parochie feliciteert van harte zes vrijwilligers met hun koninklijke onderscheiding, die ze onlangs hebben ontvangen: Theo Dieker uit Middelbeers, Ans van de Laar-Erven uit Spoordonk, Christ Oomen en Tiny van den Wittenboer uit Oirschot en Nelly van Kollenburg-van de Sande en Giel van Schijndel uit Best.
- Han Struijs is teruggetreden als parochiebestuurslid. De nieuwe penningmeester is Toon van den Oord.

VASTE VIERINGEN IN ONZE KERKEN EN KAPELLEN

Zaterdag

Best	17.00 uur	Sint-Odulphuskerk
Oirschot	17.45 uur	Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)
Middelbeers	19.00 uur	H. Willibrorduskerk
Oirschot	19.00 uur	Sint-Petrusbasiliek
Spoordonk	19.00 uur	H. Bernadettekerk

Zondag

Spoordonk	09.15 uur	H. Bernadettekerk
Best	09.30 uur	Sint-Odulphuskerk
Middelbeers	10.00 uur	H. Willibrorduskerk
Oostelbeers	10.30 uur	H.H. Andreas en Antoniuskerk
Oirschot	10.30 uur	Sint-Petrusbasiliek
Best	11.00 uur	H. Antoniuskerk

Dinsdag

Best	09.00 uur	H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot	19.00 uur	Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)

Woensdag

In Best 19.00 uur van mei tot september:
in de Sint-Annakapel in Aarle in de even kalenderweken,
bij de Mariakapel in de Vleut in de oneven kalenderweken
en de rest van het jaar in de Sint-Odulphuskapel.

Donderdag

Middelbeers	15.00 uur	De Vestakker (verzorgingshuis)
Oirschot	19.00 uur	Kapel Sint-Joris (bij zorgcentrum)

Vrijdag

Best	19.00 uur	Sint-Odulphuskapel
		Eerste vrijdag van de maand:
	18.00 uur	uitstalling van het Allerheiligste
	18.30 uur	rozenkransgebed
	18.45 uur	kort lof en zegen, daarna om
	19.00 uur	H. Mis