

WELKOM ALLEMAAL

Door: pastoor Leendert Spijkers

Als we een levende kerststal zouden vormen, welke figuur wil jij dan zijn? Het ligt niet voor de hand dat je dan zegt: 'Ik wil het kindje Jezus zijn.' De kribbe in de denkbeeldige kerststal blijft bijna altijd leeg. Jammer is dat. Iemand moet deze rol toch op zich nemen? En het is een prachtige rol. Want wie wil dat niet: geliefd en welkom zijn?

Mensen staan graag in het centrum van de aandacht. Maar in het kribje sta je niet, je ligt. Hulpeloos, overgeleverd. Mij niet gezien. Liever ben ik bezig. Liever heb ik de touwtjes in handen. En bovendien: het is nogal wat, wat dat kind te wachten staat. Een voederbak als wiegje, een kruis als sterfbed. Hoe welkom was hij eigenlijk? Wat hij moest doorstaan en heeft opgebracht doet geen mens hem na. Die kribbe leeg, dat heeft wel iets. Het zet aan tot mijmeren over waar het met Kerst nu echt om draait. Dat iemand het aangedurfd heeft om zo weerloos en weergaloos onder ons te zijn. Hoe kostbaar dat is en ook uitnodigend. Eventjes proberen misschien? Even kijken wat je ziet als je mensen vanuit de kribbe aankijkt.

Met Kerstmis is iedereen weer van harte welkom in onze kerken. Welkom. De vanzelfsprekendheid van dit

woord is in de afgelopen jaren verdwenen. We zeggen het zo gemakkelijk, we schrijven het op deuren en op de deurmat, maar tot wie zeggen wij van harte: 'welkom'? En ook: tot wie zeggen wij dit niet? Wie is welkom, bij jou, bij mij, bij ons? Die vraag dringt zich op als we kijken naar de wereld om ons heen. Een wereld waarin meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn, ontheemd, op zoek naar een veilige plek.

Wie zegt tegen deze mensen: 'Welkom'? Wie 'welkom' zegt, opent zijn deur, zet hart, oren en ogen open. Wie 'welkom' zegt, ziet de ander aan en wenst hem/haar vrede, liefde en toekomst.

Met Kerstmis heten wij het Kind welkom. Dat is niet zo moeilijk:

een kind vertedert, natuurlijk is Hij welkom! Hij wakkert in ons het verlangen naar vrede aan, Hij daagt ons uit het welkom dat wij Hem heten toe te roepen naar mensen ongezien, de ontheemde, de vluchteling, de mens in de marge. In dit Kind gaat een wereld voor ons open. Welkom, lief Kind; welkom wereld.

Ik eindig met woorden van René Hornikx:

*Wie 'welkom' zegt,
opent zijn deur,
zet hart, oren en ogen open.*

Geraakt

*zien we met andere ogen mensen
die verdwalen in het leven,
in de wereld.*

*Geraakt door het licht
horen we scherper
mensen die roepen
om hulp,
om steun.*

*Geraakt door het licht
gaan we de weg
van onze dromen
om in de ogen van mensen
de zin van ons leven te ontwaren.*

**Ik wens ieder van u
een Zalig Kerstfeest.**





BEZOEK AAN PEERKE DONDERS

Door: *Christianne van de Wal*

Op een zondag in september, de 22e, vond er een bijzondere excursie plaats voor een groot aantal parochianen van Sint-Odulphus van Brabant. De TOP-groep (met vertegenwoordiging van elke toren) had een uitstapje georganiseerd naar het park van Peerke Donders in Tilburg. De opkomst, op inschrijving, was boven verwachting: maar liefst een kleine honderd mensen genoot vroeg in de middag in de pastorie-tuin van Oirschot van een kopje koffie of thee met een petit-fourtje waarop de naam van Peerke Donders was vermeld. Rond kwart voor 2 stapte het gezelschap in een heuse dubbeldekker, die voor deze gelegenheid was geregeld.

In Tilburg bij het Peerke Donderspark aangekomen ging iedereen naar de kapel voor een gebedsviering in het teken van het leven van Peerke Donders en zijn nog altijd grote betekenis in onze tijd. In de kapel is eigenlijk plaats voor 94 personen, dus moesten er even wat extra zitmogelijkheden gecreëerd worden. Er werd gezongen, gebeden en geluisterd naar een lezing en overweging waarin ook het thema van de Vredesweek werd verweven.

Na de viering werden we in het paviljoen hartelijk ontvangen door Esther Becc, coördinator van het Peerke Donderspaviljoen, die de grote groep mensen van harte verwelkomde. Zij vertelde heel boeiend over het leven van Peerke, zijn armoedige en eenvoudige jeugd, zijn leven als priester, als missionaris en zijn verblijf in de leprakolonie in Suriname. Ook verhaalde ze over de plek waar Peerke geboren is, over het huisje, de in Surinaamse bouwstijl gebouwde kapel en het ontstaan van het Peerke Donderspark zelf. Ten slotte werd kort de tentoonstelling aangekondigd over 175 jaar fraters CMM, die in het middengedeelte van het paviljoen was opgesteld. Frater Niek Hanckmann, samensteller



van de tentoonstelling, was aanwezig en kon eventuele vragen over de expositie beantwoorden. Het gezelschap liep nog een uurtje rond in het paviljoen. Voor velen was het een eerste ontmoeting met het gedachtegoed en de erfenis van de Tilburgse missionaris, voor anderen een gelegenheid om er na jaren nog eens rond te lopen. Aan het geroezemoes te horen werden ervaringen en nieuwe ontdekkingen volop gedeeld. Het onderlinge contact van de parochianen van Sint-Odulphus van Brabant was dan ook een welkom onderdeel van deze rondwandeling in het museum. Deze ontmoetingen werden voortgezet in het laatste deel van het verblijf in het park, bij het bezoek aan het geboortehuisje van Peerke Donders, bij de put achter het huisje en tijdens de rondwandeling in het park met de kruiswegstaties. Rond de klok van 5 stapte men weer in de dubbeldekker en ging het huiswaarts. In de tuin van de pastorie in Oirschot stond nog een glaasje klaar om de gezellige en bijzondere middag af te sluiten. Velen lieten horen dat ze het een geweldige dag hadden gevonden, voor herhaling vatbaar en eventuele nieuwe bestemmingen werden ter plekke aan de TOP-groep doorgegeven. Een niet te vergeten detail: ook de zon had haar uitbundige glans aan deze zondag geschonken.

GEEF VOOR JE KERK

In de tweede helft van januari doen 2000 kerken mee aan de Actie Kerkbalans en halen duizenden vrijwilligers geld op voor hun kerk. Ook in de Beerzen, Best, Oirschot en Spoordonk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.

Om te kunnen bestaan hebben parochies een financiële bijdrage van hun leden nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten in de vieringen, waar we elkaar bemoedigen en inspireren. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden toegediend en waar

iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom aan uw kerk.

Zodat uw kerk kan blijven bestaan en alle mensen kan steunen en inspireren. Zo blijven onze kerken van waarde voor de gelovigen en de samenleving. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. 'Geef voor je kerk' is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl.



EEN UNIEKE BOOM IN EEN BIJZONDERE OMGEVING

Herdenkingsbos bij de Kapel van de Heilige Eik

In de vorige Nieuwsbrief stond een inleidend stukje over het op te richten herdenkingsbos. Ondertussen zijn de plannen zo ver dat tot uitvoering kan worden overgegaan.

Er is een reglement opgesteld waarin de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd. Wij kunnen u dat hierbij aanbieden. De werkgroep is zich ervan bewust dat de bijdrage hoog is, maar om het project ook op termijn kostendekkend te houden is dat noodzakelijk.

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, dan kunt u uw vraag richten aan harrie.vanmoorsel@gmail.com.



REGLEMENT

Artikel 1

Het parochiebestuur van Sint-Odulphus van Brabant is eigenaar van het perceel K 811 te Oirschot. Betreffend perceel is gelegen achter de parkeerplaats van de Kapel van de Heilige Eik. Hierop zullen verschillende soorten eiken (*Quercus*) worden geplant. De geplante bomen blijven eigendom van de parochie.

Artikel 2

Een parochiële werkgroep Herdenkingsbos bestaande uit de voorzitter en de penningmeester van het parochiebestuur, aangevuld met een coördinator Herdenkingsbos en een boomdeskundige, behartigt de dagelijkse gang van zaken, stelt de tarieven voor de instandhouding vast en maakt beleidskeuzes. Specifieke taken binnen de werkgroep:

De parochiebestuursleden zorgen voor de afstemming met het parochiebestuur dat eindverantwoordelijk is. De boomdeskundige is vooral belast met het selecteren en het planten van de bomen en het onderhoud daarvan en draagt zorg voor het betreffende terrein. De coördinator onderhoudt de contacten met geïnteresseerden en wijst in overleg met de boomdeskundige de mogelijke plantplaatsen en boomsoorten aan. Verder begeleidt hij de financiële afwikkeling.

Artikel 3

Iedereen die zich aan de in dit reglement gestelde voorwaarden houdt, kan in aanmerking komen om een boom te laten planten ter herdenking van een voor hem/haar belangrijke gebeurtenis. Bij aanschaf zal er een keuze geboden worden uit een drietal plantlocaties met daarop drie verschillende boomsoorten. In het ontwerpplan van het herdenkingsbos is rekening gehouden met boomsoort en groeiwijze. Eén keer per jaar worden in het vroege voorjaar tijdens een goed plantmoment de bomen geplant in opdracht van de boomdeskundige. De belanghebbenden zullen daarvan tijdig in kennis worden gesteld. De eenmalige kosten voor het planten van een herdenkingsboom bedragen €1.800,-.

In dit bedrag zijn alle kosten verdisconteerd:

- het planrijp maken van het terrein,
- de aanschaf van de boom,
- de paal met plaquette,
- het planten en het onderhoud van de boom en het terrein.

Omdat dit in lengte van jaren professioneel wordt uitgevoerd, bepaalt dit in belangrijke mate de prijs. Er wordt een hergroeigarantie verstrekt van drie jaar. Omdat een boom een levend organisme is dat blootstaat aan natuurrampen, ziekten en andere omgevingsfactoren en omdat elk organisme uiteindelijk ook sterfelijk is, kan geen verdere garantie gegeven worden. Eventuele afgestorven exemplaren worden dan ook geroid en niet vervangen.

Artikel 4

Omdat het uitgangspunt uniformiteit en soortechtheid is en om aan de eisen te voldoen die de werkgroep stelt aan de bomen, selecteert en koopt de werkgroep de bomen zelf in en kunnen alleen de voorgedragen bomen in opdracht van de boomdeskundige geplant worden. Verder worden uniforme plaquettes geplaatst met daarop de naam van de boomsoort en een door de geïnteresseerde aangedragen beknopte tekst. Andere uitingen worden niet toegestaan.

Artikel 5

Bij eventuele verschillen van inzicht is het oordeel van de werkgroep Herdenkingsbos leidend en bindend.

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best

0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.oirschosp@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers

013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl

Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87



SINT-ODULPHUSKAPEL

Deze kapel staat bij de wat oudere Bestenaren nog steeds bekend als de kapel van Huize Nazareth.

In 1864 vestigden de zusters van de congregatie 'Dochters van Maria en Joseph' zich in Best. Op 25 april 1922 werd de kapel ingezegend. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan.

In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de Sint-Odulphusparochie, waarna later de naam gewijzigd werd in Sint-Odulphuskapel.

Op vrijdag 30 augustus jongstleden was de laatste eucharistieviering in de kapel, voordat deze aan de eredienst werd onttrokken. Pastoor Spijkers en pastor Brouwers waren de voorgangers in de viering, waarin de zang verzorgd werd door het 'Rouw- en trouwkoor' van de Sint-Odulphuskerk. Op het boekje voor deze dienst stond de tekst van de gedenksteen die de zusters destijds in de kapel hebben laten plaatsen.

Tijdens de overweging sprak pastor Brouwers o.a.: "Leven is geven en nemen en iets prijs moeten geven valt niet altijd mee. We moeten de kapel af durven staan. Verlies kan ook winst worden en we hebben alle vertrouwen in de toekomst, want dit gebouw was en blijft een plek waar men zorg draagt voor mensen."

Pastoor Spijkers las het decreet van onze bisschop, Mgr. De Korte, voor. Daarbij werden de grote onderhoudskosten die eraan komen en het verminderd liturgisch gebruik van de kapel, als redenen genoemd om de kapel terug te brengen tot profaan gebruik per 1 september 2019.

Na de viering werden de ciborie, de monstrans, de altaarsteen en de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand overgebracht naar de Sint-Odulphuskerk. Daar werd nog samen gebeden en was er gelegenheid om na te praten; iets waar veel aanwezigen gebruik van maakten.



Het orgel uit de kapel krijgt een plaats in de Sint-Odulphuskerk. Het Mariabeeld staat nu in de Avondmaalkapel bij de H. Antoniuskerk, en de godslamp is naar de H. Willibrorduskerk gegaan.

De kapel is gekocht door 'De Oude Kapel B.V.' en gaat herbestemd worden tot huisartsenpraktijk. Zo krijgt dit mooie markante gebouw een nieuwe functie in het centrum van Best.

NIEUWS IN HET KORT

Marita van Hoof uit de Beerzen is toegetreden tot de redactie van de Nieuwsbrief. Wij zijn blij met deze versterking en wensen haar veel succes toe!

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant en verschijnt vier keer per jaar.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot, nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarië Geilleit-Goossens, Jeanne van Hal, Marita van Hoof, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Nicoline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans

Foto's: Juul IJzermans, Henk van de Wal en Martien van Hal

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom

Drukwerk: de Croon van Heerbeek

Oplage: 10.700 stuks



VIERINGEN MET KERSTMIS EN OUD EN NIEUW



Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

16 december	19.30 uur	Adventswake
23 december	19.30 uur	Adventswake
24 december	18.00 uur	Viering met pastor Van Nunen
24 december	20.00 uur	Eucharistieviering met pastoor Spijkers en pastor Van Nunen en zang van Mixed Voices
24 december	22.00 uur	Eucharistieviering met zang van de Schola Cantorum Sancti Petri en het Renaissancekoor en organist Gerard Hafkenscheid
25 december	09.00 uur	Herdertjesviering met pastor Van Nunen en zang van het Kinderkoor Triangel
25 december	10.30 uur	Eucharistieviering met pastoor Spijkers en pastor Van Nunen en zang van het Bernadettekoor
26 december	10.30 uur	Eucharistieviering met pastoor Spijkers en pastor Van Nunen en zang van het Vrouwen van Nu Koor
29 december	10.30 uur	Eucharistieviering met zang van het Bernadettekoor
31 december	19.00 uur	Viering met pastor Van Nunen en zang van het Dameskoor
1 januari	10.30 uur	Eucharistieviering met zang van de Cantors
5 januari	10.30 uur	Eucharistieviering met zang van het Bernadettekoor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

24 december	18.30 uur	Eucharistieviering met pastoor Spijkers en zang van het Seniorenkoor De Naklank
28 december	18.30 uur	Woord- en communiedienst met samenzang
31 december	18.30 uur	Woord- en communiedienst met samenzang

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

15 december	16.00 uur	Kerstsamenzang
24 december	18.00 uur	Sterretjesviering met aalmoezenier Van Lieverloo voor de allerkleinsten, m.m.v. Monique Schippers en Tineke Dijkhuizen



24 december	20.00 uur	Nachtmis met pastor Papenburg en zang van het Lidwinakoor
25 december	11.00 uur	Eucharistieviering met pastor Papenburg en zang van het Lidwinakoor
26 december	11.00 uur	Woord- en communiedienst met aalmoezenier Van Lieverloo en zang van het Klumpkeskoor
29 december	11.00 uur	Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. Henk Rooijackers
5 januari	11.00 uur	Eucharistieviering met pastor Verhoeven en zang van het Lidwinakoor

Na afloop van deze viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

15 december	11.00 uur	Kinderviering met als thema 'Op weg naar Kerstmis', speciaal voor kinderen van 3-10 jaar
24 december	22.15 uur	Voorbereiding op de nachtmis
24 december	22.30 uur	Nachtmis met zang van het Gemengd koor
25 december	09.30 uur	Herdertjesviering met zang van de Gouden Appeltjes
25 december	11.00 uur	Eucharistieviering met zang van het Gemengd ZLTO-koor
26 december	09.30 uur	Eucharistieviering met volkszang
28 december	17.00 uur	Eucharistieviering met volkszang
29 december	09.30 uur	Eucharistieviering met volkszang
31 december	18.00 uur	Gebedsviering met harmonie Sint-Caecilia
1 januari	10.30 uur	Eucharistieviering met volkszang
<i>Na afloop van deze viering is de nieuwjaarsreceptie in de pastorie.</i>		
4 januari	17.00 uur	Eucharistieviering met zang van het Vleuts Volk
5 januari	09.30 uur	Eucharistieviering met volkszang
5 januari	11.00 uur	Schelpjesviering voor alle dopelingen van het afgelopen jaar, waarin de doopschelpjes worden uitgereikt

Meer 'Vieringen': zie achterkant.

Vervolg 'Vieringen'.



H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

- 24 december 16.00 uur Peuterviering
 24 december 19.00 uur Gezinsviering met zang van het Project-Kinderkoor

Na afloop van deze viering is er warme chocolademelk op het kerkplein, rond de kerst-/wensboom.

- 24 december 21.15 uur Viering met zang van De Berse Canonici
 24 december 23.00 uur Nachtmis met zang van No Limit
 25 december 10.00 uur Viering met zang van het Dameskoor
 26 december 10.00 uur Viering met samenzang
 28 december 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
 29 december 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang
 31 december 19.00 uur Dankviering voor het afgelopen jaar
 4 januari 19.00 uur Driekoningenviering met samenzang
 5 januari 10.00 uur Driekoningenviering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

- 24 december 14.00 uur Viering met zang van Zang doet Leven

KERSTSTALLEN

Kerststallen, in alle soorten en maten! Aan u de keuze welke u wilt gaan bezichtigen: een kleine, intieme kerststal of een levensgrote; in een kerk, bij een kapel in een besneeuwd buurtschap, of ... u maakt zelf een kerststallenroute en bezoekt ze allemaal!

Levende Kerststal buiten bij Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot

- 22 december 14.00 - 16.00 uur
Inzameling voor de Voedselbank, en er staat een wens- en herinneringsboom bij de kerststal.

Kerststallenexpositie in Koetshuis, achter Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot

- 22 december t/m 29 december dagelijks 14.00 - 16.00 uur
 Kerststallen uit de verschillende werelddelen

Kerststal buiten bij Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot

- 23 december t/m 6 januari
Er staat een wens- en herinneringsboom bij de kerststal.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

- 25 december 11.30 - 16.15 uur
 26 december 11.30 - 16.15 uur



Foto: Kerststal in de Sint-Odulphuskerk.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

25 december 14.00 - 16.00 uur

26 december 14.00 - 16.00 uur

Er staat een wensboom bij de kerk.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

25 december 12.00 - 16.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

25 december na de viering - 16.00 uur

26 december 12.00 - 16.00 uur

Er staat een wensboom bij de kerk.

Mariakapel, de Vleut, Best

15 december 18.00 uur opening kerststal. De kerststal en de kerststallenroute kunnen tot en met maandag 6 januari 2020 worden bezocht.

DRIEKONINGENZINGEN

Op maandag 6 januari in Oirschot om 17.30 uur verzamelen bij Sint-Joris. De opbrengst is bestemd voor het Oyugis Integrated Project voor weeskinderen in Kenia.

Op donderdag 19 december om 15.30 uur kunnen kinderen die meedoen een kroontje komen maken in het Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, onder begeleiding van de werkgroep Gezinsvieringen.

WOORD VAN DANK

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet, het vele vrijwilligerswerk en uw financiële bijdrage in het voorbije jaar.

Het pastoraal team, het parochiebestuur en de contactgroepen willen u daarvoor hartelijk bedanken en wensen u een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig en vredevol 2020!

