



Hoe vieren we straks Kerstmis?

Het is een gekke tijd, maar Kerstmis komt er wel aan. 25 December vieren we het feest van Jezus' geboorte. En we kunnen niet zeggen dat we dat niet vieren vanwege dat gekke coronavirus.

Normaal komen er met dit grote feest heel veel mensen naar de kerk om het samen te vieren, maar nu mogen er elke keer maar een beperkt aantal mensen in het gebouw, want ze moeten 1,5 meter uit elkaar zitten. Ook mogen we niet allemaal samen zingen. Het ligt voor de hand dat we dan gewoon veel meer vieringen in de kerk hebben en dan moeten de mensen reserveren voor de viering waar ze naar toe willen gaan. Mensen houden echter niet van reserveren en het zouden ook wel veel vieringen moeten worden.

We zijn dus nu allemaal goed aan het nadenken hoe we het gaan doen. Als we het weten zullen we het jullie volgende keer vertellen.

Speciale vieringen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot:

Zondag 1 november 9.30 uur:
kleine Allerzielenviering.

Het is herfst! We zien hoe in de natuur alles verandert. In de kerk gedenken we grote voorbeeldmensen die we nooit mogen vergeten. We noemen hen 'heiligen'. Maar we denken ook aan alle dierbaren uit onze familie en vriendenkring. We noemen dat 'Allerzielen'. Kom je dat mee vieren? Het wordt heel bijzonder. Jullie mogen herfstspullen uit de natuur meebrengen naar de kerk; daar maken we dan een mooie herfsttafel van!

Vrijdag 20 november: Vormselviering.

Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk, Best:

Zaterdag 21 november: Vormselviering
voor alle vormelingen van Best.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers:

Donderdag 8 oktober 18.30 uur: tweede infoavond voor eerste communicanten.

Zaterdag 7 november 14.00 uur en zondag 8 november 10.30 uur: Eerste communie.



Lees op pagina 3 over de
Eerste Communie in de parochietuin.





Lucas, de evangelist

Op 18 oktober vieren we het feest van Lucas. Wie was Lucas? Lucas werd geboren in Griekenland, heeft daar een doktersopleiding gevolgd en is toen naar Palestina gegaan.

Er wordt verteld dat hij daar ook Maria heeft leren kennen, maar we vinden daar geen echte bewijzen van. Bijzonder is natuurlijk wel dat hij allerlei dingen over Maria heeft verteld voor zij de mamma van Jezus werd, maar ook over de geboorte en de jeugd van Hem. De andere drie evangelisten, de mensen die het verhaal van Jezus hebben opgeschreven, weten daar niet veel over te zeggen. Dit zou dus een bewijs kunnen zijn, dat hij Maria inderdaad al heel lang kende. Ook wordt er gezegd dat hij Maria met het kindje Jezus geschilderd heeft (kijk maar naar de foto).

Wat we wel van hem weten is dat hij graag meer van de boodschap van Jezus wilde weten en zich toen heeft aangesloten bij de apostelen. Van hen hoorde hij heel veel en omdat hij van Maria ook al zoveel wist, besloot hij het te gaan opschrijven.



Hij wist dat iemand anders (Markus, die het verhaal had opgeschreven dat Petrus vertelde) het ook al had gedaan en gebruikte dat ook om zo volledig mogelijk te zijn. Toen de apostelen besloten om het verhaal en de boodschap van Jezus overal aan alle mensen te gaan vertellen, ging hij met Paulus mee op reis. Over de eerste tijd nadat Jezus naar God was teruggekeerd en de reizen van Paulus schreef hij toen zijn tweede boek: de Handelingen van de Apostelen.

Het is leuk om in zijn evangelie juist veel te lezen over Jezus en Maria wat we van de andere evangelisten niet weten en zo Maria beter te leren kennen.

Ook weten we van hem wat er gebeurde met Pinksteren (het feest waarop de H. Geest bij de apostelen en Maria kwam en zij ineens begrepen wat Jezus allemaal bedoeld had).

Verder weten we niet zo heel veel over hem. Hij is waarschijnlijk niet door de keizer gedood, maar op 84-jarige leeftijd gestorven. Er worden nog steeds veel jongens Luuk genoemd en die zijn dus naar hem vernoemd.

Leuk om te weten?

De vier mannen die het verhaal van Jezus hebben verteld, de vier evangelisten, hebben iets heel bijzonders. Omdat in twee boeken van de Bijbel gesproken wordt over belangrijke boodschappers in gedaante van vier aparte wezens en ook hoe die er uit zagen, hebben ze de evangelisten deze wezens als gezelschap gegeven. Lucas heeft meestal een os bij zich, Johannes een adelaar, Mattheus een engel en Marcus een leeuw. Wie ooit in Venetië is geweest, heeft misschien wel op veel plaatsen in de stad die leeuw gezien en vooral ook bij de grote kerk. Marcus (San Marco) is de patroon van de stad en de kerk.



Terugblik Eerste Communie



De Eerste Communievieringen werden op veel plaatsen uitgesteld vanwege het coronavirus. In augustus en september werd het in Oirschot alsnog gevierd. Niet in de kerk, maar in de mooie pastortuin!

Verslag

Ik heb mijn communie gedaan in de tuin van de pastoor. Het ging over Noach en zijn boot. Er was ook een echte, kleine boot met roeipanen. Ik kreeg mijn eerste hostie en mocht er ook een aan mijn ouders en broer geven. Nu hoor ik echt bij de kerk. En ik heb echt genoten van de zonnige dag. **Groetjes Ruben**



Tekening

Coco-Mé van basisschool De Linde maakte deze mooie, vrolijke tekening.



6 september, Eerste Heilige Communie Plataan

WAUW, wat een prachtige omgeving. Dat is de eerste reactie van velen. Buiten in de pastortuin, hoe bijzonder is dit. En wat hebben de werkgroep en de pastores hard gewerkt om het zo bijzonder mogelijk te maken. De meiden van de Plataan hebben samen met de pastor, pastoor, hulp van de werkgroep en naasten een hele mooie en knusse viering gehad. En het visueel maken van de ark van Noach door het vissersbootje was erg leuk!
Namens Eva, Eline en Nienke: dank je wel.

Mijn Eerste Communie

Afgelopen zondag mocht ik eindelijk de communie doen. 's-Ochtends deed eerst de kapper mijn haar mooi en mocht ik mijn mooie jurk aan. En toen gingen we foto's maken. Die zijn heel mooi geworden. En toen stapten we in de auto en reden we naar de Parochietuin. En mocht ik een hostie eten die was eigenlijk best wel lekker vond ik en mijn papa en mama kregen er ook eentje en mijn zusje kreeg een knuffel van mij. En ik mocht een stukje lezen met Philip en met Lizzy en met Noor. En ik mocht helpen de tafel te dekken. En toen reden we naar huis toe en kwam de familie en de vrienden en vriendinnetjes en de burens, allemaal om de beurt en toen deden we natuurlijk spelletjes met zijn allen en aten we lekkere taartjes. En aan het einde van de dag deden we lekker avondeten samen met mijn opa en oma. Het was een hele fijne en mooie dag! **Liefs, Puck de Zeeuw**

Mijn Communie

Het was voor mij een speciale dag toen ik mijn eerste communie had gedaan. Toen het zo ver was vond ik het best een beetje spannend. We gingen naar de pastortuin en iedereen zag er netjes uit. De pastor vertelde een mooi verhaal over zijn boot en ik zelf mocht ook een stukje voorlezen. Daarna kreeg mijn eerste hostie en mocht ik zelf aan mijn papa mama en broer ook een hostie geven. Mijn zusje gaf ik een knuffel, want die had haar communie nog niet gedaan. Na de viering gingen we naar huis om samen met mijn familie nog een klein feestje te vieren. **Groetjes van Teun**



Hemelwater

Hemelwater... dat is een andere naam (en een mooiere naam) voor regenwater. In veel gevallen wordt het hemelwater dat op het dak valt, via een regenpijp afgevoerd naar het riool. Dat is hartstikke jammer, want zo wordt de aarde steeds droger.

Je kunt het water ook opvangen in een regenton en dat gebruiken voor de bloemen en planten in de tuin. Ook in de parochie zijn een aantal gebouwen voorzien van regentonnen. Het water wordt daarin opgevangen en kan gebruikt worden voor de planten of voor het schoonmaken van gedenkstenen op het kerkhof. We denken er over na of we ook het hemelwater wat op het dak van de kerk valt, terug kunnen laten lopen in de grond in plaats van in het riool. Dat wordt nog een hele klus, want daarvoor is een regenton natuurlijk véél te klein...

Heb jij een idee hoe we het water dat op het dak van de kerk valt kunnen opvangen of kunnen teruggeven aan de aarde? Laat het ons weten!



Oktober is de maand van de rozenkrans

Wat is dat eigenlijk? Veel van jullie zullen die wel eens hebben gezien: zo'n snoer met kralen en een apart stukje waar een kruisje aan hangt.

Vroeger gingen de mensen vaak naar de kerk, omdat gezegd werd dat dat moest, maar zij snaptten niet zoveel van de gebeden van de priesters en de monniken. Wel kenden zij het Onze Vader en Wees Gegroet Maria. Daar heeft een monnik toen een 'gebedssnoer' van gemaakt. Dat was een hulpmiddel voor de mensen om te mediteren: dat betekent na te denken over wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. Hoe werkt dat nu? Eerst maak je een kruisteken en zeg je de geloofsbelijdenis. Dat zeggen we ook altijd in de kerk na de preek. Dan laat je je vingers telkens over een kraal gaan en zeg je een gebedje. Een grote kraal is een Onze Vader en een kleine een Weesgegroet. Bij de eerste drie kleine denken we aan Maria en God. Bij de volgende 5x10 kleine kralen denk je aan hetgeen waar je voor wilt bidden. Als je dat niet weet, kun je ook denken aan de 'Geheimen van de rozenkrans'. Dat zijn de dingen waar in de bijbel over staat, dat Maria dat niet allemaal begreep, maar het 'opsloeg in haar hart'. Dus dingen die ze met Jezus meemaakte, maar waarvan ze toen nog niet wist waarom het gebeurde.

Je kunt een 'tientje' van de rozenkrans bidden (10 Weesgegroetjes), een rozenhoedje (1 keer rond) of een hele rozenkrans (3x rond).

De rozenkrans is dus eigenlijk alleen maar een hulpmiddel. Tegenwoordig zie je veel rozenkransen gedragen worden door woest aangeklede mensen en punkers, maar jullie weten nu waar het eigenlijk voor is.



Wat hoort er bij de kerk?

Dit is een hele nieuwe serie met elke keer de uitleg van iets wat bij de kerk (het gebouw) hoort.



De klokken

Bijna elke dag en zeker elk uur horen wij kerkklokken over de hele wereld.

Er zijn maar twee dagen dat je alleen de uren hoort slaan en geen andere klokken, dat is: op Goede Vrijdag (de dag dat Jezus stierf) en Paaszaterdag (de dag dat Jezus in het graf lag). Maar 's-avonds bij het gloria in de Paasnachtmis luiden ze ineens weer volop, want het is het grootste feest dat er is: Jezus is weer verrezen. (Een oud kinderverhaal zegt dat die luidende klokken alle paaseieren meebrengen en verstoppert, zodat de kinderen die op Paaszondag kunnen zoeken).

Er zijn twee soorten klokken: klokken die luiden, dat betekent dat ze op en neer kunnen schommelen en er in het midden een klepel hangt, die dan de zijkant raakt en dat geeft geluid. En er zijn klokken waar een hamer op slaat, maar die zelf stilhangen. Dan zegt men ook: de klok slaat ... Hoe groter de klok (deze is van gegoten brons) hoe zwaarder het geluid. Bij de doop van een klein kindje luiden we het kleinste klokje en bij een begrafenis de grootste. De klokken roepen de mensen, vertellen ze wat. Bijvoorbeeld: over een kwartier begint er een dienst in de kerk; of:

er is nu iets bijzonders aan de hand, kom maar vragen wat (meestal is het van tevoren aangekondigd); of: er is iemand overleden. Er zijn ook beroemde klokken en er is zelfs een tekenfilm over een klokkenluider: Quasimodo, de klokkenluider van de Notre Dame in Parijs. De beroemdste klokken van Nederland zijn de San Salvator in de Domtoren in Utrecht. Deze is zo groot (8000 kilo) dat er een schoolklas in kan staan en moet door 8 mannen geluid worden en de klok op de Waalsdorpervlakte, die ook door grote mannen wordt geluid bij de dodenherdenking op 4 mei. Klokken krijgen ook meestal een eigen naam. Om een mooi geluid te krijgen moeten de klokken die bij elkaar hangen ook gestemd worden (er wordt dan telkens zoveel afgevijld tot ze de juiste klank krijgen) om een mooi geluid te krijgen dat bij elkaar past.

Dan hebben veel torens ook nog een carillon. Dat zijn klokken van allerlei grootte, waarvan de klepels tegen de rand geslagen worden door de beiaardier om een lied te spelen. Vaak met feesten, soms op de hele uren, met een ronddraaiende metalen rol, die de hamertjes door uitsteeksels aandrijven.

Het is eigenlijk heel leuk dat klokken kunnen spelen, maar ook door hun geluid de mensen iets belangrijks kunnen vertellen.

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Colofon

Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, freepik.com, pixabay.com, pinterest.nl, schoolplaten.nl, puzzelpro.nl



Woordzoeker



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- | | | |
|----------|---------------|-----------|
| BESSEN | KAAL | ORANJE |
| BOMEN | KILTE | ROOD |
| DAUW | KLEURENPRACHT | SPIN |
| DONKER | KNOLLEN | STORM |
| EEKHOORN | KNUS | VOGELTREK |
| EGEL | MIST | WIND |
| EIKEL | NATUUR | WOLKEN |
| GUUR | OKTOBER | ZADEN |

Kruiswoordpuzzel

Vind jij het juiste woord?



27	9	33	10	16	12	30	21	11	29	20
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Horizontaal: 1 dyslectisch 9 rede 10 ruzie
 11 strafwerktuig 12 hoofddeksel 14 Europese
 hoofdstad 17 oosterlengte 18 trekdier 19 water
 in Utrecht 20 te koop aangeboden 21 en volgende
 23 lengtemaat 24 harde wind 27 elke dag
 29 intiem 30 armholte 32 reusachtig 34 opstandig

Vertikaal: 1 schaapkameel 2 voor de vuist
 3 boomvrucht 4 Europese zeestraat 5 vergroot-
 glas 6 inleidend deel 7 namiddag 8 gevierd
 zangeres 12 bekrompen 13 figuur uit een werk
 van Shakespeare 15 longkwaal 16 gloed
 22 angst 23 hemelbrood 25 Indonesische
 winkel 26 inwendig orgaan 27 Europeaan
 28 gepelde gerst 31 stuurboord 33 onder andere



Doolhof

Er is maar één weg van de
 egel naar het wormpje.
 Kan jij de goede
 weg vinden?



