

Odulphusnieuws



Beste mensen,

Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Samen met het Antoniusnieuws vindt u in deze speciale katern extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschappen in Best.

Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op deze katern hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar contactgroep@sint-odulphus.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het parochiecentrum inleveren.

Verslag bezoek Keverlaer d.d. donderdag 18-8-2016 Keverlaer – Duitsland

Om eens mee te kunnen praten over bedevaartsoord Keverlaer, net over de grens in Duitsland, besloot ik in te schrijven voor deze bustocht. Op donderdag 18 augustus verzamelden diverse Bestenaren maar ook mensen uit de andere dorpen van onze parochie zich bij het parkeerterrein van Prinsenhof in Best. Joke van Aken had samen met haar man de organisatie in handen en heeft het allemaal prima geregeld. Iedereen kreeg bij het instappen een bedevaartboekje met inlegvel en een papier om een eigen misintentie op te schrijven. Vervolgens werden bij een appartementencomplex in Eindhoven nog enige mensen opgepikt en togen we naar de parkeerplaats bij de Tongelreep waar de rest van de passagiers van onze bus instapten. Van daar uit togen we met zes bussen naar Keverlaer. Onderweg gaf Joke nog een toelichting op het programma, werd een Rozenhoedje uitgelegd en gebeden en er werd gezongen. Voor we het wisten waren we in Keverlaer. Het was stralend weer toen we daar aankwamen.

Een lange stoet trok naar het centrale plein, de Kapelplatz bij de Mariabasiliek. Er was nog maar net tijd voor een sanitaire stop en een snel kopje koffie voordat de H. Mis in deze kerk begon. Gelukkig was na afloop wat meer gelegenheid daarvoor en lunchten we lekker buiten op een terras. Begin van de middag was in de basiliek een H. Lof en dit gaf eenieder de gelegenheid nogmaals te genieten van het mooie, volop versierde interieur van de ruimte. Ook fijn om weer eens “ouderwets” Marialiedjes etc. te zingen en dan met de hele kerk, wat een volume!



Hierna kon men kiezen of men de grote of kleine Kruisweg wilde bijwonen. Aangezien wij graag ook de andere kapellen en kerken aan dit plein wilden bewonderen, kozen wij voor de kleine Kruisweg, waardoor er genoeg tijd overbleef om bijv. de zeshoekige Genadekapel te bezoeken. Dè plek waar in 1642 een kapelletje werd gebouwd. Dit naar aanleiding van het verzoek van een geheimzinnige stem die drie keer aan marskramer Hendrick Busman het woord richtte. In de Genadekapel is een koperdruk van 7,5 x 11 cm geplaatst met de afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg zoals zij daar vooral tijdens een pestepidemie in 1623 werd vereerd als “Troosteres der Bedroefden”. Deze afbeelding had de vrouw van de marskramer in een nachtelijke verschijning in een helder licht gezien. Een wachter heeft destijds het eigenaardige licht in het huis van de marskramer bevestigd. Al op de eerste openstelling van het kapelletje kwamen grote mensenmenigten erheen. In 1654 is het vervangen door de huidige zeshoekige kapel. Van buiten kun je de koperdruk zien in een zeer rijk versierde vitrine en van binnen is het een prachtige kapelletje. Het viel mij op dat de meeste mensen niet weten wat de aanleiding was van het stichten van dit bedevaartsoord maar dat is nu ook weer opgehelderd. In de straten van Keverlaer kom je een manshoog bronzen beeld van deze marskramer tegen.



Ook de bedevaartkerk Kaarsenkapel uit 1645 aan hetzelfde plein is heel mooi en imponeert door de vele dikke Paaskaarsen en schilden van allerlei bedevaarten van lang geleden en van nu. Verder is o.a. nog te bekijken de Biechtkapel en zijn we achter het hoofdaltaar wezen kijken in de Mariabasiliek. In de winkelstraten van het dorp kom je talloze winkels tegen met devotionalia, heiligen beelden en accessoires voor de uitrusting van priesters en altaren.

Na de slotviering in de modern vormgegeven Pax Christikapel, waar je onder een glazen dak toch enigszins in de open lucht zit, was het tijd naar de bussen terug te lopen. Tijdens de terugrit werd er niet meer gebeden of gezongen maar dat zal ongetwijfeld in ieders gedachten zijn doorgedaan na deze pelgrimage.



Een bedevaartgangster

Wist u dat:

- We op dinsdag 4 oktober het feest van de H. Franciscus van Assisi vieren. Er zal een zegen plaatsvinden voor alle dieren bij de kapel in de Vleut om 19.00 uur.
- We dit jaar Allerheiligen vieren in het weekend van 29/30 oktober, maar Allerzielen vieren op de dag zelf namelijk 2 november met een viering om 19.00 uur.
- We op dinsdag 8 november Sint-Maarten weer vieren. We houden dit jaar een korte viering met de Gouden Appeltjes in de kerk om 18.45 uur. Het opstellen van de stoet is rond 19:00 uur waarna er rond 19:30 uur in de tuin wordt afgesloten met chocolademelk en een Sint-Maartenbroodje.

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.

We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:

3 juni 2016	Els van Zeeland-van den Boom	68 jaar
5 juni 2016	Karin van Kuik-Brands	51 jaar
9 juni 2016	Loes Cras	85 jaar
18 juni 2016	Drieka van de Sande-Spanjers	78 jaar
19 juni 2016	Joke van Waterschoot-Walravens	78 jaar
21 juni 2016	Henk Merks	77 jaar
21 juni 2016	Frans de Bresser	65 jaar
22 juni 2016	Mien Kapteijns-van Balkom	86 jaar
5 juli 2016	Janus van de Sande	87 jaar
5 juli 2016	Jan Eilers	81 jaar
6 juli 2016	Toin Spoormakers	89 jaar
15 juli 2016	Marian Bruisten-Geurden	85 jaar
18 juli 2016	Wim van Mechelen	77 jaar
5 augustus 2016	Netty van Kollenburg-Klompers	66 jaar
11 augustus 2016	Diny Hulsen-van Oirschot	89 jaar



In onze parochiekerk zijn gedoopt:



- Noah van Kempen op 15 mei 2016
- Giel van Hoeck op 16 mei 2016
- Annabel van Kemenade op 16 mei 2016
- Milan Kant op 26 juni 2016
- Elise Rodijk op 2 juli 2016
- Valentina Steinbach op 17 juli 2016
- Anne Rooijackers op 23 juli 2016