

## Filmavond - Teresia van Lisieux

Maandag 1 oktober van 19:30 tot 21:30 uur - Parochiecentrum Antoniuskerk

De heilige Teresia van Lisieux leefde van 1873 tot 1897. Ze werd geboren als Thérèse Martin in Alençon, Normandië als jongste van negen kinderen. Ze verloor haar moeder toen ze vier jaar was. Op haar veertiende wilde ze in het klooster maar de bisschop weigerde de toestemming; ze moest minstens zestien zijn. Ze vroeg die toestemming toen aan de paus en ze kreeg die ook. Ze werd karmelietes in Lisieux.



Teresia stelde zichzelf hoge doelen. Zo schreef ze aan haar vader: "Ik zal je verheerlijken door een grote heilige te worden". Maar haar liefde tot Jezus leidde ook tot verdriet. Ze vond zichzelf niet heilig genoeg om

Jezus op waardige wijze te volgen.

Toen ze ontdekte dat geloof geen verdienste is maar genade, vond ze haar 'kleine weg'. Dat is de weg naar heiligheid die voor iedereen open ligt: je eigen zwakheid aanvaarden en je zelf als instrument aan God aanbieden. Nederigheid werd haar levensopdracht, ook in het streven naar volmaaktheid. Dat was haar weg. Als mens hoeft je niets anders te doen dan te verlangen en lief te hebben. De rest moet je aan God overlaten.

Haar godsvertrouwen werd op de proef gesteld toen ze tbc bleek te hebben. In haar lijden liet ze een diepe verbondenheid met Christus zien, maar toch verviel ze op haar sterfbed in een periode van twijfel en neerslachtigheid. Ze stierf op 30 september 1897, 24 jaar oud.

Kort na haar dood verspreidde zich het bericht dat een heilige karmelietes gestorven was. Het aantal gelovigen dat haar aanriep steeg snel. Veel berichten over haar gebedsverhoringen bereikten de bisschop. Ze werd 28 jaar later heilig verklaard. Omdat ze een nieuwe geestelijke levenshouding had geïntroduceerd, bevorderde paus Johannes Paulus II haar in 1997, haar honderdste sterfjaar, tot kerklerares.



**Inschrijfformulier (Uiterste inschrijfdatum is 24 september 2018):**



Naam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Komt naar de filmavond op 1 oktober met: \_\_\_\_\_ Perso(o)n(en)

Mail naar mailadres: [parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl](mailto:parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl)

Of inleveren op het parochiecentrum Wilhelminaplein 159.