

Antoniusnieuws



Beste mensen,

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Samen met het Odulphusnieuws vindt u in dit katern informatie over onze plaatselijke R.K.-geloofsgemeenschappen in Best. Ook via www.odulphusvanbrabant.nl houden we u op de hoogte.

Mocht u nog informatie missen of zelf een bijdrage willen leveren aan dit katern, dan kunt u mailen naar:

parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

We sluiten in dit Antoniusnieuws aan bij de inhoud van de Nieuwsbrief, waarin speciale aandacht is voor alle heiligen, waarnaar onze kerken vernoemd zijn.

We hebben aalmoezenier Jan van Lieverloo gevraagd een bijdrage te schrijven over 'onze' H. Antonius.

Wil de echte Antonius opstaan?

Zoals velen weten is de kerk in het Wilhelminadorp genoemd naar de Heilige Antonius. Maar het wordt al moeilijker als gevraagd wordt: "Welke Antonius eigenlijk?"

De ouderen onder ons weten het nog wel: we hebben Antonius van Padua oftewel Antonius met het kindje en Antonius Abt oftewel Antonius met het varken.

Maar welke is het dan 'onze' H. Antonius?

Het was een oud gebruik om de heiligen met een symbool af te beelden waarin iets van hun leven werd aangeduid. En zo ontstonden de bijnamen die de heiligen hadden. Het woord 'heilig' komt overigens van 'heilig', heel, mensen zonder gebrek of die als voorbeeld kunnen dienen.

Over **Antonius Abt** (die van het varken) gaan verschillende verhalen. Hij wordt ook wel Antonius de kluisenaar genoemd en moet omstreeks 250 in midden Egypte geboren zijn.

Hij was geboren uit rijke ouders, maar wilde zich van jongs af aan liever terugtrekken als kluisenaar in eenzaamheid. Hoewel hij oud werd, had hij volgens de legenden geen gemakkelijk leven.

Het verhaal vertelt dat de duivel daar verantwoordelijk voor was. Talloze legenden verhalen van bijzonder mooie vrouwen die de duivel aan hem voorbij liet paraderen. Om deze manier probeerde de vlegel hem van zijn levensstijl af te brengen. Een keer meldde de duivel zich als varken, maar Antonius wist het dier op de vlucht te drijven.



Tallos zijn de afbeeldingen met de 'verzoeken' van Antonius. De kluisenaar wordt dikwijls belaagd door afzichtelijke monsters en zeer begerenswaardige vrouwen. Hij blijft echter op zijn gemak doorbidden.

Deze Antonius wordt vaak afgebeeld met een varken, dat symbool kan hebben gestaan voor de duivel of voor zonden. Een andere mogelijkheid is een verwijzing naar de Sint-Antoniusvarkens: in veel steden liepen varkens vrij rond. Het vlees was bestemd voor de armen. Antonius Abt is patroon van de slagers en van ziekten van het vee (vooral varkens) en tegen het naar hem genoemde Antoniusvuur. Deze kwaal werd veroorzaakt door moederkoren, een giftig bestanddeel van graan. De feestdag van deze Antonius is 17 januari.

De heilige **Antonius van Padua**, ofwel met het kindje. Deze Antonius was me er ook eentje. De mensen, bij voorkeur uit de hogere kringen, de waarheid zeggen heeft hem populair gemaakt. Hij is geboren in 1195 in Lissabon. Op latere leeftijd trad hij in bij de orde van de Franciscanen. Maar hij was onder de indruk van de kluisenaar Antonius (jawel die van het varken) zodat hij zich ook Antonius liet noemen.

Omdat hij vaak in Padua te vinden was, ontleende hij aan die stad zijn bijnaam.

In zijn enthousiaste redevoeringen ageerde Antonius van Padua tegen de misstanden in de kerk, tegen de ketterij en met name tegen woeker. Dat vond hij bijzonder onchristelijk.

Net als zijn voorbeeld Franciscus, had hij bewondering voor de natuur en wordt dan ook vaak prekend voor de dieren of vissen getekend.

Antonius wordt ook vaak afgebeeld met het Christuskind op de arm.

De volksdevotie ontdekte nog iets anders voor deze kerkleraar. Hij werd de patroon van de verloren voorwerpen. In talloze huizen stond destijds zijn beeld. Wie iets verloren had, bad het schietgebedje: "Heilige Antonius beste vriend, maak dat ik ...vind."

Als de heilige niet snel genoeg wilde helpen bij het terugvinden van het verloren voorwerp, werd het beeld voor straf in de hoek geplaatst, of, zoals in Tilburg onder een druppelende kraan. De feestdag van Antonius is 13 juni.

Intussen hebt u al ontdekt naar welke Antonius de kerk van het Wilhelminadorp genoemd is.

Buiten is Antonius op de gevel zichtbaar terwijl hij voor de vissen preekt. Binnen staat zijn afbeelding in Franciscaanse habijt. Antonius van Padua, die van het kindje of misschien intussen: die van Best.

En geloof het of niet, de feestdag van de Heilige Odulphus is op 12 juni, die van Antonius op de 13e. In Best dus aanleiding voor twee dagen feest achter elkaar. En in de Beerzen en Oirschot trouwens ook, we zijn immers één Odulphusparochie.



Wist u dat:

- * Wat een heftig half jaar hebben we achter de rug en helaas heeft het Coronavirus ons nog stevig in zijn greep! Heftig tijden, zeker ook voor hen die ziek werden, of nog zijn, in het ziekenhuis terechtkwamen en voor nabestaanden die afscheid moesten nemen van een dierbare. Zwaar voor de ouderen, die geen bezoek mochten ontvangen en hun kleinkinderen alleen op afstand konden zien. Moeilijk voor de werkenden, zeker in de vitale beroepen, voor de zelfstandigen, de mensen die geen werk hebben, de gepensioneerden, de kinderen en de jongeren, voor iedereen!! Vanaf half maart geen geplande vieringen in onze kerk: geen diensten dus op dinsdagochtend en op de zondagen. Geen vieringen in de Goede Week, met Pasen en Pinksteren, en ook de viering van het 70-jarig bestaan van onze kerk ging niet door. Vanaf begin juni: vieringen met maximaal 30 personen, waarvoor u zich aan moest melden en daarna werd het drie maanden weer een klein beetje gewoon. En nu, helaas, zijn we weer terug naar de situatie van juni. We kunnen alleen maar hopen en bidden, dat er snel een goed en veilig vaccin komt en Corona geen bedreiging meer is!
- * Ons Parochiecentrum, door de omstandigheden, slechts beperkt open is; alleen op woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
- * De 'mannen van het kerkhof' nu hun koffiepauze in de keuken van de kerk houden.
- * Er ruim 30 kinderen op 20 september hun Eerste H. Communie hebben gedaan in de Sint-Odulphuskerk en in april 2021 doen ook nog een aantal kinderen van deze groep de Eerste Communie. Wij wensen alle communicantjes, speciaal ook die uit onze geloofsgemeenschap, van harte proficiat!
- * De voorbereiding op het H. Vormsel gestart is. Het nog onduidelijk is of op zaterdag 21 november de Vormselviering in onze kerk, voor alle vormelingen uit Best., gehouden kan worden.
- * Op maandagavond 2 november, om 19.00 uur staat de Allerzielenviering gepland. We gedenken dan al onze dierbare overledenen, speciaal hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook brengen we na afloop lichtjes naar het kerkhof en ontvangen de nabestaanden het gedachteniskruisje.
- * We op 22 november vieren dat Adri de Baar 40 jaar lid is van het Lidwinakoor en hoewel het koor niet mag zingen, willen we hem dan toch in het zonnetje zetten.
- * Op 1 september onze kerk groen aangelicht was en op 25 november rood aangelicht wordt.
- * We u aanraden regelmatig de website te raadplegen en de kerkberichten in Groeiend Best te lezen.

We gedenken hen die overleden zijn,

maar voortleven bij God en in ons hart.

We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van:

20 maart	Sjan Appeldoorn-den Otter	74 jaar
30 mei	Theo Thijssen	91 jaar
9 juli	Jan Lijten	88 jaar
15 augustus	Leo van der Sangen	90 jaar

*De Pastoraatsgroep, de Contactgroep
en de redactie van het Antoniusnieuws
wensen u sterkte en geduld in
deze moeilijke tijd
en vooral een goede gezondheid!*

