

BEERS NIEUWSBRIEFKE

MAART 2021 - UITGAVE 125



Mail: alle dagen: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Telefoon: 013-5141216 op maandag en donderdag van 9-11.

Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925

Digitale Nieuwsbrief: <http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/>

WE HEBBEN HET LICHT GEZIEN!

Pasen: het feest van het licht en het feest van het nieuwe leven!

Je ziet steeds meer dat ondernemers het alleen nog maar durven hebben over het lentefeest in plaats van PASEN. Hetzelfde als Kerstmis steeds meer verandert in decemberfeest. Natuurlijk is Pasen een feest dat thuis hoort in de lente, vanwege nieuw leven, maar niet omdat de natuur na de winter weer tot bloei komt, niet vanwege de eieren van de vogels, maar omdat Pasen mogelijk gemaakt heeft dat er nieuw leven is als het hier op aarde is afgelopen. Het leven houdt niet op, maar wordt anders.

We zullen het oneindig lang (be-)leven bij de Bron van alle liefde. Verder is het het feest van het Licht. In de donkerte van de dood, toen de leerlingen dachten dat alles afgelopen was, toen zij in zak en as zaten en het niet meer zagen zitten, omdat Jezus met Zijn liefdevolle boodschap het kruis op Zijn weg had gevonden; in die donkere nacht ontvlamt er een licht, een klein vlammetje, dat doorgegeven wordt aan elkaar. De vrouwen aan het graf zien het voor het eerst en geven dat door aan de apostelen. Zij, op hun beurt vertellen het aan andere leerlingen en na Pinksteren, aan de hele wereld. En het is inderdaad een vlam, bij het doorgeven boet hij niet aan sterkte in, maar blijft even sterk doorgaan, tot de hele wereld gehoord heeft: Jezus leeft!!!

Hij heeft door Zijn dood verzoening met God mogelijk gemaakt. Hij heeft de oude strenge geboden opnieuw geduid in een liefdevol gebod, dat van de naastenliefde. Jahweh, de strenge oorlogsgod van het oude testament is de liefdevolle Vader, de bron van alle liefde. Mensen gebruik je talenten, je gevoel, je verstand om anderen te helpen. Met elkaar moeten wij proberen de wereld op te bouwen, een einde te maken aan honger en armoede. En als we het een keer verkeerd doen is vergeving mogelijk. Dit Paaslicht moeten wij verspreiden en zo een nieuwe vorm van leven ook op aarde voor iedereen mogelijk maken. Zalig Pasen.

Aalmoezenier Versteegh

*Vrolijk
Pasen*

Ogen spraken krachtig.
Handen gaven rust.
Woorden waren eerlijk.
Een hart vol levenslust.
Maar die allermooiste sterren.
Ook die moeten soms gaan.
Te groot voor dit leven.
Door naar een nieuw bestaan.

MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

Jeanne van Dommelen - Wijten is geboren in Biest-Houtakker op 26 augustus 1929.

Ze woonde vlak bij het kanaal met twee broers en drie zussen. Haar jeugd verliep gemoedelijk en ze had verschillende vriendinnen met wie ze altijd contact heeft gehouden. Door de oorlog kon Jeanne geen vervolgoopleiding doen. Ze ging pas op haar 18^e naar de huishoudschool en op haar 21^{ste} meldde ze zich aan voor de opleiding tot verpleegkundige. In 1953 ontmoette ze Harrie. Ze trouwden drie jaar later en kregen drie kinderen. Haar zorgzaamheid toonde ze in het gezin en ze was een grote steun voor Harrie in zijn werk als smid. Jeanne tenniste tot haar 80^{ste} en ze was lid van Viva la Musica. Jeanne en Harrie genoten van hun kinderen en kleinkinderen, van mooie reizen en van hun gezamenlijke hobby's. Toen Harrie zes jaar geleden overleed, deed dat pijn, maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Ze bouwde haar kennissenkring uit met mensen die aan het Beliënplein woonden en ze genoot van uitstapjes.

Jeanne overleed op 19 januari 2021.

Marietje Liebregts – van Woensel, bijna 63 jaar echtgenote van Janus Liebregts.

Marietje is geboren op 5 april 1929 in Oirschot. Ze kon goed leren. Na haar jeugd heeft ze als naaister en in het huishouden gewerkt. In 1950 ontmoette ze Janus op Boxtel kermis en zij trouwden in 1956. Ze kregen vijf kinderen. Marietje was trots op hen en de 11 kleinkinderen en een achterkleinkind. Ze was blij als ze als oppas-oma voor hen mocht zorgen.

Marietje was tevreden, nooit boos en ze zorgde op haar manier voor iedereen. Gelukkig was ze als ze met het gezin op vakantie naar Vianden gingen of met de camper een dagje weg. Ze genoot van een eindje rijden met Janus in de bij iedereen bekende paarse Volvo.

De kerk was belangrijk voor Marietje. Meer dan 50 keer ging ze naar Scherpenheuvel.

Toen Janus in 2018 overleed, heeft ze nog een paar mooie jaren aan de Hoogdijk gehad. Ze hield van buurten en was geïnteresseerd in de ander. Marietje werd ziek en ging snel achteruit. De verhuizing naar Joris Zorg leek haar goed te doen, maar helaas heeft ze daar maar 11 dagen kunnen zijn. Marietje overleed op 25 januari 2021.

Cato Deenen-Mijs groeide op in Vessem op de Kuilenhurk als oudste van 9 kinderen. Ze trouwde met Simon Deenen en samen kregen ze 7 kinderen, die met liefdevolle aandacht werden opgevoed. In haar ouderlijk huis leerde ze al vroeg wat hard werken was en dat heeft ze ook op de Driehoek voortgezet. Ze draaide nergens haar hand voor om en of het nu stratenmaker was, bakker of schilder: niet zeuren, maar doen. Hoe trots ze was, als er een kleinkind geboren was, bracht ze tot uitdrukking in een speciaal geboorte-borduurwerk en muisjestaarten. Ze maakte er 19 in totaal. Altijd was ze present als er een belangrijke gebeurtenis van de kleinkinderen plaats vond. Naast het drukke werk op de boerderij was er altijd tijd voor een bakje koffie met haar eierkanten en als de kinderen met man of vrouw en kleinkinderen thuis kwamen, ontbrak het hun aan niets. De laatste twee jaar bracht ze door op de Bolle Akker in Vessem, waar ze op 8 maart overleed. Cato werd 89 jaar.

RUIZEN GRAVEN

In 2020 zijn in verband met corona de graven niet geruimd, die in 2019 werden opgezegd. Vanaf 1 april a.s. en de tijd erna moet u er echter rekening mee houden dat de opgezegde graven geruimd gaan worden, ook de graven waarvan de grafrechten in 2020 werden beëindigd.

AFVALSTROMEN SCHEIDEN

In Oostelbeers werd de vuilcontainer op het kerkhof maandelijks opgehaald. Dit is sinds kort veranderd. In navolging van Middelbeers, gaan wij met u de strijd aan om de afvalstromen te scheiden. De container wordt nu alleen nog op afroep geleegd. Wij vragen u dan ook uw afval zoveel mogelijk te deponeren in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Er is een bak gekomen tegen de muur, waar ook het gereedschap hangt, waar u het groenafval in kunt doen. Ook in de bak tegen de toren staat een bak voor groenafval. Verder hangt er een plastic zak voor plastic potten enz. De grote container is alleen voor restafval. Wij hopen dat u ons helpt de kosten van het afval te beperken.

**BETER SCHEIDEN,
MINDER AFVAL
VOOR EEN BETER MILIEU**

UITZENDINGEN VIA TV EN INTERNET

Al een poosje kunnen de weekendvieringen gevolgd worden op TV en internet. In de afgelopen periode was het regelmatig mis. Geen beeld of wel beeld en geen of heel veel geluid.

Via internet kunt u de vieringen op zaterdag en zondag live volgen. De vieringen zijn ongeveer 2 maanden terug te zien. Gaat u voor zowel terugkijken als de live-uitzending naar kerkdienstgemist.nl en zoek op Middelbeers bij Kerk.

Op TV- een is de dienst op zaterdag om 19.00 uur ook live te bekijken.

Verder is het mogelijk om een uitvaartdienst live te volgen op kerkdienstgemist.nl. Zoek kerk Middelbeers. Indien de familie hierom verzoekt, is de dienst later terug te zien. Maar dit moet uitdrukkelijk worden aangegeven. Ook is het mogelijk hier de viering te downloaden. De familie bepaalt, hoe lang de dienst op kerkdienstgemist.nl blijft staan. Wordt er geen termijn genoemd, dan wordt de dienst na 2 maanden verwijderd.



Kijkt u vaker, voeg dan de website toe aan uw favorieten. U kunt dan met een klik rechtstreeks naar de website.

Wist u dat u ook gewoon kunt geven tijdens de collecte als u thuis kijkt. Installeer de GIVT-app en scan de QR-code die hierbij staat. U begrijpt dat we blij zijn met uw bijdrage, zeker in dit coronajaar, waarin we veel inkomsten zijn misgelopen.

VORMSEL EN COMMUNIE

Vorig jaar deden de kinderen uit groep 8 nog net het vormsel voor corona uitbraak. De eerste communie kon echter geen doorgang vinden.

Dit jaar is het vormsel gepland op 26 juni en in de maand oktober zullen zowel de kinderen van vorig jaar als die van dit jaar worden uitgenodigd voor de eerste communie, ervan uitgaande dat het leven dan weer een beetje normaal is. Op 2 oktober staat de eerste communie voor de kinderen van vorig jaar op de rol. Op 3 oktober vieren de kinderen van dit jaar hun communiefest.

PASEN EN DE GOEDE WEEK

Om de vieringen in de Goede Week via kerkdienstgemist.nl te goed te kunnen volgen kunt u een boekje afhalen bij het secretariaat.

Wilt u wijwater afhalen op Paaszaterdag, zet dan in de Goede Week een flesje met water voorzien van uw naam in het nieuwe kapelletje in Middelbeers. Op zaterdag tussen 11 en 12 uur kunt u het dan gezegend weer ophalen.

zaterdag 27 maart:	19.00 uur: Viering
zondag 28 maart:	10.00 uur: Palmzondag: Viering
donderdag 1 april:	19.00 uur: Witte Donderdagviering
vrijdag 2 april:	19.00 uur: Goede Vrijdagviering
zaterdag 3 april:	11.00 uur tot 12.00 uur wijwater afhalen in de kerk van Middelbeers
zaterdag 3 april:	19.00 uur: Paaswake
zondag 4 april:	10.00 uur: Pasen: Viering
maandag 5 april:	10.00 uur: Tweede Paasdag: Viering

ACTIE KERKBALANS

Langzaamaan koersen we aan richting totaalbedrag 2020 (28700 euro). Uw bijdrage doet er toe en kan het verschil maken. Maak een bedrag over op rekeningnummer NL 94 RABO 0133 8919 25 met vermelding van kerkbijdrage. Of scan deze QR-code en betaal via Ideal. Uw bijdrage komt ten goede aan onze Willibrorduskerk. Doe mee en samen houden we de kerk in stand. Hartelijk dank aan ieder die aan de kerk denkt en het in praktijk brengt.



VASTENACTIE in de VEERTIGDAGENTIJD

In de veertigdagentijd kunnen we doneren aan de Vastenactie met als doel te zorgen dat kinderen overal ter wereld naar school kunnen en zo kunnen leren voor een betere toekomst. U kunt een bedrag overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Ook achter in de kerk kunt u uw gift kwijt.

In de goede doelenweek later in het jaar kunt u ook doneren aan de Vastenactie.

Verder worden er in de 40-dagentijd wekelijks op maandag om 19.00 uur van 22 februari t/m 29 maart wakes gehouden zonder publiek, die worden uitgezonden via de lokale omroepen. De wakes zijn ook de hele week te volgen op de website van de parochie.

WIJKCONTACTPERSONEN

In Den Beerschen Hof is er een nieuwe wijkcontactpersoon aangesteld. Rianne Scholten -Veldman neemt daar namens de kerk de honneurs waar. Zij zorgt dat u de Nieuwsbrief en de bijlage van de parochie in de bus krijgt, brengt de enveloppen voor de kerkbalans rond en zorgt voor een kaartje in de bus bij geboorte en overlijden. Hebt u vragen of goede ideeën, dan kunt u haar benaderen als de stap naar de parochie voor u net iets te ver is. Rianne woont op Lucashoef 20.

Op 12 december is onze wijkcontactpersoon Lisette van de Molengraaf onverwacht overleden. Lisette heeft haar taken zowat vanaf het begin uitgeoefend. Zij had de Anjerstraat, de Smidsstraat en een gedeelte van de Doornboomstraat onder haar hoede. Ze laat daarmee een lege plek achter, die we weer proberen op te vullen. Hebt u interesse en zin om af en toe eens een frisse neus te halen en de taken van Lisette doorgang te laten vinden, schroom dan niet om te bellen naar Carin Vennix, tel 5142478.

DOE IETS GOEDS VOOR EEN ANDER: WERKGROEP MOV

De werkgroep MOV bestaat al vele jaren. Zij organiseerde evenementen om geld bij elkaar te brengen voor onze Beerse missionarissen en gaf voorlichting over hun werk. De groep was de drijvende motor achter de vastenactie. De jaren verstrijken en inmiddels vinden de leden van de groep dat hun tijd gekomen is om hun taken voor deze groep neer te leggen. Hun leeftijd en gezondheid spreken een woordje mee bij deze beslissing. Natuurlijk is het altijd jammer als mensen hun werk niet meer kunnen uitvoeren, maar hoe fijn zou het zijn, als zij konden zien dat hun jarenlange werk doorgang kan vinden.

De contactgroep zoekt daarom personen, die zich in willen zetten voor het werk van onze missionarissen. U kunt contact opnemen met de secretaris van de contactgroep via de mail: contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl of op donderdag bellen naar het parochiesecretariaat 013-5141216. Laat onze Beerse missionarissen niet in de kou staan! En weet u: als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer. Dat is wel zo'n prettig vooruitzicht als u van plan bent om zich aan te melden. Dan komt u er niet alleen voor te staan.

Antoinette Stalpers, Trees Neggens, Peter van Moorsel en José Smulders zeggen wij hartelijk dank voor het vele goeds dat zij, namens de parochie, met veel betrokkenheid gedaan hebben.

PAASKLOKKEN

Misschien is het u al opgevallen. Het is opmerkelijk stil in Middelbeers. Er wordt niet 'uitgeluid' als een parochiaan is overleden en bij uitvaarten blijft het stil. Zo ook voor de weekendvieringen. Het zou zo maar kunnen dat er dit jaar geen paasklokken klinken. Op het moment wordt er onderhoud gedaan aan de klokken. U hoort wel weer, wanneer het werk geklaard is.

Veronica

*Woorden kunnen verbrokkelen als oud brood.
Geen woord dat troost.*

*Je wilt zo graag woorden
als er geen woorden zijn.
Je hebt het gevoel dat geen woord
verwoordt wat onverklaankbaar is.
Je hoort elk woord als
te veel en te vaak gezegd.*

*Je kunt misschien maar het beste stil zijn
en kijken en vertellen,
wie hij was,
hoe je hem hebt gekend,
hoe hij gegaan is.*

*Je kunt misschien maar het beste stil zijn
en herinneren.
Er zijn geen woorden
die kunnen verzachten.
Er is niets te verzachten.*

*Soms raakt een gebaar je.
Soms een zachte hand.
Soms een doek die je getergde
gezicht teder troost.
Een mens die je woordeloos
nabij is.*