



BEERS NIEUWSBRIEFKE

SEPTEMBER 2021 - UITGAVE 126

Mail: alle dagen: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Telefoon: 013-5141216 op donderdag van 9-11 uur.

Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925

Digitale Nieuwsbrief: <http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/>

WEET U...

- dat de gemeente nu toegezegd heeft dat er op het kerkplein 20 gemarkeerde parkeerplaatsen komen?
- dat het groot onderhoud aan het pad bij de kapel in Westelbeers klaar is?
- dat de misintenties voortaan elke week vermeld worden in Het Oirschots Weekjournaal bij de mededeling van de parochie?
- dat de kerkberichten vooralsnog elke week in de Mariakapel in Middelbeers liggen?
- dat deze dagelijks geopend is en via de zij-ingang te bereiken is?
- dat u daar ook een kaarsje op kunt steken?
- dat we op 11 en 12 september weer beginnen aan een nieuw werkjaar?
- dat we dan extra aandacht hieraan besteden?
- dat u ook gewoon kunt geven tijdens de collecte als u thuis naar de vieringen kijkt? Installeer de GIVT-app en scan de QR-code die hierbij staat.
- dat we blij zijn met uw bijdrage, zeker nu met corona, waarin we veel inkomsten zijn misgelopen?



MAAK ONS BLIJ

Vrouwen en mannen die kunnen helpen bij het poetsen van de parochieruimten, het netjes houden van de plantsoenen, het rondbrengen van de nieuwsbrieven enz. Hebt u wat extra beweging nodig? Denk dan eens aan ons! Een mail of belletje naar het parochiesecretariaat en het komt helemaal goed.

*alleen wie achterblijft
weet hoe afscheid klinkt*



Ben Aarts werd op 25 januari 1957 te Oostelbeers geboren en was het 10e kind in het gezin Aarts. In 1979 trouwde hij met Francien van Riet. De wijze lessen, zijn liefde en geluk gaf hij door aan zijn 3 dochters, die hij samen met Francien kreeg. Zijn werkzame leven begon hij als tegelzetter, maar door eczeemklachten werd hij gedwongen ander werk te zoeken, al bleef hij in zijn hart altijd de tegelzetter en oefende hij het vak bij familie nog vaak met liefde uit. Hij had een groot gevoel voor humor, veel geduld, een groot relativiseringsvermogen en een luisterend oor voor wie wilde. Hij vond zichzelf een bevoorrecht man met de plek waar hij zo graag woonde met zijn gezin, zijn tuin en met de paarden in de wei. 'Kijk wat je hebt, maar ook SAMEN', was zijn belangrijkste levensles. Ben kreeg te horen dat hij ernstig ziek was en dat hem niet veel tijd meer gegeven zou zijn. Op 25 april overleed hij. Zijn gezin zal zonder hem verder moeten en zijn kleindochter zal hij niet meer op zien groeien.

Joke van Hest werd geboren op 30 december 1947 in Tilburg. Ze groeide op in een gezin dat vooral uit dames bestond. Joke leerde Han van Diesen tijdens carnaval in Oirschot kennen. Het klikte meteen. Han reed vaak naar Tilburg tot ze 3 jaar later trouwden. Zij gingen in de Putstraat wonen totdat hun huis aan het Margrietplein klaar was. Han en Joke kregen twee zonen. Zij betekenden alles voor Joke. Later kwamen daar de schoondochters en kleinkinderen bij. Wat was ze trots op hun gezin.

Veel Beerzenaren kennen Joke uit de tijd dat ze overblijfmoeder was en als collectant van een aantal goede doelen. Een gewaardeerd lid van de Beerse gemeenschap.

Joke hield van lekker snoepen, fietsen, zwemmen, lezen, puzzelen en haar hondjes. Met het gezin, en later met z'n tweeën gingen ze 30 jaar naar Oostenrijk. Die vakanties vond ze geweldig. Joke overleed na een oneerlijke strijd op 12 mei 2021 in de leeftijd van 73 jaar .

Nellie van de Pas werd geboren op 28 juni 1943. Ze groeide op, ging naar school, werkte in het Binnenziekenhuis en ontmoette Rinus van de Sande op de kermis. Ze trouwden in 1963, kregen 3 kinderen, maar moesten de jongste na 2 dagen al afgeven, wat altijd pijn bleef doen. Ze was een zorgzame moeder, altijd thuis en ze zorgde dat het huis netjes en verzorgd was. Ze kon koken als de beste en bracht vele uren door achter haar naaimachine. Toen de kinderen groter werden, was er tijd voor andere dingen en ging ze soms weer werken. Ze werd lid van de avondwakegroep, zorgde voor haar gehandicapte broers en maakte kerstpakketten voor Poolse gezinnen. Meer dan 25 jaar was ze een gastvrije gastvrouw voor Poolse vakantieangertjes. Ze waardeerde de Poolse onderscheiding, die ze hiervoor kreeg, zeer. Ze genoot enorm van de kleine dagelijkse dingen, maar ook van de gezamenlijke vakanties met haar gezin. Rond haar 46e werd ze een trotse oma, maar ook toen was er verdriet, maar ook toen wist ze door te gaan. De herinneringen aan haar zijn voor altijd. Toen het ziekenhuis in, ziekenhuis uit, werd en het uiteindelijk niet meer ging, heeft ze heel bewust afscheid genomen. Nellie overleed op 13 juni en was 77 jaar.

Op 19 mei 1926 werd **Cor van Oort** geboren in Biest-Houthakker op een boerderij en groeide er op. Ze trouwde met Piet van Spreuwel en gingen wonen aan het Neereind. Ze kregen samen vijf zonen, met later de aanhang en klein- en achterkleinkinderen. Er werd hard gewerkt op de boerderij en in het huishouden. Ze hadden de nodige hulp van Piets vader, maar later veranderde dat en kwam er zorg voor in de plaats.

Midden jaren 60 werd hun bedrijf volledig door brand verwoest. Samen bouwden ze weer een nieuw bedrijf op. Later kreeg ze nog eens door kortsluiting met brand te maken en brandde de bovenverdieping uit.

Toen ze het wat rustiger aan konden doen, was er tijd voor zwemmen, een kaartspelletje en een fietstochtje naar de H. Eik. Ook was er tijd om af en toe eens naar Oostenrijk te gaan of naar Lourdes, want Cor was een echte Maria-vereerster. Er brandde altijd een kaarsje. In 2002 overleed Piet en stond Cor er alleen voor. Ze ging niet bij de pakken neer zitten, had haar hobbies en sloeg geen feestje over. Het woensdagse eten in Ons Mevrouw was een wekelijks hoogtepunt. Het viel haar zwaar toen ze op 90-jarige leeftijd haar auto moest laten staan. Na het breken van haar heup kwam ze in een aanleunwoning terecht. De laatste jaren kreeg ze steeds meer pijnklachten en dat belemmerde haar meer en meer. Haar 95^{ste} verjaardag had ze graag nog groots gevierd, maar door corona kwam dat er niet van. Op 18 juni kwam er een einde aan haar leven.

GEDOOPT:



6 juni 2021:

Ben, zoon van Ad Groenen en Miranda Kanters

11 juli 2021:

Thijs, zoon van Geert de Beer en Femke van de Sande

8 augustus 2021:

Maud, dochter van Ruud Rooijackers en Marieke van Korven

8 augustus 2021:

Bram, zoon van Marco Roefs en Annemarie van Dal

VAN HARTE GEFELICITEERD

Op 16 juni 2021 werden door Mgr. Mutsaers in Middelbeers de volgende kinderen gevormd:

Robin van Beers - Elsa Brekelmans - Pleun Hems - Loes Jansen - Tom de Jong - Lenne Reijrink - Jard Smolders - Joep van der Steen - Janne Timmermans - Fieke Veldman

EERSTE COMMUNIE

Op zaterdag 2 oktober zullen de kinderen, die vorig jaar hun communie zouden doen, 's middags hun eerste communie doen.

Op zondag 3 oktober om 10.30 uur zijn dan de kinderen van dit jaar aan de beurt.