



H. WILLIBRORDUS EN H. ANDREAS

‘t NIEUWSBRIEFKE
BEERSE BIJLAGE BIJ DE NIEUWSBRIEF
SINT-ODULPHUS VAN BRABANT
JUNI 2015
Nummer 102

VAN DE REDACTIE

Onlangs las ik het volgende: *de verwachting dat we geconfronteerd kunnen worden met verlies, zonder erdoor geraakt te worden, is even onrealistisch als te denken dat we door water zouden kunnen lopen zonder nat te worden.* 12 Juli komt met rasse schreden dichterbij. We doen stoer en we houden ons groot, en toch weet ik het zo net nog niet. Maar bedenk: we hoeven er ons niet voor te schamen, als we een paar keer flink moeten slikken om die brok in de keel weg te krijgen en misschien zelfs een traantje weg moeten pinken, als op 12 juli de kerk in Oostelbeers aan de eredienst onttrokken wordt. We zitten in Oostelbeers allemaal in hetzelfde schuitje. We verliezen onze kerk en wie van ons verlangt, dat we zo maar zonder meer overstappen naar een andere kerk, die snapt niets van wat rouwen is. Als je je man of vrouw verliest, zeg je toch ook niet: er zijn nog mannen/vrouwen genoeg. Dat mag dan wel zo zijn, maar die ene, die moet je missen en dat gaat veel dieper. Op 12 juli is er een eucharistieviering (afscheidsdienst), waarin op symbolische wijze de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het zal goed doen als we met velen samen zijn om die moeilijke weg te gaan.



NOG EENS: WIJ VRAGEN UW SPECIALE AANDACHT

LET OP: Eén bankrekeningnummer voor alle betalingen alleen voor Oost- West- en Middelbeers: NL 94 RABO 0133 8919 25 ten name van Sint-Odulphus van Brabant.

U wist het nog niet? Pas dit dan zo vlug mogelijk aan in uw adressenboek in internetbankieren of noteer het bankrekeningnummer.

IS ER LEVEN NA 12 JULI?

Na 12 juli zijn er in de Beerzen alleen nog vieringen in die ene kerk van Oost- West- en Middelbeers aan de Willibrordstraat 16. Op zaterdag is er een viering om 19.00 uur. Op zondag om 10.00 uur.

Uitvaartdiensten, dopen en huwelijken zullen voortaan gebeuren in deze kerk. We gaan proberen om de naam van de H. Andreas toegevoegd te krijgen aan die van de H. Willibrordus, zodat we in Oostelbeers toch een beetje thuisgevoelens krijgen als we naar Middelbeers gaan.

In de toren is een nieuwe bediening gemaakt om de klokken in de toren ook na 12 juli te laten blijven luiden.

INFORMATIEAVOND TOEKOMST OOSTELBEERSE KERK

Stichting Dorpshuis Oostelbeers nodigt u van harte uit de informatieavond "Toekomst kerk" bij te wonen op woensdag 24 juni om 20.00 uur in de Oostelbeerse kerk.

Agenda:

1. Nieuws vanuit het Parochiebestuur
2. Voortgang en stand van zaken
3. Introductie uitbater
4. Planning vervolg traject
5. Informele afsluiting.

ZIJ DEDEN HUN COMMUNIE

Op 19 april 2015 in Middelbeers

Maud Adriaans - Fenne van Beers - Kyra de Boer - Jasper Das - Renske van Dorst - Teun Fransen - Nick van der Heijden - Véranne Kemperman - Richard Noah Khandouzi - Sen van Kollenburg - Franky de Langen - Lieke Lathouwers - Pien Liebregts - Tom Liebregts - Zoe Liebregts - Lieke Neggers - Michelle Oerlemans -

Elle van Oord - Lieske Pax - Daan Roefs - Joris Roefs - Jeske Schalks - Jelte Smetsers - Aniek Smolders - Milan Smolders - Alysha Toelen - Job Vechel - Dinand Vennix - Sofie Verhagen - Yvar Wilkens

Op 31 mei 2015 in Oostelbeers

Yende van Beek - Carlene van den Berk - Merel Brekelmans - Tom Deenen - Miek van Ham - Lieselotte Heijne - Cas der Kinderen - Job Manders - Jos van de Ven - Rens de Bie - Ties de Bie - Tijn van Doormaal - Suus van Heerebeek - Tjeu der Kinderen - Isabelle Kwaaitaal - Luuk Reijrink - Gitte Veldman - Lisa Wouters

ZIJ WERDEN GEDOOPT

29 maart: Lizz, dochter van Mark Nanninga en Anouk Timmermans, Best
25 april: Hidde, zoon van Jasper van Hoof en Wendy Colsters, Wagenmaker 17
31 mei: Jinte, dochter van Ad van Vechel en Nancy Vrijsen, Vestdijk 64
31 mei: Mirthe, dochter van Ard Timmermans en Renate Doornbos, Huijgevoort 22

ZIJ ZIJN GEHUWD

1 mei: Peter van Kerkhof en Karin de Bresser, Plataan 21
6 juni: Thijs van de Schoot en Corneliëke Struijs, Oirschot

NIEUWS MET NAMEN EN ZO

- Theo Dieker kreeg in april een koninklijke onderscheiding en de contactgroep was erbij namens de parochie.
- Koos van Dijck werd in juni in het zonnetje gezet en kreeg van de contactgroep DE Beerse onderscheiding voor 25 jaar kosteres.
- Henk Aarts was in mei 25 jaar grafdelver en de contactgroep ging bij hem op de koffie om hem daarmee te feliciteren.
- Piet Deenen vierde op 14 juni dat hij 60 jaar zingt bij het Ceciliakoor in Oostelbeers. Ook hij mocht onze wensen in ontvangst nemen.
- Poolse kinderen komen hier weer vakantie vieren en bezoeken op 23 augustus de eucharistieviering in Middelbeers.
- De pastorie in Oostelbeers heeft nog steeds geen nieuwe huurder.

GEZOCHT

Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die iets voor de parochie willen betekenen. Bent u handig met de computer of kunt u iets anders goed, zit u misschien zonder werk en wilt u toch iets omhanden hebben, neem dan eens contact met ons op. Wij vinden het fijn als u ons komt versterken. Stuur een mail naar secretariaat@parochiedebeerzen.nl of bel 514 1359 nel deenen

OVERLEDEN

Harrie Neggers werd geboren op 8 november 1930 in de Boterhoek te Oirschot en hij groeide op in een groot gezin op een boerderij. Vanaf zijn 20ste was hij lid van het Sint Jorispil. In 1956 trouwde Harrie met Tonnie der Kinderen. Ze kregen 7 kinderen, 16 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Harrie was druk op de boerderij en de melkwagen. Hij bouwde met Tonnie een nieuw huis en een grote varkensstal. Ze gingen iedere zondag naar de kerk en er werd geen gildedag overgeslagen. Harrie was lid van de carnavalsvereniging in Haghorst. Het jagen en de omgang met de honden gaf hem veel voldoening. Voor zijn prepensioen werkte Harrie nog bij de Heidemij als bosarbeider. Hij kreeg meer tijd voor zijn hobby's: de koeien, midgetgolf, kaarten, fietsen, wandelen, biljarten en koersballen. Harrie was een gezelschapsmens met een brede belangstelling voor zijn omgeving. Hij had gevoel voor humor en was er graag bij. Harrie overleed op 20 maart 2015.

Sjaan van de Wal werd geboren in Spoorndonk en leerde al vroeg wat werken was. Ze trouwde met Jan van Zon en ze gaan samen boeren aan de Kanaaldijk in Haghorst. Ze stichten er hun gezin en in 1985 verhuizen ze naar de Calluna en kunnen daar genieten van hun vrije tijd en de inmiddels met 11 kleinkinderen

uitgebreide kinderschaar. Ze was een secure vrouw, altijd zorgend voor en geïnteresseerd in anderen. Ze verhuisden samen nog een keer naar het appartementje in het Dorpshart, waar ze het goed naar hun zin hadden. Op de dag dat ze 60 jaar getrouwd waren, overleed Jan en toen ging het ook met haar gezondheid snel bergafwaarts en werd het leven erg moeilijk. Ze was erg dankbaar voor het leven dat ze heeft gehad. Op 21 mei overleed ze in de leeftijd van 88 jaar.

Jos Deenen groeide op op het Hoogeind in Oostelbeers in een gezin met 10 kinderen. Hij was in zijn jeugd jaren een echt buitenjochie en is dat zijn leven lang gebleven. Met name de jacht was een grote passie van hem. Met Sjaan den Otter stichtte hij een gezin vlak bij de plek waar hij opgroeide. Samen kregen ze twee dochters, voor wie Jos altijd klaar stond, ook al was dat wel eens moeilijk. Vooral de laatste jaren kampte Jos met zijn gezondheid, maar met hulp van zijn zus Riet lukte het om tot het laatst op zijn geliefde plek te blijven wonen. Op 23 mei overleed Jos er. Hij werd 73 jaar.

Helemaal onverwacht kwam er een einde aan het leven van **Gerarda Versteeg**. Gerarda was erg gesteld op haar familieleden en het wel en wee van iedereen ging haar aan het hart. Ze zorgde mee voor haar zieke moeder en later ook voor haar vader, toen hij in de laatste jaren van zijn leven veel zorg en aandacht nodig had. Het geluk van een eigen gezinnetje heeft ze nooit mogen beleven. Dat betreurde ze wel, maar ze legde er zich bij neer. Maar niet alleen voor haar familie had ze belangstelling, ze leefde ook mee met de mensen uit het dorp. Ze was actief in de boerinnenbond, de zonnebloem, het kerkbestuur en ze was 40 jaar lid van het zangkoor. Je deed niet gauw tevergeefs een beroep op haar. Ze was actief en creatief en maakte van niets nog iets. Het deed haar veel verdriet dat ze haar huisje in de Esdoorn moest verlaten, toen ze minder mobiel werd. Een chronische darmontsteking werd haar uiteindelijk fataal. Op 29 mei overleed Gerarda.

BEDEVAART KEVELAER

De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op donderdag 20 augustus 2015.

Thema: "Wees gerust, vreest niet".

Deelnamekosten €16,00 p.p. Tot 12 jaar € 8,00 p.p.

Overmaken op reknr:NL21RABO0138804834 t.n.v. Parochie secretariaat, Nieuwstraat 17 Oirschot

Opgeven t/m 28-7-2015 op het volgende adres: Mevr. T.Hems, Neereindseweg 22, 5091 RD Oostelbeers.
tel 013-5141962 b.g.g. tel 0499-571250

MOV

M.O.V. staat voor: Missie Ontwikkeling Vrede.

Om onduidelijkheden over de MOV in onze parochie uit de wereld te helpen het volgende: we zijn een parochiële werkgroep die steeds in de weer is voor onze missionarissen. Voorheen hadden we een eigen bankrekening, die gekoppeld was aan de parochierekening. Nu met de nieuwe parochie is sinds 1 januari 2015 de MOV een zelfstandige stichting geworden en heet ze voortaan "Stichting M.O.V. de Beerzen", met eigen statuten, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekeningnummer: NL39RABO0133803481. Al het geld, dat op deze rekening wordt gestort, gaat zoals voorheen, rechtstreeks in gelijke porties naar onze 4 Beerse missionarissen.

Daarnaast vindt er ook samenwerking met de werkgroep "Kerk en wereld" uit Oirschot plaats, zoals voor de Vastenactie. Wij werken met overtuiging voor deze organisatie, omdat wij uit ervaring weten dat hier niet een aanzienlijk deel van de opbrengst aan "de strijkstok" van de organisatie blijft hangen, maar terecht komt bij de werkers in het veld. Door deze goede samenwerking zijn wij in staat om onze missionarissen van tijd tot tijd, ieder op zijn beurt, wat extra's toe te schuiven. Ingediende goedgekeurde projecten worden namelijk door Vastenactie met 50 % gesponsord. De opbrengst van bv € 2000 wordt door de vastenactie verhoogd tot € 3000 en dat bedrag gaat rechtstreeks naar de bankrekening, die bij het project hoort. De ontvanger dient later een verantwoording van de uitgaven naar de Vastenactie te sturen. Het geld van de Vastenactie gaat dus niet naar de MOV-rekening. In 2014 hebben hierdoor zowel Piet van Hoof en Ad Hems via deze samenwerking ieder € 10.000 van de Vastenactie gekregen voor hun projecten.

Een en ander betekent wel, dat wij ook loyaal moeten zijn aan de Vastenactie als er projecten uit landen gesteund worden, waar geen van onze missionarissen werkzaam zijn, maar waar wel andere missionarissen of ontwikkelingswerkers uit de parochie Sint-Odulphus van Brabant werkzaam zijn. Ook die gelden komen goed terecht. Kiest u er echter voor om onze eigen missionarissen wat extra's toe te steken, dan kan dat door bovenstaand rekeningnummer te gebruiken, dan zorgen wij er voor dat uw donatie op zijn plaats komt.

MOV-werkgroep de Beerzen

AKTIE KERKBALANS

Ook nu weer vragen we uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Hebt u uw toegezegd bedrag al overgemaakt of bent u er nog niet aan toegekomen? Hindert niet. Maar maakt u er dan nu werk van! Ook als u niets heeft toegezegd, is uw bijdrage nog steeds zeer welkom. Maak een bedrag over op het rekeningnummer van Middelbeers ten name van: Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot: NL 94 RABO 0133 8919 25 onder vermelding van kerkbijdrage 2015. Niet vergeten, maar doen!!! Houd tenminste één kerk open in de Beerzen!

WIE ZAL DAT BETALEN?

Hebt u onkosten gemaakt voor de kerk? Vraag om een declaratieformulier bij Nel Deenen, 5141359, vul dit in en lever het declaratieformulier door u ondertekend en samen met de bonnetjes/facturen in bij Nel. Zij moet het formulier mede ondertekenen en stuurt het naar Oirschot. U krijgt zo spoedig mogelijk de onkosten terug. Hanteert u een andere wijze van declareren, besef dan dat dat omslachtiger werkt en u waarschijnlijk langer op uw centen moet wachten.

KERKHOF OOSTELBEERS

Op het kerkhof van Oostelbeers staat een container waarin u uw afval kunt doen als u bloemen op de graven hebt vervangen. Wij willen u vriendelijk doch dringend vragen, hierin alleen groenafval te doen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bloempotjes, verpakkingsmateriaal, plastic tassen enz. mee naar huis neemt. Plastic en zo kunt u immers zelf gratis afvoeren. En misschien is het ook mogelijk uw afval mee naar huis nemen als de container vol zit. De container wordt één keer per maand opgehaald en zeker in het voor- en najaar is dat eigenlijk te weinig. Het abonnement voorziet er niet in dat de container op afroep wordt leeggemaakt. Als er hele stapels boven de container uittorenen of zelfs ernaast belanden, ontsiert dat het aanzicht van het kerkhof. Er zijn vrijwilligers, die af en toe wat afval mee naar huis nemen als de container niet dicht kan, maar het kan niet zo zijn, dat een ander opdraait voor de troep, die we met zijn allen maken. Dus heel graag: neem uw afval zoveel mogelijk mee naar huis.

WAAR MOET IK ZIJN?

Afspraken met een aalmoezenier, doopafspraken, huwelijksjubileum en bijzondere vieringen:
Parochiesecretariaat, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers

Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur.

Tel. 013-5141216 Mail: secretariaat@parochiedebeerzen.nl

Melden uitvaarten en andere spoedvragen:

Nel Deenen, tel 013-5141359 b.g.g. 06-30899488

Misintenties: Kosten: 10 euro. Opgave Middelbeers en Oostelbeers: Parochiesecretariaat Middelbeers.

Betalingen: contant of per bankrekening: NL 94 RABO 0133 8919 25 ten name van Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot met vermelding van mis(sen) en uw telefoonnummer.

Kerkbijdragen: Middelbeers en Oostelbeers: ten name van: Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot:
NL 94 RABO 0133 8919 25

Redactie Beerse bijlage: Margriet Hazendonk, Margrietstraat 55 of Nel Deenen, Dominee'shof 1

LAAT HET ONS WETEN

Een kindje geboren? Stuur eens een kaartje!

Gaan trouwen? Wij zijn er graag getuige van!

Een verhuizing? Stuur een verhuisbericht!

Bezoek van een aalmoezenier? Ze komen graag!

Een andere wijziging? Schroom niet om ons op de hoogte te stellen!

DE REDACTIE ZEGT TOT SLOT

Een zonnige en fijne vakantie voor iedereen