



**BEERS NIEUWSBRIEFKE  
DECEMBER 2017 - UITGAVE 112**

Mail: alle dagen: [parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl](mailto:parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl)  
Telefoon: 013-5141216 op maandag en donderdag van 9-11.  
Website: [www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/](http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/)  
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925



Oeps  
kerkbijdrage 2017  
nog doen?!

---

NL94RABO 0133 8919 25

**WEET U...**

Dat deze Nieuwsbrief eigenlijk gewoon te vroeg komt?  
Dat we van alles van plan zijn, maar dat de plannen nog geen concrete vormen hebben?

**WEET U...**

Dat het kinderkoor een eigen cd heeft opgenomen?  
Dat we nu toch nog kunnen genieten van hun liedjes als er een gezinsviering is?  
Dat u deze cd kunt kopen?  
Dat deze te krijgen is op het secretariaat?  
Dat u voor 10 euro de man of vrouw kunt worden van deze prachtige cd?  
Dat op OP is?  
Dat u er dus snel bij moet zijn?!

**WEET U...**

Dat op 3 december een geheel nieuwe viering zijn intrede doet?  
Dat we nu nog niet kunnen zeggen of het een succes is?  
Dat we het wel weten op het moment dat u dit leest?  
Dat we hopen dat veel mensen zich laten verleiden om te komen luisteren en kijken?  
Dat de viering na de dienst gewoon doorgaat tijdens de koffie?

**WEET U...**

Dat er grote plannen ter tafel liggen?  
Dat de vastenactie ook in 2018 weer een andere opzet heeft, dan al jaren het geval is geweest?  
Dat we het nog grootser willen aanpakken?  
Dat u Palmzondag (25 maart) daarvoor vrij mag houden?  
Dat we natuurlijk hopen dat u komt en uw geld los in uw zakken zit!  
Dat komend jaar de opbrengst van de vastenactie weer voor een Beerse missionaris is?!

**WEET U...**

Dat er in de Goede Week ( 25 maart – 31 maart) weer een uitvoering is van The Passion?  
Of misschien wel twee?  
Dat u dat beslist moet zien en horen?

**WAT VIERNEN WIJ**

Achter elke traditie schuilt een historisch verhaal dat wij vaak niet meer kennen. Waarom zijn er in de winter meer feesten dan in de zomer? Is dat toeval? Wie was Sinterklaas? Waarom halen we met Kerstmis een kerstboom in huis? Wie waren de drie koningen eigenlijk? En hoe overleefden arme mensen vroeger de winter? En waarom oliebollen met oudjaar?



Een tentoonstelling vertelt het fascinerende verhaal van de winterheiligen en de rituelen van de winterfeesten. De tentoonstelling is bijzonder geworden door de inbreng van objecten door inwoners uit de gemeente Oirschot. Een deel van onze oude kerststal hebben wij uitgeleend aan deze expositie. Een expositie, de moeite waard om te gaan bekijken. Voor ouderen veel herkenning van vroeger, voor jongeren leuk om te zien hoe hun (groot)ouders vroeger deze feesten vierden.

**Waar? Museum de Vier Quartieren  
Wanneer? 5 november t/m 7 januari 2018**

\*\*\*\*\*

**WEET U...**

Dat er op 20 mei feest wordt gevierd zo God dat wil?  
Dat we dat natuurlijk wel hopen?  
Dat hij dan 40 jaar in dienst van God is?  
En een beetje minder lang bij ons?  
Wie?  
Het is... het is ...  
Aalmoezenier Versteegh

IN MEMORIAM  
Hein Thijssen



“Volgend jaar word ik 90 jaar”, zei hij in het voorjaar, maar, zei hij er achteraan “ik moet nog 89 worden”. 89 Jaar haalde hij dus wel. De 90 zat er voor hem niet in. In Hein verliezen we een redactiemedewerker van ons eigen Nieuwsbriefke. Van de beginjaren dat het Nieuwsbriefke werd opgestart tot aan de zondag voorafgaand aan zijn overlijden, oefende hij zijn taak uit. Punten, komma’s, de lay-out: Hein liet het weten als het niet goed was en het volgens hem anders moest. Op eigen wijze liet hij merken hoe hij over dingen dacht, niet alleen binnen onze redactie, maar ook daarbuiten. Jarenlang was hij penningmeester van het Oostelbeerse parochiebestuur en Hein zou Hein niet zijn, als hij er voor de parochie niet uithaalde wat er uit te halen viel. Zelfs in het bisdom bepleitte hij zijn manier van berekenen, altijd ten gunste van Oostelbeers. Heel graag hebben we nadien in Middelbeers nog een beroep op hem gedaan om een jaarrekening op te stellen voor het bisdom, die nog goedgekeurd werd ook. Behalve de man van de cijfers, was hij een meelevend man. Altijd zou hij vragen hoe het met je ging. Een principieel man

**Bart Dieker** werd geboren in Oostelbeers. Toen hij 12 was, stierf zijn moeder en dat heeft een diepe indruk op hem gemaakt. Hij leerde voor timmerman. Hij bouwde voor Cor Leermakers en hem een huis aan de Neereindseweg en zonder te verhuizen kwam hij in ’t Ven te wonen. Hij werd uitvoerder in de bouw en later opzichter van de woningcoöperatie. Cor werd ziek en samen vochten ze tegen de kanker. Cor stierf 10 jaar geleden en zijn leven verloor veel van zijn glans. Toen hij ook nog eens begon te sukkelen met zijn hart en longen en hij daardoor steeds meer werd beperkt in zijn doen en laten, voelde hij zich steeds eenzamer worden. 39 Jaar blies hij een partij mee bij de harmonie. Het was niet langer mogelijk. Maaltijden rondbrengen voor de ouderen, ging niet meer. Biljarten en voetbal kijken deed hij graag. In zijn geloof vond hij steun en bij Maria was hij zowat kind aan huis. Hij bezocht in zijn leven vele bedevaartplaatsen. Via het Beliënplein, kwam hij in de Vestakker wonen, waar hij op 18 september onverwachts overleed. Hij werd 80 jaar.

**Marietje Lemmens**, geboren op 28 november 1933 te Veldhoven, weduwe van André Toonders, levenspartner van Toon Legius.

Marietje beleefde een gelukkige jeugd. Samen met André kreeg ze vier kinderen. Toen hij ziek werd, zorgde Marietje voor hem en de opgroeiende kinderen. Na het overlijden van André heeft Marietje haar zware taken op bewonderenswaardige wijze uitgevoerd. Met Toon kwam er weer nieuw geluk in haar leven. Ze genoten vele jaren samen. Ondanks het verlies van Toon, vier jaar geleden, stond Marietje vol in het leven. Ze was een actieve en liefhebbende moeder en oma. Marietje overleed op 30 september 2017.

**Riet Smulders-van Vechel** heeft altijd hard gewerkt op hun tuinderij aan de Putstraat en ze deed het met heel veel liefde. Maar ook haar gezin mocht op haar liefde bouwen. Riet werd geboren als 2<sup>e</sup> telg in een gezin van 9. Ook toen werkte ze op de boerderij en lange tijd was ze de coupeuse voor de hele buurt. Ze trouwde met Piet Smulders en ze kregen 4 kinderen. Ze was een nauwgezet persoon. Tot op de cent nauwkeurig moest wekelijks het kasboek kloppen. Wat was ze trots op haar kinderen en kleinkinderen. Wat heeft ze stiekem genoten van alle vlegelstreken. Wat heeft ze die kleinkinderen verwend met haar appelmoes, haar tum-tummetjes, de eigengemaakte gehaktballen en tomatenpuree. Ze hield van een spelletje kaarten of rummikub en daarbij was een kaart onder de tafel door naar een buurman een manier om niet verslagen te worden. Ze zorgde voor een gezellig en warm thuis voor alle kinderen en de aanhang. Ook na de dood van Piet wist ze nog iets te maken van het leven en ze genoot van een uitstapje, van de kleinkinderen of gewoon van een kijkje in de kas, waar ze zoveel werk had verzet. Een hersenbloeding was de voorbode van het einde, dat kwam op 4 oktober. Riet werd 87 jaar.

**Ad Willems** was niet iedereen. Hij was Ad! Een fijne man voor Jo, met wie hij 52 jaar getrouwd was. Een pa en opa die zijn kinderen en kleinkinderen in het hart droeg. Een rustige man, die niet op de voorgrond hoefde. Hij hield niet van poeha. Hij was een opgeruimd man en vrolijk. Zijn gezin wist wat ze aan hem had. Hij werkte bij Philips. Hij hield van het buitenleven, van dieren. Als het kon was hij bezig in de tuin of in de weer met kippen – met varkens. Hij was een echte zoonaanbidder en genoot van het leven als hij kon. Samen met Jo heeft hij vele fietstochten gemaakt door heel Nederland. Hij was 83 jaar toen hij op 4 oktober helemaal onverwachts stierf.

Van ‘sunt’ word je dik. **Annie van Dommelen-Veldman** was gek op ‘sunt’ en zou niet gemakkelijk iets afslaan als het er appetijtelijk uitzag. Wat kon ze genieten als het lekker was. Een lieve, vrolijke en zorgzame vrouw met humor, die nooit klaagde. Ze was een vrouw die bij de tijd bleef. Rijles, zwemles tegelijk met de kinderen, Engelse les, computerles. Annie leerde het. Ze leerde Janus kennen bij het toneel en ze werd moeder, secretaresse van Janus en bestierde huishouden en bedrijf. Ze zorgde voor een onbezorgde jeugd van haar kinderen. Ze was actief in het verenigingsleven, kookte jaarlijks tijdens het ponykamp, zat in de boerinnenbond, was vrijwilligster op de Zonnebloembboot naar Duitsland. Ook Annie kende haar ‘goede tijden, slechte tijden’, maar altijd weer wist ze die slechte tijden te boven te komen. Het verlies van Marlin was erg zwaar voor haar. Toen ze in de Vestakker kwam vanwege haar gezondheid, had ze het er super naar haar zin. Het wekelijkse tochtje op de duofiets, een spelletje

ook. Afspraken moest je uitvoeren ook. Niet iedereen nam hem dat in dank af. Hoe lang heeft hij niet maandelijks een bedrag overgemaakt naar het bisdom om een achterstallige bisdom-bijdrage af te lossen, maar altijd vergezeld van de omschrijving 'onder protest', omdat hij en wij ons niet konden verenigen met het beleid van het bisdom. Hoe irritant dat was, hoorden we jaren later van een bisdommedewerker. Hij vond het moeilijk te verteren, dat de kerk in Oostelbeers aan de eredienst werd onttrokken en dat hij uiteindelijk niet vanuit deze kerk kon worden begraven. Op 22 september kwam er aan het leven van Hein een einde. We denken met warme gevoelens aan hem terug. Hein, dank je wel.

rummikub of mandala's kleuren. Annie verveelde zich niet gauw. Haar dood kwam totaal onverwacht op vrijdagavond 6 oktober. Annie werd 82 jaar.

**Toon Jansen** werd geboren in Diessen in 1943. Hij trouwde met Truus van Dal en samen kregen ze twee kinderen. Hij was er trots op, net zoals later op zijn kleinkinderen. Een echte buitenmens, liefst thuis bij zijn dieren of bezig in zijn eigen tuin. Blij als de kinderen er waren en zij waren graag bij opa en oma. Hij was geen prater, maar een doener. Je kon niet om heen. Hij was een Pietje precies. Zijn bouwprojecten, waarvan hij de tekeningen zelf maakte, moesten tot in detail worden uitgevoerd en er lag geen dakpan verkeerd. Anders ging hij eraf. Enkele jaren terug begon hij te sukkelan met zijn gezondheid en langzamerhand was hij de Toon niet meer, die hij altijd was geweest. Hij was dankbaar voor wat er voor hem werd gedaan. De laatste 2 weken voor zijn dood lag hij in het ziekenhuis, waar hij op 28 oktober overleed.

**Wim Lavrijsen**, echtgenoot van Trees Roefs. Wim is geboren in Hulsel op 17 juli 1927 en hij overleed in Middelbeers op 7 november 2017.

Wim was de oudste in het gezin met 3 broers en 3 zussen. Op vaders boerderij moest hij al jong meewerken. De oorlog maakte het naar school gaan onmogelijk. Later ging Wim naar de landbouwschool en op latere leeftijd haalde hij zijn ingenieursdiploma. Landbouwvoorlichting werd zijn werk. Wim en Trees trouwden in 1959 en ze kregen 4 kinderen. Wim had een tuin vol fruitbomen, bessenstruiken en groenten, met vele dieren. Het was zijn lust en leven om het land te bewerken. Hij was altijd bezig met iets maken dat stuk was of met bouwen aan iets nieuws. Wim was trots op zijn gezin. Hij stimuleerden zijn kinderen om eruit te halen wat erin zat. Wim genoot van zijn kleinkinderen met waarmee hij een bijzondere band had. Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren achteruitging, klaagde hij nooit, maar was dankbaar voor alle goede zorgen. Na zijn bediening 3 jaar geleden, zag hij de tijd als reservetijd en elk moment was een kostbaar moment. Het vieren van zijn 90<sup>ste</sup> verjaardag was een mijlpaal om nooit te vergeten.

#### WEET U ...

Dat er iedere zondag koffie gedronken wordt na de dienst van 10.00 uur?

Dat op maandag en donderdag de koffie ook klaar staat?

Dat u dan gerust eens binnen kunt lopen?

#### WEET U...

Dat No Limit een prachtige uitvoering achter de rug heeft?

Dat mensen ervan genoten hebben?

Dat er mensen zijn die nog eens zijn gegaan?

Dat Koos en plein public met een bos bloemen werd bedankt voor alle koffie en thee tijdens de repetities?



#### WEET U...

- Dat u voor een overzicht van de vieringen met kerst deze keer eens in de grote Nieuwsbrief moet kijken?
- Dat u dan merkt dat de parochie groter is dan Beers?
- Dat u op kerstmiddag en tweede kerstdag welkom bent bij Maria en Jozef in de stal ?

#### WEET U...

Dat we 30 communicanten hebben op 15 april 2018?

Dat deken Spijkers op 10 maart in de Beerzen komt vormen?

Dat we de vrijwilligersavond weer naar volle tevredenheid hebben beleefd en afgesloten?

Dat de ziekenzalving en -zegen de mensen, die deze hebben ontvangen, weer een hart onder de riem hebben gestoken?

Dat het een klein feestje was op zich?

Dat dat mede kwam door de muzikale opulstering door Emmy van Vught?

#### WEET U...

Dat de kerk haar deuren opent voor de kerstpakkenrun op 16 december?

Dat er ook wat te zien en te horen valt?

Dat je er niet voor naar binnen hoeft?

Dat je dus geen drempelvrees hoeft te hebben!





## GEDOOPT

1-okt

*Tjeu*

zoon van  
Edwin van de Ven  
&  
Hanneke Kolsters  
Kuikseindseweg 8

*Noor*

dochter van  
Arthur Denissen  
&  
Ellen Cranenburg  
Erica 34

29-okt

*Joep*

zoon van  
Jan van Kerkhof  
&  
Mieke Wilborts  
Putstraat 6

*Jeske*

dochter van  
Ruud Rooijackers  
&  
Marieke van Korven  
Nuenen

# DE REDACTIE WENST U EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



## NOOIT MEER IS ALTIJD....

Allerzielen 2017

24-11-16	Nol van Beers	89 jaar
25-11-16	Mia Scheepens-van de Nieuwenhof	95 jaar
26-12-16	Nico Pasmans	90 jaar
06-02-17	Noud Hermans	84 jaar
11-02-17	Wil Smolders-Spitters	70 jaar
17-02-17	Jan Huijbers	86 jaar
16-03-17	Wim Aarts	75 jaar
28-03-17	Anneke de Laat-van den Berk	88 jaar
26-05-17	An Pasmans-van Haren	87 jaar
28-05-17	Jan van den Bors	90 jaar
21-06-17	Door van der Heijden-Hendrixx	81 jaar
26-07-17	Jan van Beers	96 jaar
18-09-17	Bart Dieker	80 jaar
22-09-17	Hein Thijssen	89 jaar
30-09-17	Marietje Toonders-Lemmens	83 jaar
04-10-17	Riet Smulders-van Vechel	87 jaar
04-10-17	Ad Willemse	83 jaar
06-10-17	Annie van Dommelen-Veldman	82 jaar



Peter Koelewijn - Kom van dat dak af

Refrein:

Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer  
Nee, nee, nee, nee, nee, nee  
Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer  
Kom van dat dak af, dit was de laatste keer

Jan Jansen zijn vrouw was een koorddanseres    Jan Jansen werd kwaad, en zei: aan is de boot  
Bij gebrek aan een touw klom ze op het bordes    Kom van dat dak af of je gaat in de goot  
Het eten werd koud en Jan Jansen werd heet    Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad  
In de straat weerklonk zijn kreet: Refrein    En weer klonk het in de straat: Refrein

Yeah.

Van dat dak af, ohhho.  
Van dat dak af  
Van dat dak af  
Hé, kom van dat dak af  
van dat dak af  
Waarschuw niet meer!  
KOM ERAF!!!!

# Carnaval

Memo

Carnavalskraker maken!  
inleveren uiterlijk 10  
januari!  
parochiesecretariaat!