



Waarom heet de paus Franciscus?

Alle jongens die Frans heten zijn eigenlijk naar de heilige Franciscus genoemd (of naar iemand die zelf naar Franciscus is genoemd). De naam voor de kinderen wordt door hun papa en mamma uitgezocht.

Iemand die tot paus wordt gekozen mag zelf een naam uitzoeken en doet dat dan omdat hij de heilige naar wie hij dan genoemd wordt heel belangrijk vindt, om wat hij in zijn leven heeft gedaan.

De huidige paus vindt dat de wereld een voorbeeld moet nemen aan Sint Franciscus en niet alleen maar moet denken aan macht en geld en steeds rijker worden.

Goed omgaan met andere mensen, met de natuur die God heeft gemaakt en daar heel dankbaar voor zijn, is iets waarvan hij graag heeft dat de mensen dat belangrijk vinden. De naam Franciscus is dus de naam van kardinaal Bergoglio geworden toen hij tot paus werd gekozen.

Speciale vieringen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

Vrijdag 4 oktober: dierenzegening bij de hoofdingang van de basiliek 16.00 - 17.30 uur

Donderdag 3 november: Sint-Hubertusviering openluchtmis bij de H. Eik 11.00 uur

Zondag 24 november: vormselviering 10.30 uur

Sint-Odulphuskerk, Best

Vrijdag 4 oktober: dierenzegening bij de Mariakapel in De Vleut 17.00 uur

Zaterdag 26 oktober: voorstellen van de **vormelingen** 17.00 uur

Zaterdag 9 november: gezinsviering Sint-Maarten na afloop is er een lampionnenoptocht en chocomel en een Sint-Maartensbroodje in de pastorietaan 17.00 uur

H. Antoniuskerk, Best

Zaterdag 16 november: vormselviering 19.00 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers

Vrijdag 4 oktober: Franciscusviering met kleine huisdieren, foto's van de huisdieren of knuffels. Alle kinderen krijgen na de viering chocolademelk 17.00 uur

Donderdag 10 oktober: infoavond op school over de **eerste heilige communie** 20.00 uur

Zaterdag 16 november: voorstellen van de **communicanten** in de gezinsviering 19.00 uur

Zaterdag 7 december: voorstellen van de **vormelingen** 19.00 uur



Franciscus praatte met de dieren

In het jaar 1182 werd in de plaats Assisi in Italië een jongetje geboren. Zijn vader verkocht stoffen die hij uit Frankrijk haalde en noemde de jongen de 'Kleine Fransman', in het Italiaans is dat Francesco.

Hij groeide op als rijke jongen en werd toen ridder. Tijdens een oorlog werd hij gevangengenomen en ging toen goed nadenken of deze dingen wel belangrijk waren in het leven. Toen hij weer thuis was, zei hij tegen zijn vader dat hij hem niet op ging volgen.

Francesco ging naar de bisschop. Zijn vader was boos en zei tegen de bisschop dat hij alles van Francesco terug wilde hebben wat hij hem gegeven had. Francesco gaf hem alles, zelfs zijn kleren. Om te zorgen dat hij niet in zijn blootje stond gaf de bisschop Francesco zijn mantel. Francesco maakte daarna voor zichzelf een eenvoudige bruine mantel met een capuchon en leren riem. Hij had niets meer en leefde van wat de mensen hem gaven. Steeds meer mensen gingen naar hem luisteren en er waren ook jongens die wilde doen wat hij deed. Daarom stichtte hij de 'Kloosterorde van de Franciscanen'. Alle broeders liepen in dezelfde eenvoudige kleren en vertelden de mensen dat God van hen houdt en dat ze goed met de natuur om moeten gaan. De mensen gaven hen af en toe wat te eten. Maar niet iedereen luisterde naar hen. Franciscus zei, dat ze goed moesten zorgen voor de aarde, de planten, de dieren, maar vooral voor de mensen en dat ze geld moesten geven aan de armen.

Hij schreef ook een mooi lied over de schepping en wat de mensen daar allemaal in konden ontdekken. (De inhoud van het lied staat ook in dit Digidulke). De mensen hadden het druk en ze hadden haast, maar opeens zagen ze iets heel bijzonders: Franciscus stond te praten over de zon, de maan, de sterren, de wind, bloemen,



planten, het eten en drinken wat we zomaar van de aarde kregen. Er zaten heel veel vogels in de bomen te luisteren, een paar kippen en herten, vlinders en fazanten, een vos en in de wei keken de koeien over het hek en de varkens op uit de modder om alles te horen wat hij over God en de schepping van de wereld vertelde. Hij zei hoe dankbaar we ervoor moesten zijn en hoe goed we ervoor moesten zorgen, maar ook voor elkaar. Niet alleen maar denken aan wat je wilt hebben, aan geld en veel dingen.

Vrienden zijn belangrijker en alle mensen moeten het goed hebben, maar ook de dieren. Iedereen kwam verbaasd luisteren en zo hoorden de mensen het toch nog.

De kloosterorde van Franciscus bestaat nog steeds. Een jeugdvriendin van Franciscus was Clara. Clara wilde hetzelfde doen als Franciscus en daarom hielp hij haar een eigen orde te stichten: de Clarissen. Wat Franciscus ons zei is nog steeds heel belangrijk. Zo belangrijk dat in 1930 op een grote vergadering van alle landen afgesproken werd dat de feestdag van Franciscus in het vervolg Werelddierendag zou heten. Op die dag zou men denken aan de zorg voor de natuur, maar vooral ook aan alle dieren over de hele wereld.



1 november: **Allerheiligen**

Sommige mensen denken dat een heilige iemand is die alleen maar de hele dag met gevouwen handen zit te bidden, maar een heilige is eigenlijk een heel gewoon iemand, die goed probeert te zijn voor andere mensen, oftewel te doen wat Jezus van ons vraagt.

Er zijn ook veel mensen die dood gemaakt zijn, omdat zij geloofden in Jezus en de keizer van Rome, die de baas was, wilde dit verbieden. Die mensen noemen we martelaren en die heten ook allemaal heilig.

Er zijn ook mensen die zoveel goed doen dat anderen dat opvalt en na hun leven vragen zij dan aan de paus of die wil laten onderzoeken of het zeker is dat we hen een voorbeeld mogen noemen en dat zij in de hemel zijn. Er volgt dan een grondig onderzoek en soms blijkt ook dat iemand bijvoorbeeld van een ziekte is genezen, omdat mensen een kaarsje bij een foto van die overledene hebben opgestoken en gevraagd of die God wil vragen de zieke beter te maken. Dan wordt officieel door de paus gezegd dat zo iemand heilig is en dan mogen we zeggen dat zo iemand een voorbeeld voor ons kan zijn.

Vroeger werden vaak baby's naar heiligen genoemd. Er zijn natuurlijk ook mensen, waarvan na hun dood nooit onderzocht is hoe ze geleefd hebben, omdat maar een paar mensen ze goed gekend hebben. Dat kan dus ook je overleden opa of oma zijn. Als die goed geleefd hebben zijn zij ook heilig, maar niet officieel. Deze niet-officiële heiligen vieren wij 1 november. Dan denken we aan hen, steken een kaarsje bij hen of (als dat er is) gaan we naar hun graf. Ook kunnen we hen vragen om iets door te geven aan God. Het zijn dus eigenlijk onze privé-heiligen. We noemen dit feest: Allerheiligen!

2 november: **Allerzielen**

Een dag later, op 2 november, denken we aan alle mensen die overleden zijn. We noemen dat Allerzielen.

Veel mensen gaan dan naar de kerk om te denken aan een overleden opa of oma, vriend of vriendin, broer of zus. Op het kerkhof worden bloemen gelegd en kaarsen aangemaakt. Want we hebben veel aan hen te danken!

In de Sint-Petrusbasiliek vieren we Allerzielen op een speciale manier voor kinderen! Die viering begint om 9.30 uur. Kom je ook? Je mag dan mooie herfstpulletjes meebrengen. Gekleurde blaadjes, eikels, kastanjes ... We gaan er dan samen naar kijken en praten over het wonder van de natuur. De blaadjes die van de bomen vallen gaan dood, maar ze maken weer plaats voor nieuwe knoppen vol leven. Zo vertelt de natuur ons, dat de dood niet het einde is. Ook niet voor de mensen!

3 november: **Sint Hubertus**

Lang geleden leefde in de Ardennen een zekere Bert. Hij hield van jagen. Bert had nog nooit van Jezus gehoord. Daarom ging hij zelfs op Goede Vrijdag gewoon jagen.

Toen hij een hert zag en het dier wilde doodschieten met zijn pijl en boog, zag hij opeens een kruis oplichten in het gewei van het dier. Bert schrok en doodde het dier niet. Hij ging geloven in Jezus en werd later zelfs bisschop. Hij kreeg de plechtige naam 'Hubertus' en werd een heilige.

Zijn feestdag is op 3 november. We houden dan om 11.00 uur een openluchtviering bij de kapel van de heilige Eik. Daar komen jagers, natuurliefhebbers en dierenvrienden. Velen brengen hun huisdier mee. Of het nou een paard, een hond, een konijn of een schildpad is, allemaal worden ze gezegend. En alle mensen en dieren krijgen een speciaal broodje: een Hubertusbroodje. We eten het op in het vertrouwen, dat God ons wil beschermen tegen ziek worden. Kom jij ook? En als je een huisdier hebt: dat is ook van harte welkom!



Agenda

Woensdag 14 november: Mgr. De Korte bezoekt onze parochie.

Woensdag 27 november: Red Wednesday. Rode woensdag, zo noemen we de dag waarop er wordt gevraagd eraan te denken dat er overal op de wereld op een andere manier in God wordt geloofd. Hierdoor wil men duidelijk maken dat mensen, die willen leven zoals Jezus het van ons vraagt, daar geen problemen mee krijgen. Ook zorgt men in Nederland dat elke kerk er dan rood uitziet.



Het Zonnelied van Sint Franciscus



Lieve God,

Ik wil U prijzen en danken voor alles wat U heeft gemaakt. Heel bijzonder voor de zon, die me lekker warm houdt, maar ook voor de maan en de sterren, die de nacht zo mooi maken. Voor de wind, de lucht en de wolken. Het heerlijke water wat wij voor van alles nodig hebben. Voor het vuur wat licht en warmte geeft. Ik dank U voor Moeder Aarde waarop we wonen en die ons eten geeft, voor haar gras en de mooie bloemen. Ik dank U ook dat er mensen zijn, die het altijd goed willen doen en anderen willen helpen. En tenslotte dank ik voor het einde van ons leven, waarna wij naar U mogen komen.

Colofon

Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom

Afbeeldingen - freepik.com, pinterest.com, supercoloring.com, pixabay.com, mariajohannes.nl, vissencom.nl

Vormselviering

Op zondag 24 november vieren 21 jongens en meisjes uit Oirschot en Spoordonk die in groep 8 zitten het sacrament van het Vormsel.

Het wordt een feestelijke viering met zang van de Mixed Voices. Hulpbisschop Rob Mutsaerts komt het vormsel toedienen met de wens, dat de aanwezige kinderen steeds meer leren leven in de geest van Jezus: met zorg voor elkaar en voor de hele aarde.



Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



31 oktober

Bij elk plaatje staat een cijfer. Vul de woorden in bij het cijfer en de letters die onder elkaar in het oranje gemarkeerde balkje staan vormen de oplossing. Wat staat er?

OPLOSSING

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zoek de 10 verschillen

De tekeningen van de ark van Noah lijken op elkaar, en toch zijn er wat verschillen ... Kan jij ze vinden?



