



Sint-Odulphus van Brabant

Even bijpraten...

rondzendbrief

voor de geloofsgemeenschappen van Spoorndonk en Oirschot om contact te houden met de parochianen

in tijden dat de kerken gesloten zijn voor publieke vieringen

Uitgave: Pastoraatgroep Spoorndonk/Oirschot

nr. 4, 5 april 2020

Beste medeparochianen,

Pasen is het belangrijkste feest voor ons, christenen. Het is ook het feest van het Licht. Over een week gaan we vieren dat Jezus door de dood heen is gegaan, door de dood naar nieuw leven. Dit jaar is het Paasfeest wat minder uitbundig dan andere jaren. Door het coronavirus kunnen we niet samen in de kerk Pasen vieren. Het is al een paar weken stil om ons heen, een stilte, veroorzaakt door corona, die ons wat ongerust en angstig maakt.

De weg naar Pasen is nog nooit zo hobbelig geweest. Het pad loopt door de woestijn en het pad is niet gemakkelijk om te lopen. Maar tegelijk nodigt deze donkere periode ons meer dan ooit uit om nieuwe wegen te ontdekken naar het Licht. Om lief te hebben op een manier die we niet gewend zijn, maar misschien net daarom nog veel dieper gaat. Om wat minder aan onszelf te denken en wat meer om te kijken naar de ander. Om onze creativiteit in te zetten om anderen, maar dan wel van op afstand, te verrassen en nabij te zijn. Om, als het ware, het gemeenschappelijke kruis op te nemen en elkaar door de woestijn heen te dragen. Om hoop uit te dragen en vreugde te verspreiden. En om samen geduldig uit te kijken naar het moment dat we elkaar opnieuw hartelijk in de armen kunnen sluiten. Wat zal de dagelijkse normaliteit dan een prachtig geschenk zijn!

Pasen is het feest van het Licht.

Maar tegelijk daagt deze periode ons meer dan ooit uit om nieuwe wegen te ontdekken naar dat Licht toe.

In het 'Lied aan het Licht' van Huub Oosterhuis is deze zoektocht naar het Licht in deze donkere tijd, heel herkenbaar verwoord.

En aan het einde van dat zoeken, van het ontdekken, is Jezus daar, met Pasen: 'Liefste der mensen', en 'Licht, laatste woord van Hem die leeft'.

Namens de Pastoraatgroep: Christianne van de Wal

Lied aan het Licht

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.



2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt,
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Paaswens

Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest met een hernieuwde start. Laten we opnieuw opstaan en oog hebben voor elkaar, een luisterend oor, een helpende hand. Mogen we verlichting brengen, steun en vertrouwen bieden. Dan zal het een zalig Pasen zijn!

Pastoraatgroep Oirschot/Spoordonk

Zalig Pasen

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als Zijn levensverhaal
steeds verder gaat.

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord,
het weten te beleven met elkaar.

Antoon Vandeputte



Palmtakjes

De palmtakjes die op Palmzondag zijn gewijd kunnen, voor zolang de voorraad strekt, worden opgehaald in het torenportaal van de basiliek. Houdt afstand van elkaar!

Bemoedigende woorden van de bisschop

Bisschop Gerard de Korte spreekt ons opnieuw toe met woorden van bemoediging:

“Aan de vooravond van de Goede Week heb ik een nieuw woord ter bemoediging geschreven voor de gelovigen van ons Bisdome, en de twee trefwoorden zijn: beproeving en hoop. We weten dat Jezus in de laatste dagen van zijn aardse leven beproefd is, Hij werd immers gearresteerd, gemarteld en gedood aan een kruis. We weten ook uit het Evangelie dat Hij grote angst heeft gehad, en toch: die angst werd bij Jezus geen wanhoop. Hij kon zijn leven leggen in de hand van God. Hij keerde terug naar zijn Vader. Ik hoop dat heel veel mensen die vandaag beproefd worden door de corona-crisis dat vertrouwen, de hoop die leefde in het hart van Jezus, ook zelf mogen ontvangen. Dat wij blijven vertrouwen op God en met elkaar verbonden blijven in onderlinge solidariteit en zo de donkere dagen waarin wij leven door de corona-crisis, doorstaan. Alleen door mensen te zijn van hoop en vertrouwen en van onderlinge solidariteit kunnen wij de toekomst goed tegemoet leven.”

Deze samenvatting is als filmpje te zien op www.bisdondenbosch.nl. De volledige tekst is daar ook te lezen, evenals op de website van de parochie www.odulphusvanbrabant.nl.

De kruisweg vanuit de basiliek op Kerk-tv

Via de website van de parochie is vanaf Goede Vrijdag om 15:00 uur een kruiswegmeditatie te zien vanuit de Sint-Petrus Basiliek.

De kruiswegstaties die in de kerk hangen worden een voor een in beeld gebracht door Jan Linmans; diaken Wilfred van Nunen leest daarbij teksten ter overweging. De uitzending blijft beschikbaar en kan ook later worden bekeken.



De Goede Week en Pasen op televisie

Witte Donderdag 9 april

20:30 uur NPO1 The Passion

Goede Vrijdag 10 april

12:00 uur NPO2 Matthäuspassion

15:00 uur NPO2 Kruisweg vanuit het Kruiswegpark in Roermond

Stille Zaterdag 11 april

23:15 uur NPO2 Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond

Eerste Paasdag zondag 12 april

08:30 uur NPO2 De Verwondering

11:00 uur NPO2 **Eucharistieviering** vanuit de Munsterkerk in Roermond

12:00 uur NPO2 Urbi et Orbi, door paus Franciscus vanuit Rome

12:25 uur NPO2 Pasen in Rome, met Leo Fijen en Antoine Bodar

Tweede Paasdag maandag 13 april

08:10 uur NPO2 De Verwondering, Paasviering

Opgewekt

Opgewekt leven

is een vreugde zijn voor je omgeving,
is blij de mensen tegemoet treden.

Opgewekt leven

is niet te zwaar tillen aan daden en dingen,
maar de zonnkant zoeken,
willen en vinden.

Opgewekt leven

is niet toegeven aan moedeloosheid,
aan twijfel en sombere gedachten,
is bemoediging en troost zijn
door je manier van leven en meeleven.

Opgewekt leven

is wakker en waakzaam
je taak vervullen met een glimlach,
is geloven in de mensen,
in het goede, nu hier, dan daar.

Opgewekt leven

is weten dat iemand wil dat je leeft;
leeft met hoop en vertrouwen.
Iemand die zelf uit de dood is opgewekt
op de eerste paasmorgen, Jezus de Heer.

Frans Weerts

Paaszaterdag in Oirschot

Pasen...

al zijn de kerken leeg en dicht,
in ons hart vieren wij toch het Licht.

Het licht dat doorbreekt door het duister
en doet klinken klokken vol luister...

Voor wie het kan en voor wie het wil:
ga éven naar buiten op 11 april.

's Avonds tussen 9 en 10
zul je dan een hoopgevend licht zien.
Het carillon zal melodieën spelen
om het vreugdevol nieuws mee te delen:

***De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluia!***

Om te bidden bij de kruisweg van Antoon Kruysen

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld

God, U bent dicht bij ons in Jezus.
Hij heeft onder ons gewoond.
Hij heeft voor ons geleden om ons te bevrijden.
Laat Hij onze weg, onze waarheid, ons leven zijn.
Amen.

2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

God, die alle mensen kent bij naam,
U hebt ons door Jezus laten zien,
dat U een God van mensen bent.
Hij kwam op voor alle mensen, ook de geringen.
Geef ons een hart voor anderen,
ook voor hen die naamloos zijn. Amen.

3. Jezus valt voor de eerste keer

Goede God, verlicht ons met Uw Geest,
de geest van Jezus.
De geest van solidariteit met alle slachtoffers
van groot en klein onrecht, dichtbij en ver weg.
Amen.

4. Jezus ontmoet zijn moeder

God, er zijn zoveel moeders die lijden.
Laat hen niet over aan ons getreuzel.
Kom hen tegemoet
en neem ons mee op uw weg naar hen toe.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria.
Amen.

5. Simon van Cyrene helpt het kruis dragen

God, wij bidden U om mensen,
die in het spoor van Jezus,
voorgaan op nieuwe wegen,
op wegen die leiden naar U,
naar elkaar, naar vrede.
Amen.

6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af

God, wij bidden U om mensen,
die de moed hebben op te staan tegen
onderdrukking, uitbuiting, discriminatie.
Laat ook ons zulke mensen zijn.
Amen.

7. Jezus valt voor de tweede maal

God, wij noemen ons Uw volk
en toch moeten wij toegeven,
dat wij soms Uw zoon niet herkennen.
Open onze ogen, laat ons echt Uw volk zijn,
Amen.

8. Jezus troost de bedroefde vrouwen

God, U bent ons nabij in vreugde en verdriet.
Geef ons de moed om met anderen
het verdriet te delen
en neem ons niet kwalijk,
als wij zo nu en dan met ons verdriet bij U
komen.
Amen.

9. Jezus valt voor de derde maal

God, laat de gebeden tot U doordringen
van alle mensen in nood.
Sta hen bij in hun beproevingen, in hun lijden.
Geef hen kracht naar kruis.
Amen.

10. Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

Vader, vergeef ons meer dan wij elkaar
vergeven.
Leer ons beter om te gaan met elkaar
en met alles, wat U ons gegeven hebt.
Amen.

11. Jezus wordt aan het kruis geslagen

God, geef dat wij het goede mogen doen,
dat wij elkaar niet belasteren en bespotten.
Geef dat wij niet goed noemen wat kwaad is.
Amen.

12. Jezus sterft aan het kruis

God, wij vragen U, blijf bij ons, verlaat ons niet.
Blijf bij ons door Jezus Christus,
die Uw liefde is voor alle mensen
en voor heel de aarde.
Amen.

13. Jezus wordt van het kruis genomen

God, geef dat wij nooit de moed opgeven,
dat wij blijven hopen op
en blijven werken
aan een betere wereld.
Een wereld waar vrede is.
Amen.

14. Jezus wordt in het graf gelegd

God, wij kijken in de leegte van de dood,
maar geloven, dat de dood niet het einde is.
Laat ons leven een afspiegeling zijn van dit
geloof en van de liefde die Jezus ons heeft
voorgeleefd.
Amen

De Kruisweg van Antoon Kraysen (1898-1977)

Over de kruisweg:

“Bij Antoon Kraysen ligt alle nadruk op de personen zelf, die door de sterke lijn- en contourtekening hun uitdrukking krijgen. Alle elementen die kunnen afleiden van het hoofdgegeven zoals een (landschappelijke) achtergrond en details zijn achterwege gebleven. Het kleurgebruik is fel, misschien wel bont te noemen, alhoewel de kleurvlakken door menging met andere kleuren niet dood geschilderd zijn. Doordat de essentie naar de figuren uitgaat, wordt de dramatiek van het gegeven, dat wil zeggen de stadia van het lijdensverhaal, enorm verhoogd. Qua stijl en uitwerking passen de kruiswegstaties goed in de werkwijze en beeldtaal zoals Antoon Kraysen die kort voor de Tweede Wereldoorlog heeft gehanteerd.” (Peter Thoben)

De kruisweg heeft gehangen in de St. Servatiusparochie in Appelterne en is aangekocht door Museum Kraysenhuis



1. Jezus wordt ter dood veroordeeld



2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders



3. Jezus valt voor de eerste keer



4. Jezus ontmoet zijn moeder



5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen



6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af



7. Jezus valt door de tweede maal



8. Jezus troost de bedroefde vrouwen



9. Jezus valt voor de derde maal



10. Jezus wordt van zijn kleren ontdaan



11. Jezus wordt aan het kruis geslagen



12. Jezus sterft aan het kruis



13. Jezus wordt van het kruis genomen



14. Jezus wordt in het graf gelegd