



Geen brug te ver

Onlangs werd herdacht dat Bisschop Bekkers 50 geleden overleed. Deze Rooise Bisschop was geen scherpslijper die opriep tot verdeeldheid, maar integendeel een warme mens die ons wees op de eigen verantwoordelijkheid.

En precies een halve eeuw later, wordt in hetzelfde bisdom een nieuwe bisschop gepresenteerd. Mgr. Dr. Gerard de Korte. Bijna symbolisch dat de installatie van De Korte op precies dezelfde dag – 14 mei – viel als de dag waarop de nog steeds immens populaire Bossche bisschop Bekkers werd begraven uit dezelfde kathedraal, 50 jaar geleden. De Korte merkte dit op: 'Het is niet gepland, het is mij toegefallen.' Helaas kon ik zelf niet bij deze plechtigheid aanwezig zijn. Met 13 slachtoffers van een ernstig geweldsmisdrijf was ik op pelgrimage naar Lourdes. Maar als "Rooise jongen" (ja geboren en getogen in Sint Oedenrode) ontging de symboliek van de relatie tussen Bekkers en De Korte me natuurlijk niet. Velen zien in Mgr. De Korte een geestverwant van Mgr. Bekkers en diens opvolger Mgr. Bluysen. De Korte bestempelt ook zichzelf als een 'bruggenbouwer'.

Tijdens zijn bezoek aan Odulphus van Brabant, onze parochie, konden we nader kennis maken met de nieuwe bisschop. Hij stond al bekend al een verstandig man, authentiek in geloof, oecumenisch gezind, open en gastvrij. Maar vooral ook hartelijk en met mensen begaan. Dat beeld bleek meteen te kloppen. We voelden dat allemaal aan.

Laat ik het maar open toegeven. Wat zou het fijn zijn als deze bisschop ons kan helpen nieuwe bruggen te slaan, ook hier in Best. Het is de moeite waard.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Maaltijd van Barmhartigheid

Op vrijdag 20 mei kwamen in verschillende parochies van ons bisdom mensen samen voor een maaltijd in het kader van het "genadejaar van barmhartigheid". In de Odulphus van Brabantparochie schoven in Prinsenhof 120 mensen aan. Aan parochianen en vrijwilligers was gevraagd om namen van mensen voor te dragen voor een uitnodiging en dat bleek een prima formule om een groot aantal mensen te mogen verwelkomen. Aan elke tafel was een vrijwilliger gastheer of gastvrouw en zij zorgden er samen voor dat het de genodigden aan niets ontbrak.

Bij binnenkomst in Prinsenhof werden alle gasten persoonlijk welkom geheten, waarna Wim van Kollenburg, namens de organisatie iedereen welkom heette. Daarna was het woord aan pastor Brouwers, die namens de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk iedereen welkom heette in het Nederlands en in het Engels. Hij stond even stil bij het 'genadejaar van barmhartigheid' wat door paus Franciscus is uitgeroepen en vertelde, dat 'gratia' het Latijnse woord is voor 'genade' en dat ons woord 'gratis' daarvan afgeleid is. Daarna ontstak hij de kaars van het 'jaar van Barmhartigheid', waarna genoten werd van een heerlijke maaltijd, verzorgd door het team van Prinsenhof. 'Tussen de soep en de aardappelen' werd er niet alleen volop gebuurt, maar werden de gasten ook nog getraceerd op een optreden van de volksdansgroep van 'Vrouwen van Nu', die dansen uit diverse Europees landen dansten, waardoor de toon van verbroedering en verzustering nog eens stevig werd benadrukt. De allerjongsten vermaakten zich tussen de gangen

door met diverse spelletjes. Jeanne van Hal besloot de avond met een dankwoord en stelde vast dat het fijn was om aan dit initiatief van paus Franciscus gehoor te geven, hetgeen met een hartelijk applaus bevestigd werd.



Odulphuskerk

Mededelingen:

Zondag a.s. vindt de jaarlijkse Odulphus processie weer plaats. Als er nog meisjes uit groep 1 t/m 4 als bruidje, of kinderen en/of ouders vanaf 9 jaar als dragers van beelden, mee willen lopen kunnen zij zich hier nog voor opgeven bij één van de onderstaande personen:

Femke Vermeer, tel.nr.: 372294 / e-mail : femkeenanjan@home.nl

Ans van Loosdregt, tel.nr.: 373261
Op zondag 12 juni is er in de Sint-Odulphuskerk een concert om 15.00 uur in het kader van de vier jaargetijden.

Op maandag 13 juni viert ons Gilde Sint-Odulphus zijn Gildedag. Ze beginnen met een Gildemis om 10.30 uur in de Sint-Odulphuskerk.

Vieringen

Woensdag 8 juni, 19.00u: Eucharistieviering in de Mariakapel De Vleut

Intenties: Ouders van den Heuvel van der Vleuten, Jan Kempes, Maria Hulsen-van Rooy, Nolda van Oirschot-van Eerd vw haar sterf-

dag en familie.

Vrijdag 10 juni, 19.00u:

Eucharistieviering Sint-Odulphuskapel

Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag 11 juni, 17.00u:

Eucharistieviering m.m.v. Cantors

Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en familie, Johan van Kollenburg (verjaardag). Overleden familie Srijbos-Theunissen

Zondag 12 juni, Sint-Odulphusfeest

10.30u: Opstelling Processie in de Nazarethstraat

10.40u: Vertrek Sint-Odulphus-

processie vanaf het kerkplein

11.00u: Openluchtviering Vuurdoornplein

Intenties:

Familie Vlokhoven-van Pijnenburg, Marinus en Riek Schepens-Latijnhousers en dochter Ria, Ria van Beers-van Oirschot, Leo Walravens nms ZLTO, Elisabeth van der Velden-Bots en voor de genezing van een zieke, Toon en Drieka van den Hurk-Latijnhousers, Familie van Kuik-van de Vorstenbosch, Ouders van Heerebeek-van den Biggelaar, Henk Sleutjes, Frans en Anna Sleegers-van Doorn en zoon Peter en kleinzoon Martijn, Ouders van den Hurk-Merks en Nelleke, Paul en Leny Neggers, Toon Reijnders, Hein van Vlokhoven, Ad Wouters, Hanneke van de Sande-Latijnhousers en Thomas Roche. Dulf en Lena van Vroenhoven- van de Vleuten vw Verjaardag

Maandag 13 juni,

Gildedag, 10.30u:

Gildemis met Cantors

Intenties:

Voor de leden en overleden leden van het Sint-Odulphusgilde.

Bereiden zich voor op het huwelijk:

Gerard Daniels en Louisa van den Hoogen

Overleden: Corry van Aarle-van

de Ven, 76 jaar. Moge zij rusten in vrede.



Antoniuskerk

Vieringen

Dinsdag 7 juni, 09.00u:

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo.

Intenties:

Bijzondere intentie

Zondag 12 juni, 11.00u,

Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit

Intenties:

Mien Brands – van Grootel Jo van Eijndhoven – van Zeeland

Christien van Logten- van Bakel

(verjaardag) Bep Papenburg

Dopelingen: Jesse en Eliza de

Geus, Berrit Brugmans.

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniusparochie.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049