



Genieten in het "Nu"

Veel mensen zullen in deze dagen weer op vakantie gaan. Je komt dan nieuwe mensen en ook een nieuwe omgeving tegen, maar je neemt veel van jezelf mee. Nee, ik bedoel niet het eten en de spullen. Je neemt ook jezelf mee: je gedachten en gewoontes, de manier waarop je naar jezelf kijkt en naar je omgeving. Vakantie is misschien wel de beste manier om eens stil te staan bij jezelf, om een beetje afstand te nemen en te zien hoe je in het leven staat. Misschien richt je met het grootste gemak je dagen anders in dan thuis. Het is niet verkeerd om ook dingen te blijven doen, die je thuis ook altijd doet. Een ding dat misschien op vakantie beter lukt dan thuis is leven in het "Nu". Uiteindelijk is dat het enige moment dat wij hebben. Het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet. Helemaal leven in het "Nu" kan rust geven. Natuurlijk zal er een moment zijn dat je iets plant, bijvoorbeeld een wandeling voor de volgende dag, maar die wandeling verpruts je, als je de dag van morgen laat bepalen door wat je gepland hebt. Zeker als je je humeur verliest als je de tocht niet helemaal uit kunt voeren, zoals jij het gepland hebt. Leven in het "Nu" betekent ook: je laten verrassen door de omstandigheden. Als je een goed humeur meeneemt zal dat heel plezierig zijn en verwondering kunnen wekken. Je in de vakantie ontspannen is gebonden aan hele kleine dingen. Handelingen die thuis ook werken en leven in het "Nu" is er één van. Van harte wens ik iedereen de ontspanning die men nodig heeft; thuis of op vakantie en genieten gaat alleen echt in het "Nu"!

Dré Brouwers, pastor.

Antoniuserkerk

Flexibel

Deze week wordt, zoals vorige week al gemeld, onze kerk grondig gepoetst. Dat het om een kerk gaat, die in de eerste plaats natuurlijk gebruikt wordt voor diensten, heeft ook als consequentie dat die altijd voorgaan en plannen soms lastig is. Gelukkig hebben we te maken met veel flexibele vrijwilligers en afgelopen maandagochtend werd er niet gepoetst, maar werd er alle zorg en aandacht besteed aan de uitvaartdienst voor een dierbare overledene.

Niet alleen de binnenkant van ons kerkgebouw heeft onderhoud nodig, ook de buitenkant. De bliksemafleiders worden gerepareerd en een aantal dakpannen vervangen. Ook enkele loodafdichtingen worden gerepareerd, zodat de binnenkant van de kerk goed beschermd blijft.

Het werk gaat door, maar in de vakantieperiode soms een tandje lager. Ons parochiecentrum is in die periode alle werkdagen op de ochtend geopend, met uitzondering van de woensdag. Zo kunnen de leden van de werkgroep het voor elkaar opvangen, flexibel als ze zijn, als enkele van hen genieten van een welverdiende vakantie.

Vieringen

Zondag 17 juli, 11.00u:

Eucharistieviering pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties; Bep Papenburg, Huub Verleg, Wouter Staals, Theo van Ool

Dinsdag 19 juli, 09.00u:

Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: Theo van Ool

Overleden: Theo van Ool, 84 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Nol van Heerebeek, Lambert van de Ven, ouders Van Rosendaal-van de Biggelaar.

Vrijdag 15 juli

15.00u Gouden huwelijksviering Jac en Lenie Voets-van der Vleuten.

19.00u Eucharistieviering Sint-Odulphuskapel

Intenties: Ouders van den Biggelaar-van de Meulengraaf en dochter Maria.

Zaterdag 16 juli, 17.00u:

Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Leo Walravens.

Zondag 17 juli, 09.30u:

Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jgt Dientje Hulsen, Jgt ouders Bekkers-van Hoorn, Toon en Anna de Koning-Scheepers, Thérèse en Mathilde Beekman, Betsie Pijnenburg-van de Heijden, Jeanne van Amstel nms kinderen van Genugten, overleden leden familie van Doren

Overleden: Janus van de Sande, 87 jaar, Jan Eilers, 81 jaar, Mogen zij rusten in vrede

Odulphuskerk

Korte berichten

Op zondag 24 juli vieren wij het feest van Joachim en Anna met een viering in de open lucht bij de kapel in Aarle om 10.00u. Op woensdag 27 juli zullen "Vrouwen van Nu" ook een viering hebben in die kapel om 19.00u. Het eigenlijke feest van Joachim en Anna is op 26 juli. Wij vieren het dus op de zondag ervoor en de woensdag erna!

Vieringen

Woensdag 13 juli, 19.00u:

Eucharistieviering in de Sint-Annakapel Aarle

Intenties: Ouders Van der Heijden-Schellekens en schoonzoon

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminalplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniuserkerk.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049