



## Een "Michelinster" voor kerken

Binnenkort gaan veel mensen weer op vakantie. Het is dan heel normaal dat men een indrukwekkende kerk binnenloopt en geniet van al het moois. Het gekke is dat men er in Nederland vaak aan voorbij loopt en dat terwijl de Nederlandse kerken prachtige kunstvoorwerpen herbergen die zijn opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen deze kerken het grootste museum van Nederland.

Het museum het 'Catharijneconvent' selecteerde een aantal kerken die de komende periode geopend zijn. Ze zijn allemaal bijzonder vanwege hun geschiedenis, architectuur en kunstwerken. In Brabant zijn dat bijvoorbeeld de Grote Kerk van Breda en de Basiliek van Oudenbosch. Maar u hoeft niet zo ver te gaan. Loop eens binnen in de H. Antoniuskerk in Best; gebouwd in 1950 onder architect Geenen uit Eindhoven. De kerk is geroemd om zijn prachtige lichtspel en de bijzondere gebrandschilderde ramen die nauw verbonden zijn met de ontstaansgeschiedenis van de kerk. Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend.

Of de Odulphuskerk, een juweeltje uit de Brabantse gotiek. De kerk staat vermoedelijk op de fundamenten van de eerste houten kapel waar de Heilige Odulphus vereerd werd. U kunt dagelijks de kerk bekijken. Loopt u maar eens binnen: wat valt u op? Welke Heiligen worden er afgebeeld en waarom? U hoeft niet ver te gaan om een kerkelijke "Michelinster" te proeven.

**Aalmoezenier Jan van Lieverloo**

beek, Jo Fick, Anna Fick-van de Ven, Catharina Fick en dochter Til en schoonzoon Frans.

20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM

**Vrijdag 21 juli, 19.00u:**

Eucharistieviering in Sint-Odulphuskapel

**Intenties:**

Voor bijzondere intenties

**Zaterdag 22 juli, 17.00u:**

Eucharistieviering mmv de Cantors

**Intenties:**

Jan Wijnands.

**Zondag 23 juli, 10.00u:**

Eucharistieviering in de Sint-Annakapel in Aarle mmv de Cantors

**Intenties:**

Familie Rickelman-van der Velden, jgt. Ad Verhoeven, Marianne Strijbos, ouders de Bresser-van Haren, Karel Ackerschott en dochter Hanni, Lambert van de Ven (verjaardag) en familie van de Ven, Harrie van Beerendonk, overleden familie van der Looij-van Eert, Harrie en Mariet van Kasteren, Ad van Veen, Ad van Kasteren, Betje Smetsers-Swaans nms buurtbewoners van de Nassaustraat, Wim Essens en kleinzoon Wim, Cor van de Meerendonk, Jack Beljaars, ouders Van der Velden-Bots en Henricus Odulphus van der Velden, Nout Fonken (verjaardag), Harriëtte van Vught van der Velden, ouders van Kollenburg-van Laarhoven en overleden familie, Drieka van de Sande-Spanjers, Martha de Koning-Vogels, Cisca van Vlokhoven-van de Sande, Wim de Bresser, Toon Smetsers, Jan en Annie van de Sande-Essens en kleinkind Femke, Erik van Kollenburg (verjaardag), Tiny en Theo Latijnhouders nms familie Latijnhouders-Erven, Johan en Jans Latijnhouders-van de Ven, Dinie en Jan Coppelmanns-Latijnhouders, André van Laarhoven, Bert Valks, Lies Neuteboom-Kuster, Marinus Latijnhouders, Leo van de Sande, ouders Smetsers-Baaijens, Wil en Gon Smits-Smetsers, ouders Frans en Cor van de Ven-Latijnhouders, Ad en Jeanne Vogels-van de Ven, Rieki Kraaivanger-van de Ven, Tom van de Ven, jgt. Toon van der Heijden, Door van der Heijden-Hendrixx.

**Overleden:**

Joop Stabel, 79 jaar. Truus van de Vorst-Schellens, 87 jaar Mogen zij rusten in vrede.

augustus elke werkdag geopend van 09.00-12.00u., behalve op woensdag.

**Vieringen**

**Vrijdag 21 juli:**

Kerk geopend van 09.00u-12.00u

**Zondag 23 juli, 11.00u**

Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Jan Kievit (organist)

**Intenties:**

Uit dankbaarheid, bijzondere intentie



Antoniuskerk

## Vakantie

De schoolvakanties zijn dit weekend begonnen en voor velen is dat het moment om ook daadwerkelijk op vakantie te gaan, ver weg of dichtbij. Anderen blijven, al dan niet noodgedwongen, thuis. Voor degenen die op vakantie gaan: geniet ervan en we hopen dat u weer veilig thuis komt. Voor de thuisblijvers: hopelijk kunt u ook genieten.

In de maand augustus gaan we wat met die vakantieherinneringen doen, zodat we allemaal een beetje mee kunnen genieten. Hebt u een kaartje, foto's, een persoonlijk verhaal, dat we mogen gebruiken voor een 'tentoonstelling' achter in de kerk? U kunt het afgeven op het Parochiecentrum of bij de koster.

Op 15 augustus organiseren we iets speciaals voor de thuisblijvers. Wat en hoe? Zodra alle plannen uitgewerkt zijn, hoort u daarover meer.

**Openingstijden parochiecentrum:**

Ons parochiecentrum is t/m 25



Odulphuskerk

## Korte berichten

**Openingstijden parochiecentrum:**

Ons parochiecentrum is t/m 25 augustus geopend op dinsdag en vrijdag van 09.00-12.00u.

**Vieringen**

**Woensdag 19 juli**

19.00u: Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut

**Intenties:**

Broer Walravens, Jo van Over-

### Contactgegevens

**Website:** [www.odulphusvanbrabant.nl](http://www.odulphusvanbrabant.nl)

**Parochiecentrum H. Antoniuskerk**

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminalplein 159, 5684 VP Best  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail [info@antoniusparochie.nl](mailto:info@antoniusparochie.nl)  
Bank: NL43RABO01070.92.131

**Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk**

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
pastorie 0499 - 37 12 95  
e-mail [parochiecentrum@sint-odulphus.nl](mailto:parochiecentrum@sint-odulphus.nl)  
Bank: NL30RABO01070.12.049