



Vacatio.

Veel mensen zijn met vakantie. Vakantie is afgeleid van vacatio (Latijns werkwoord vacare) dat staat voor vrij zijn van verplichtingen. Het is een periode waarin we de dagelijkse activiteiten staken, zoals naar school of het werk gaan. Een mooie tijd om los te komen van de dagelijkse besommeringen en eens goed om ons heen te kijken naar de schoonheid van mens en wereld. Al eerder schreef ik in deze rubriek over de schoonheid van kerkgebouwen, ook in ons eigen Nederland. Prachtige monumenten van de tijd soms.

Maar vakantie is ook de tijd van nieuwe contacten en nieuwe inzichten.

Het is niet alleen stiller op de weg of in de buurt, maar soms ook in je hoofd. Apart van de feitelijke vrijheid zonder verplichtingen is er ook een soort geestelijke vrijheid, rust in je hoofd. Ook die is heel belangrijk. Alle zorgen die je op je werk of in je familie kunt hebben, vergeten, achter je laten, je concentreren op je gezin, je familie, je vrienden en jezelf. Meer tijd om na te denken, om 'naar binnen te gaan' waardoor je meer inzicht krijgt en wellicht opeens een beslissing durft te nemen over iets wat al heel lang op de achtergrond speelt! Soms heb je even afstand en rust nodig om nog beter te zien en ervaren wat de werkelijke keuzes zijn die er in het leven toe doen.

En precies dat wens ik iedereen in deze vakantieperiode toe. Wellicht een reis ver weg naar het buitenland, maar tevens een reis naar binnen, naar je eigenlijke zelf. Een goede reis gewenst.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Intenties: Lambert van de Ven, ouders Van Boxtel en kleinzoon Martijn, ouders Vullings en kleindochter Maartje, 1e jgt. Netty van Kollenburg-Klompers.

Zondag 6 augustus, 09.30u: Eucharistieviering met orgelbegeleiding

Intenties: Barbara Leijtens-van de Kerkhof (verjaardag), Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, Hein van Vlokhoven, jgt. Betsie Hellings, Toos en Mia van Tartwijk, ouders Beljaars-van Nunen, ouders Willems-Heeren.

Antoniuserkerk

Ontmoeten

De vakantieperiode is bij uitstek de tijd om andere mensen te ontmoeten. Doordat we zelf minder moeten, ontmoeten, hebben we daar meer ruimte voor. Het gebeurt op vrijdagochtend in de kerk, en ook met grote regelmaat op ons parochiecentrum: mensen vragen enigszins aarzelend of je wilt luisteren naar hun verhaal. Natuurlijk doen de leden van de bemanning, de koster en de pastoraatsgroep dat graag. De persoonlijke verhalen geven diepte aan de ontmoeting en het ontroert de aanhoorder vaak, dat hij/zij het verhaal mag horen, hopen dat het de rugzak van de verteller wat lichter en draaglijker maakt.

Juist in de vakantieperiode!

Openingstijden parochiecentrum:

Ons parochiecentrum is t/m 25 augustus elke werkdag geopend van 09.00-12.00u., behalve op woensdag.

Vieringen

Vrijdag 4 augustus:

Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 6 augustus, 11.00u
 Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert de Laet (organist)

Intenties: Jan Brands, ouders Brands – de Waal

0499-871123 of odulphuskapel@wccm.nl.

Openingstijden parochiecentrum:

Ons parochiecentrum is iedere week geopend op dinsdag en vrijdag in de periode van 15 juli t/m 27 augustus van 9.00 tot 12.00 uur.

Vieringen

Woensdag 2 augustus:

19.00u: Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Maria Hulsen-van Rooy, Broer Walravens, ouders Walravens, Hendrik Walravens en zoon Leon en dochter Jeanne, Harrie van Laarhoven, Jo van Overbeek.

20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.

Vrijdag 4 augustus: 1e vrijdag van de maand:

18.00u: Aanbedding van het Allerheiligste
 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: Eucharistieviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.

Zaterdag 5 augustus, 17.00u: Eucharistieviering met koor Zingen doet Leven

Odulphuskerk

Korte berichten

Thema-avond Christelijke Meditatie

Op woensdagavond 9 augustus is er aansluitend aan de meditatie een bijeenkomst in het parochiecentrum om 21.00u. Vorige maand hebben we stilgestaan bij het thema "voorbereiding op meditatie", nu gaan we in gesprek over "de praktijk van meditatie". We willen nog eens benadrukken dat iedereen welkom is, ook als je een andere geloofsachtergrond hebt of niet-gelovig bent.

Voor meer informatie: John de Vet

Contactgegevens

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
 bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
 e-mail info@antoniuserkerk.nl
 Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
 bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
 pastorie 0499 - 37 12 95
 e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
 Bank: NL30RABO01070.12.049