



Dankbaar terugkomen

Al eeuwen gaan mensen op bedevaart. De grote tochten, die mensen maken zoals naar Rome, Jeruzalem of Compostella doen iets met je. Het valt mij op dat men niet zo gemakkelijk kan uitleggen achteraf, wat er nu tijdens zo'n bedevaart gebeurd is. Menigeen komt op de pastorie bij het vertrek van zo'n pelgrimstocht een stempel halen en dan zijn de verwachtingen vaak hooggespannen. Vroeger werd een dergelijke pelgrimstocht wel ooit als penitentie opgelegd. Waarschijnlijk omdat men er een therapeutische uitwerking van verwachtte. Bovendien was vroeger en zeker in de middel-eeuwen, een dergelijke pelgrimstocht ook gericht op het eeuwig zielenheil. In moderne taal zouden wij dat nu de heilheid van de persoon noemen. 'Heelheid' staat dan ook voor: heiligheid. Wat wij tegenwoordig zoeken is vooral gezondheid en geluk. Een pelgrim vertelde mij ooit: "Ik ben teruggekomen als een tevreden mens, omdat ik nu dankbaar kan zijn. Onderweg heb ik ontdekt, dat ik ook dankbaar kan zijn voor mensen en omstandigheden, die mij voorheen irriteerden en zelfs kwaad maakten." Hij zei: "Ik zal het verder tegen niemand zeggen, maar het doet wel goed."

Dré Brouwers, pastor.

Ontmoetingstriduüm 2019

Het Ontmoetingstriduüm is dit jaar op 3-4-5 september in de Prinsenhof, steeds van 10.00u-16.00u. Het is bedoeld voor ouderen en hen die door ziek-zijn of lichamelijke beperking veelal aan huis gebonden zijn. Het thema dit jaar is: 'Samen Delen'.

Onder verantwoordelijkheid van het pastorale team van de parochie Sint-Odulphus van Brabant en de inzet van de vele vrijwilligers uit Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen bieden we de gasten een paar zinvolle, inspirerende, ontspannende dagen. 's Morgens is er een viering, waarin een van de pastores voorgaat. Na een heerlijk diner, en mogelijk een kleine wandeling, zijn er 's middags optredens. Als afsluiting vindt op donderdag de ziekenzegening en handoplegging door de pastores plaats.

Deze dagen kunnen we jaarlijks organiseren dankzij onze sponsors en het gastvrije Prinsenhof. Als u wilt deelnemen, meldt u dan aan bij het parochiecentrum van een van de kerken, vóór 11 juli 2019.

Gasten die in het verleden deelnamen, worden automatisch bezocht door een vrijwilliger.

Tonny van den Hurk, coördinator.

Antoniuskerk

Vieringen

Zondag 23 juni, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv Jan Kievit (organist)

Intenties: Ton Bosch.

Dinsdag, 09.30u géén viering t/m de Startviering in september.

Odulphuskerk

Vieringen

Woensdag 19 juni

09.00u: Eucharistieviering

Sint-Odulphuskapel

19.00u: Eucharistieviering, Mariakapel in De Vleut

Intenties: Bijzondere intentie, gebr. Walravens, Frans Baaijens, Jo van Overbeek, Jan Kemps.

Vrijdag 21 juni, 19.00u, Eucharistieviering, Sint-Odulphuskapel

Intenties: Ouders de Wert-de Bresser, Hanni Ackerschott en vader Karel.

Zaterdag 22 juni,

14.00u: Plechtige Huwelijksviering Tim Kamminga en Gisele de Oliveira-Soto

17.00u: Eucharistieviering met volkszanggroep

Intenties: Jgt. Mies en Mien Kapteijns, Jan van Oorschodt.

Zondag 23 juni, Sacramentsdag

9.30u: Eucharistieviering mmv gemengd ZLTO-koor

Intenties: Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, jgt. Johan v.d. Meulengraaf, fam. v.d. Sande-Opers, Maartje Vullings (sterfdag), opa en oma Vullings, opa en oma van Boxtel en kleinzoon Martijn, Gerrit-Jan Swinkels, overl. opa van Kees v.d. Ven, Bert de Wit, Nout Vonken (sterfdag).

Website: www.odulphusvanbrabant.nl

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur

e-mail info@antoniusparochie.nl

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Bank: NL30RABO01070.12.049