



## ONZE KERK

Ecclesia is het oorspronkelijke woord. Het betekent volksvergadering, bijeenkomst en heeft daardoor twee betekenissen gekregen: de plaats waar men samenkomt en de kerkgemeenschap zelf.

Petrus stond dus aan het hoofd van beiden. Nu even die plaats van samenkomst; van oudsher niet alleen een plaats van stilte en gebed. De joodse tempel kende ook meerdere schillen in elkaar: een voor vrouwen en vreemden, een voor joodse mannen en een voor de priesters, in het midden het allerheiligste waar eens per jaar de hogepriester mocht komen. De 1e en 2e was voor samenkomsten, armoedebedeling en offerdierenaankoop.

De grote kerken van Rome laten op oude afbeeldingen zien, dat voorin de plek was voor de eredienst, en achterin de armoedebedeling en scholing. Duidelijk is dus van oudsher het kerkgebouw de plek van samenkomst van de kerkgemeenschap.

Toen ik bouwpastoor was bouwde ik ook een kerk met een zaal voor samenkomsten, want die bestond nog niet in de wijk. Hopelijk zal zo direct na de corona de kerk weer die plek zijn, want een H. Mis voor de tv met een kop koffie is toch iets anders dan je gezamenlijke overtuiging beleven en uitzingen, elkaar in de ogen kijken en vrede wensen. Sterkte en tot spoedig ziens in onze KERKGEBOUWEN.

*Paul Versteegh, aalmoezenier*

### KERK-Tv vanuit de Mariakapellen.

Op vier zondagochtenden in mei kunt u via Omroep Best om 11.00 uur kijken naar opnames bij de Mariakapellen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant.

Pastor Wilfred van Nunen gaat in gesprek met een van de pastores.

De uitzending is te zien via Ziggo kanaal 38 en KPN kanaal 1461.

Kijken kan ook via onze website, [www.odulphusvanbrabant.nl](http://www.odulphusvanbrabant.nl): Vieringen: Kerk TV.

31 Mei: pastoor Leendert Spijkers bij de H. Eik en de Mariakapel in Spoordonk.

### Odulphuskerk

#### Korte berichten

##### Een extra orgel.

Geleidelijk aan verlangen wij steeds meer naar de vrijheid, die wij allen eens genoten hebben. Bij elke nieuwe verruiming van onze bewegingsvrijheid is dat een waar genoegen. Toch hebben wij ook op langere termijn moeten besluiten om bepaalde dingen niet te laten doorgaan. Eén daarvan is de processie, maar ook **het ontmoetingstridum** hebben wij spijtig genoeg moeten annuleren. Alle gasten en vrijwilligers van het ontmoetingstridum hebben inmiddels bericht hiervan ontvangen. Mocht u geen bericht ontvangen hebben, laat het dan even weten. Telkens weer treft het de groep, die kennelijk de zwaarste tol moet betalen van deze epidemie. Daarbij mogen wij wel bedenken, dat deze maatregelen genomen worden in het belang van elkaars gezondheid. Wij geven iets moois prijs, maar niet zomaar, wij hopen daarmee de gezondheid van elkaar te bevorderen. Zo zien wij uit naar 2021, waarin wij dan voor de 71e keer dit ontmoetingstridum hopen te houden. Goede moed en blijf attent op elkaars gezondheid.  
*Dré Brouwers, pastor*

Op tijden waarop normaal een viering zou zijn, is de kerk helemaal open en kunt u binnenkomen voor een gebed en om een kaarsje aan te steken, **ook tijdens de pinksterdagen**. Bij **Maria** kunt u altijd terecht van 9.00 tot 18.00 uur. Er liggen blaadjes van de lezingen van die dag en een aantal gebedenboekjes om mee te nemen. In deze meimaand kun je de hele dag **Marialiedjes** beluisteren in de kerk. Het is ook een plek om duurzame spullen in te leveren voor de **voedselbank**.

### Antoniuskerk

#### Korte berichten

- Op 6 en 7 juni zullen er weer vieringen in onze kerken gehouden worden. Meer informatie volgt volgende week!
- **Meimaand – Mariamaand**  
Onze Mariakapel is achterin de kerk, maar in mei heeft de beeltenis van Maria ook een ereplaats voor in de kerk. Ook de thematafels staan in haar teken. Zo geven we extra aandacht aan Maria, bij wie velen juist in deze dagen een kaarsje opsteken of tot haar bidden.
- Onze kerk is elke **zondag van 11.00-12.00 uur geopend**. U bent welkom voor een persoonlijk gebed en/of het ontsteken van een kaarsje. Ook het verhaal en gebed van de week liggen daar voor u klaar.
- Op de **website: [www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/](http://www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/)** is steeds het laatste nieuws te lezen. Ook plaatsen we er steeds de **preek** van de week op.

Website: [www.odulphusvanbrabant.nl](http://www.odulphusvanbrabant.nl)

Parochiecentrum H. Antoniuskerk

Tel. 0499 - 37 12 76

Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 - 12.00 uur

e-mail [info@antoniusparochie.nl](mailto:info@antoniusparochie.nl)

Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk

Tel. 0499 - 37 56 98

Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

pastorie 0499 - 37 12 95

e-mail: [parochiecentrum.odubest@odulphusvanbrabant.nl](mailto:parochiecentrum.odubest@odulphusvanbrabant.nl)

Bank: NL30RABO01070.12.049