



## Vrijheid

Afgelopen 6 juni was eigenlijk de herdenking van D-Day gepland, de afronding van het jubileumjaar 75 jaar na dato. D-Day is de naam van de eerste dag van 'Operatie Overlord', die in de vroege morgen van 6 juni 1944 begon met luchtlandingen en een massale amfibische invasie door westerse geallieerden op de Franse kust. Het was het begin van de bevrijding van het door nazi-Duitsland bezette West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

En juist nu, 75 jaar later ervaren we wat het betekent om niet vrij te zijn. Dit keer niet door een duidelijke vijand maar door een onzichtbaar virus dat alleen vijanden kent en geen goede of foute kant.

Voorzichtig wordt ook die vijand verslagen. Op kousenvoetjes komt onze vrijheid met mondjesmaat terug. Met het ontvangen van vrijheid, ontvangen we ook een vrije wil om onze eigen keuzes te maken. Maar met het krijgen van vrijheid hebben we ook verantwoordelijkheid gekregen tegenover God en onze naaste. Verantwoordelijkheid om goed met onze vrijheid om te gaan, om de vrijheid van anderen te bewaken, om daarvoor op te komen.

Vrijheid is ook een bijbels thema en daarbij is het van groot belang dat wij ervoor waken niet onszelf of elkaar weer allerlei regels van mensen op te leggen die zouden leiden tot een betere gelovige. Dat wij geen slaaf worden van nutteloze regels en wetten die niet leiden tot groei en ontplooiing maar tot stilstand en dorheid. Echte vrijheid doet de mens geestelijk groeien, binnen en buiten de kerk. Vrijheid past ons allemaal, laten we er zuinig op zijn.

**Aalmoezenier Jan van Lieverloo.**

Gelukkig kunnen we ons geloof weer samen vieren in onze kerken. Belangrijk is dat we de voorzorgsmaatregelen in acht nemen om dat veilig te kunnen (blijven) doen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol dat u op de website ([www.odulphusvanbrabant.nl](http://www.odulphusvanbrabant.nl)) en bij de entree van de kerk kunt vinden.

In verband met het tijdelijke maximum van 30 gelovigen per viering zijn er voorlopig twee weekendvieringen per kerk. U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan op twee manieren: via de website of telefonisch.

### Rechtstreeks via de website.

Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenste aantal toegangskarten voor de gewenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen karten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden (aanvinken) en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e-mail met de toegangskart(en).

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

### Telefonisch

Op maandagmorgen tussen 09.00-12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen naar nummer 0499-571250. Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen. Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskarten. De toegangskarten worden naar uw keuze gemaïld naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk, waar ze ter controle worden gescand.

## Antoniuskerk

## Odulphuskerk

### Korte berichten

Vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni a.s., mag er weer communie uitgereikt worden tijdens de eucharistievieringen en woord- en communievieringen.

### Vieringen

#### Zaterdag 13 juni, 18.00u:

Gebedsviering met aalmoezenier Van Lieverloo  
Intenties: Bijzondere intentie, Theo Thijssen.

#### Zondag 14 juni, 11.00u

Eucharistieviering met pastor Papenburg.  
Intenties: Theo Thijssen, uit dankbaarheid.

#### Dinsdag 9 juni, 09.30u:

Woord- en communieviering met aalmoezenier Van Lieverloo  
Intenties: Theo Thijssen, bijzondere intentie.

Om ook tijdens de viering op dinsdagochtend de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, is deze viering in onze kerk en niet in de Avondmaalkapel.

### Overleden:

Theo Thijssen, 91 jaar.  
Moge hij rusten in vrede.

### Korte berichten

Vanaf Sacramentsdag, 13 en 14 juni a.s., mag er weer communie uitgedeeld worden tijdens de eucharistievieringen.

U zult begrepen hebben dat de processie die dag niet doorgaat. Het feest van Odulphus vieren we in de eucharistieviering op 14 juni in de kerk.

### Vieringen:

#### Woensdag 10 juni, 9.00u:

Eucharistieviering  
Intenties: Bijzondere intenties.

#### Vrijdag 12 juni, 19.00u:

Eucharistieviering  
Intenties: Bijzondere intenties.

#### Zaterdag 13 juni, 17.00u:

Eucharistieviering  
Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en overl. familie.

#### Zondag 14 juni, 9.30u:

Eucharistieviering  
Intenties: Ad Verhoeven en Riek Verhoeven-van Kronenburg (verjaardag), Jan en Betje Smetsers-Swaans en Marc Tonen, Sjaak en Betsie Pijnenburg, Frits Caris en Betsie de Lepper (verjaardag), Corrie Dujardin en broer pastoor Harrie Maas.