

Sint-Odulphus van Brabant

Nieuwsbrief

nummer 3, april 2014

Op 1 september 2013 zijn de parochies in Best, Oirschot-Spoordonk en de Beerzen opgegaan in de R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant. Met deze nieuwsbrief brengen we u regelmatig op de hoogte van al het nieuws in deze parochie. Daarnaast ontvangt u voor de lokale berichten uw eigen parochieblad.

Dit nummer staat geheel in het teken van het naderend feest van Pasen. Op pagina 5 en 6 vindt u een overzicht van alle vieringen in de Goede Week en activiteiten in de Passietijd. Het pastoraal team, het bestuur en de contactgroepen wensen u een zalig Pasen

PESACH



Uit: 'Van feest naar feest'

van Site van der Gugten, Tineke Lous en Annette Noordhof

Ons paasfeest houdt verband met het joodse paasfeest, immers Jezus heeft bij de viering van zijn laatste Pascha het Avondmaal ingesteld, en is de eerste dag van de week, direct na Pesach, opgestaan.

Het joodse paasfeest (Pesach) wordt door de joden gevierd omdat God wil dat ze aan hun kinderen doorgeven wat God voor het joodse volk (zie Exodus 12) en voor

CONTACTGEGEVENS KERKEN

Parochiecentrum Odulphuskerk Best

0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur,
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Parochiesecretariaat Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en
donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur
e-mail secretariaat@petrusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers

013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail secretariaat@parochiedeebeerzen.nl



iedereen persoonlijk gedaan heeft. Dit gebeurt door het vertellen en uitleggen van het verhaal van de uittocht uit Egypte. De datum van Pesach varieert net als bij Pasen, Pesach begint op z'n vroegst eind maart en uiterlijk 25 april.

Bij de joden was vroeger direct na Pesach de eerste gersteoogst, waarvan een deel, de eerstelingen, naar de tempel werd gebracht. Dit gebeurde op de eerste dag van de week en men vierde dan het feest der eerstelingen. Jezus is opgewekt uit de dood op de eerste dag van de week na Pesach, '... als eersteling van hen die ontslapen zijn' (1 Korintiërs 15:20).

Vanaf het begin zijn de joodse volgelingen van Jezus Pesach blijven vieren en daarnaast het paasfeest. De volgelingen van Jezus die geen jood waren, vierden al gauw alleen het paasfeest, als het feest van de opstanding van Jezus en zijn overwinning op de dood.

Op het concilie van Nicea in 325 werd bepaald dat alleen het paasfeest, de opstanding van Jezus, voortaan gevierd zou worden en niet meer het joodse Pesach. Het tijdstip van de viering werd vastgesteld op de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente.

Vroeger werden mensen vooral in de paasnacht gedoopt. In verschillende kerken wordt tegenwoordig een paaswake gehouden waarin de paaskaars ontstoken wordt, als teken dat het Licht, Jezus, de duisternis overwonnen heeft.

Steeds vaker wordt in kerken een paasontbijt gehouden. Het christelijke paasfeest is waarschijnlijk gecombineerd met een traditioneel 'heidens' voorjaarsfeest. Dit feest luidde het einde van een tijd van schaarste in, immers, de voorraden van de winter raakten op. De tradities van paasvuren in het oosten van het land, het inzamelen en schilderen van eieren, en het versieren met kuikentjes, lammetjes en allerlei andere jonge dieren, duiden daarop.



TWEEDE KENNISMAKINGSAVOND EEN GROOT SUCCES

Samen Onderweg

Door: Pastor Wilfred van Nunen

Natuurlijk zien de voormalige parochies van Best, Oirschot, Spoorдонк en de Beerzen in dat het niet alleen onontkoombaar, maar ook zinvol is om samen verder te gaan als één nieuwe parochie. Op sommige momenten besef je dat niet alleen, maar vóel je het ook echt.

Zo'n moment was dinsdagavond 18 februari, toen als vervolg op de eerste avond in Oirschot in november, wederom veel mensen waren samengekomen voor een tweede kennismakingsavond in het teken van de groei naar één nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant. Begonnen werd met een viering van Woord en gebed in de Antoniuskerk, voorgedaan door vrijwilligers en muzikaal verzorgd door de Cantors, met als thema: 'Wie deelt, heeft genoeg'. Na deze mooie, inspirerende viering bezochten ruim 150 parochianen de Prinsenhof, waar eenieder ontvangen werd met koffie of thee en een punt Dulfkesbrood. Doel van de avond was tweeledig: kennismaken met elkaar én kennismaken met enkele bijzondere aspecten van het parochieleven in Best.

Pastor Dré Brouwers nam de aftrap met een verhaal over de persoon van Odulphus, die geboren en getogen is in Best, pastoor werd in Oirschot en als missionaris door bisschop Frederik naar Friesland werd gezonden om de mensen te laten delen in de vreugde van het christendom. We mogen best trots zijn op het gegeven dat onze nieuwe parochie de naam draagt van de oudste heiligverklaarde van Nederland. In zijn geest mogen ook wij 'erop uit trekken' om mensen hier en nu te laten delen in de vreugde van het geloof.



Hoe dat concreet gestalte kan krijgen, werd toegelicht door Tonny van den Hurk, die een presentatie hield over het Bestse Ontmoetingstriduüm, voorheen het Ziekentriduüm. Jaarlijks in september mogen zieken en aan huis gebonden personen drie dagen in de Prinsenhof inspiratie, steun, verbondenheid én ontspanning ervaren dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Met eenzelfde geestdrift vertelde Frans van Roosendaal aansluitend over de Voedselbank Best-Oirschot-Son, die vanuit de kerk ontstaan is. Natuurlijk is het een teken van maatschappelijk onrecht dat er voedselbanken moeten zijn in Nederland, maar we kunnen niet om de realiteit heen en zeker als christenen mogen we een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving niet in hun nood laten zitten.

Na een pauze, waarin de Cantors op de melodie van 'Komt, laat het ieder horen' een eigen liedtekst zongen over de nieuwe parochie, werd vooral kennisgemaakt met elkaar, door in kleine groepjes in gesprek te gaan rond de vraag: "Wat kunnen wij als parochie betekenen voor de samenleving?" Vele interessante en boeiende ideeën kwamen naar voren, waar we in de toekomst zeker iets mee gaan doen. Dankzij de grote betrokkenheid van de aanwezigen, de inzet van de voorbereidingsgroep, de uitstekende presentaties en de fijne gespreksleiding van Nelleke Swinkels ging iedereen huiswaarts met de overtuiging dat we samen op de goede weg zijn.

De volgende avond wordt gehouden op maandag 7 april aanstaande in de Beerzen. De avond begint om **19.30 uur** in de Mariakapel (tegenover de kerk) in Oostelbeers en vervolgt in Gasterij De Kempmaan, Willibrordstraat 12 in Middelbeers.



Een gesprek in trefwoorden

Verlag van de tafelgesprekken door pastor Dré Brouwers

Bij de kennismakingsbijeenkomst van 18 februari 2014 in de Prinsenhof hebben wij na de presentaties over Sint-Odulphus, het Ontmoetingstriduüm en de Voedselbank nog met elkaar gesproken over de vraag: "Wat kunnen wij als parochie betekenen voor de samenleving?"

Op tafel lag een groot vel papier waarop deze vraag stond en iedereen werd uitgenodigd om er een trefwoord op te schrijven. Daarbij hebben wij gepraat over wat iedereen belangrijk vond om te melden. Zo kwam er een heel gesprek, waarin wij niet alleen elkaar, maar vooral ook ieders wensen beter hebben leren kennen. De aanwezigen hadden bij binnenkomst al een nummertje gekregen van een tafel waar zij werden verzocht om plaats te nemen. Daardoor zaten aan bijna alle tafels mensen uit de Beerzen, Spoorдонк, Oirschot en Best door elkaar. Dat gaf een geanimeerd gesprek en het is indrukwekkend wat de aanwezigen allemaal opschreven. Er waren een aantal hoofdlijnen te onderkennen. Allereerst een sterke gedrevenheid om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Daarbij mogen wij ons best bewust zijn van wat

wij al doen. Wij hebben al aandacht voor mensen die een verlies hebben geleden of die ziek zijn, en niet te vergeten de spontane aandacht binnen onze groepen van de parochies voor elkaars wel en wee. Ook de kracht van gebed en het belang van de sacramenten werden genoemd. Een ander belangrijk onderwerp dat veel genoemd werd, was de samenwerking. Velen gaven te kennen te geloven in deze samenwerking en er ook veel van te verwachten. In het algemeen werd er gepleit voor een open houding als parochie naar alle mensen toe. Een gastvrije kerk. En tot slot werd ook speciale aandacht gevraagd voor de jongeren.

Het was heel verfrissend om onze dromen en verlangens eens uit te spreken. Het doet ook goed te ervaren dat wij samen al heel veel oppakken. Daarbij zullen wij als fusieparochie nu ook onze krachten kunnen bundelen. Dus zal het van belang zijn dat wij met beleid die stappen zetten, die wij als gemeenschap aankunnen, in een open houding naar de samenleving toe.



De HEER is waarlijk opgestaan

Uit: 'Het Liedboek voor de Kerken'

In 'Mijn Gebeden Boek' van Anselm Grün

De dag rijst rood in het verschiet,
de hemel zingt het hoogste lied
de aarde juicht uit alle macht,
de hel barst los in jammerklacht.

Omdat de Koning komt en stoot
de deuren open van de dood,
bevrijdend uit de lange nacht,
het volk dat in het duister wacht.

Die lag besloten met een steen,
een wacht soldaten erom heen,
stijgt uit het graf en triomfeert
in al zijn pracht. De HEER regeert.

Nu zijn de tranen en de pijn
voorbij. De dood zal niet meer zijn.
Een stralende engel kondigt aan:
de HEER is waarlijk opgestaan.

PAROCHIEPICKNICK MET MARIAGEDICHTEN

Stap voor stap gaan we als Parochie Sint-Odulphus van Brabant op weg naar een eenheid. Op 29 juni 2014 is er ook zo'n stapsteen: een grootse picknick voor iedereen, bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot.

Bij die picknick hoort een ontmoetingsmoment, waarin gedichten over Maria van de Heilige Eik of over de kapel een rol spelen. Dit prachtige plekje aan de Beerze heeft al heel veel mensen geïnspireerd om erover te schrijven!

Heeft u al eens een gedicht gemaakt over dit thema of wilt u dat eens proberen, dan kunt u uw pennenvrucht inleveren **vóór 1 juni 2014** op onderstaand adres. Heel graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres.

Namens het organiserende team veel inspiratie toegewenst en heel graag tot 29 juni!

Christianne van de Wal
Wilhelminakade 10
5688 EK Oirschot
E-mail: cvandewal@gmail.com



PAASEIEREN KLEUREN

Uit: 'Al de dagen van ons leven' van Paul Deleu e.a.

Het populairste en meest verbreide gebruik met Pasen is het kleuren, geven of verstoppertje van paaseieren. Het ei is in alle culturen het symbool van het leven: in het christendom wordt het paasei het symbool van de verrijzenis.

Sinds de 16de eeuw brengt de paashaas de eieren naar de kinderen. Of het nu daaraan ligt dat hij voor een zeer vruchtbaar dier doorgaat, dat hij eigenlijk een mislukt gebraden paaslam was, dat hij niet mag slapen en daarom een symbool van de opstanding moet zijn ... -in elk geval ontstond het verhaal: de paashaas brengt de eieren.

Paaseieren hoeven niet alleen maar in allerlei kleuren geverfd te worden. We kunnen erop schilderen: paaswensen, paasspreuken, het alleluja (zelfs met muzieknoden), het jaartal, een paaskaars, een kruis, een Christusteken ... Naargelang van de leeftijd van de kinderen kunnen we in het gezin zinvolle spreuken vinden en op de eieren schilderen.

In 1982 werd in een stenen graf bij Worms een meisjes-skelet gevonden met munten en gekleurde eieren. De munten dateerden uit het jaar 320 vóór Christus. Wellicht is het kleuren van eieren, waardoor aan hun levenskracht een magisch-religieuze bestemming gegeven werd, ouder dan het christendom. Blijkbaar gaven de heidense bewoners van Europa hun doden soms eieren mee als voedsel voor het nieuwe leven. Dit gebruik stemt dan overeen met de praktijk van enkele Afrikaanse stammen, die hun fraaie voorouderbeeldjes met de inhoud van eieren begieten.

PASEN

Uit: 'Mijn Gebeden Boek' van Anselm Grün

Opgestane HEER Jezus Christus, u hebt met uw opstanding de dood overwonnen.

U bent neergedaald in het rijk van de dood en hebt al het dode in mij bij de hand genomen om het in het licht en naar het leven te voeren.

U hebt de steen weggerold die mij blokkeert en belemmert om te leven.

U hebt de ketenen verbroken die mij inperkten. U bent opgestaan uit de dood en schenkt mij de zekerheid dat ook ik met u kan opstaan uit het graf van mijn angst, uit het graf van mijn duisternis en resignatie. U bent na uw opstanding het eerst aan Maria Magdalena verschenen, en hebt haar bij haar naam genoemd. Zij heeft in de ontmoeting met u ervaren dat de liefde sterker is dan de dood, dat uw liefde de dood buitenspel zet.

Schenk mij vandaag het geloof dat u mij bij mijn dood opwacht met uw woord van liefde. En schenk mij het vertrouwen dat overal waar een conflict ons scheidt, een woord van liefde nieuw leven geeft. Laat mij vandaag deelhebben aan uw opstanding en met geheven hoofd en vol hoop op de mensen afgaan, omdat ook in hen uw liefde sterker is dan de dood.



PASSION OF THE CHRIST

Door: Zanggroep 'No Limit'

Op Goede Vrijdag kunt u Zanggroep 'No Limit' uit de Beerzen weer bewonderen tijdens 'Passion of the

Christ', een uitdagend project waarbij de kruisweg wordt vertaald naar het nu. Eigentijdse liedjes van o.a. Bløf, Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato, De Kast, Clouseau e.a. zorgen voor een mooie vertelling van het lijdensverhaal ...

Zoals de naam 'No Limit' al zegt: de zangers zijn grenzeloos; steeds weer op zoek naar uitdagingen voor zichzelf én hun publiek. Met 'Passion of the Christ' hopen zij een breed publiek aan te trekken, en hen mee te nemen

in de lijdensweg die Jezus Christus heeft doorlopen.

Het is het ultieme verhaal van lijden, opoffering, vergeving en hoop, maar ook het verhaal van liefde. 'Passion of the Christ' is maandenlang met PASSIE voorbereid en zal met PASSIE worden neergezet als een krachtig geheel.

Kunnen wij u op Goede Vrijdag, 18 april 2014, meenemen in dit intrigerende verhaal? 'Passion of the Christ' wordt om 19.30 uur in de Willibrorduskerk in Middelbeers ten gehore gebracht; om 19.00 uur gaan de deuren voor u open. De voorstelling duurt zo'n anderhalf uur en de entree is gratis. Na de voorstelling is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te leveren, die wordt gebruikt om deze productie te kunnen bekostigen. Bent u benieuwd naar deze voorstelling? Kom kijken en neem zo veel mogelijk mensen mee! Het is écht de moeite waard!

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN



Voor christenen is het hoogfeest van Pasen, de opstanding van Christus, het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. Hieronder vindt u de aanvangstijden van alle vieringen van Palmzondag tot en met Pasen in de verschillende kerken en kapellen.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35, Best

- 12 april 17.00 uur Viering met palmwijding, met zang van de Cantors
- 13 april 09.30 uur Palmzondagviering met palmwijding, met zang van het Gemengd Koor
- 13 april 11.00 uur Kinderviering (3-10 jaar) met palmpasenoftocht
- 17 april 19.00 uur Witte Donderdagviering met handwas-sing, met zang van het Gemengd Koor. De Scouting brengt vanuit de kerk fruitmandjes naar zieken
- 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg en kruishulde met zang van de Cantors
- 19 april 19.00 uur Paaswake met zang van het Gemengd Koor
- 20 april 09.30 uur Gezinsviering met zang van De Gouden Appeltjes; eieren zoeken in de pastorietuin
- 20 april 11.00 uur Pasen, viering met zang van het KVO/ZLTO-Koor
- 21 april 09.30 uur Viering met muzikale ondersteuning van O. van der Pennen

Sint-Odulphuskapel, Nazarethstraat, Best

- 15 april 19.00 uur Eucharistieviering met boeteviering, met zang van het Rouw- en Trouwkoor
- 16 april 19.00 uur Gebedsviering met werkgroep Liturgie

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

- 13 april 11.00 uur Palmzondag, eucharistieviering met pastoor L. Spijkers
- 17 april 18.00 uur Witte Donderdag, kinderviering met pastor W. van Nunen en zang van De Gouden Appeltjes voor alle Bestse communicanten, ouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden, met aansluitend een vastenmaaltijd
- 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met pastor W. van Nunen
- 19 april 21.00 uur Paaswake met pastor D. Brouwers en zang van het KVO/ZLTO-Koor

- 20 april 11.00 uur Pasen, eucharistieviering met pastor G. Papenburg en zang van de Cantors, en organist B. de Laat
- 21 april 11.00 uur Eucharistieviering met pastor L. Spijkers en zang van het Lidwinakoor

H.H. Andreas en Antoniuskerk, Kerkstraat 10, Oostelbeers

- 13 april 10.30 uur Palmzondag, viering met zang van het Gemengd Koor
- 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg
- 19 april 19.00 uur Paaszaterdag, gezinsviering met zang van het Kinderkoor
- 20 april 10.30 uur Pasen, viering met samenzang van het Gemengd Koor

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

- 17 april 15.00 uur Witte Donderdag, viering met samenzang
- 19 april 15.00 uur Paaszaterdag, viering met zang van het seniorenkoor Zang doet Leven

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

- 12 april 19.00 uur Palmzaterdag, viering met samenzang
- 13 april 09.00 uur Palmzondag, viering met samenzang
- 17 april 19.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering met zang van het Dameskoor
- 18 april 19.30 uur Goede Vrijdagviering: vertolking van Passion of the Christ door Zanggroep No Limit
- 19 april 20.00 uur Paaswake met zang van de Bèrse Canonici
- 20 april 09.00 uur Pasen, viering met samenzang
- 21 april 09.30 uur Viering met samenzang

H. Bernadettekerk, Bernadettestraat 2, Spoordonk

- 12 april 19.00 uur Palmpaseneucharistieviering met zang van het Kinderkoor
- 13 april 09.15 uur Palmzondag, eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor
- 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met vormelingen en zang van het Gemengd Koor
- 20 april 09.15 uur Pasen, eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor
- 21 april 09.15 uur Eucharistieviering met samenzang



Sint-Petrusbasiliek, Markt 1, Oirschot

- 12 april 19.00 uur Palmzondag met pastor W. van Nunen en zang van het Kinderkoor
- 13 april 10.30 uur Palmzondag, eucharistieviering met zang van de Cantorij
- 17 april 18.00 uur Vastenmaaltijd voor communicantjes, ouders, broertjes en zusjes met zang van de kinderkoren
- 17 april 20.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering met zang van het Dameskoor en het Gemengd Koor
- 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg met vormelingen en zang van het Dameskoor
- 18 april 20.00 uur Goede Vrijdag, woord- en gebedsdienst met zang van de Cantorij
- 19 april 20.00 uur Paaswake met zang van Mixed Voices
- 20 april 09.00 uur Pasen, kleine paasviering met pastor W. van Nunen en zang van het Kinderkoor
- 20 april 10.30 uur Pasen, eucharistieviering met zang van de Cantorij
- 21 april 10.30 uur Eucharistieviering met Blaasorkest C'est la Vie

Kapel St. Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

- 12 april 17.45 uur Woord- en gebedsdienst met zang van de Naklank
- 17 april 16.00 uur Witte Donderdag, bezinnend moment
- 19 april 16.00 uur Bezinnend moment met zang van de Naklank
- 21 april 10.00 uur Viering met pastor W. van Nunen en zang van de Cantorij

Kapel van de H. Eik, Proosbroekweg, Oirschot

- 18 april 14.30 uur Goede Vrijdag, kruisweg speciaal voor kinderen



COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant en verschijnt enkele malen per jaar.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot, nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Theamarie Geilleit-Goossens, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Nelleke Swinkels-van de Vorst en Nicoline van Tiggelen-Dirven

Foto's: Marijke Vermeulen

Ontwerp en opmaak: VissenCom

Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek

Oplage: 13.900 stuks

ACTIVITEITEN IN DE PASSIETIJD

Naast de vieringen horen ook uitvoeringen van de **Matthäus Passion en Stabat Mater tot de tradities in deze tijd.** Alle activiteiten binnen de grenzen van de parochie vindt u hieronder, voor inspiratie en bezinning.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35, Best

19 april 09.00 - 12.00 uur
Iedereen die dat wil kan in de hal van de kerk wijwater komen halen: daar staan een wijwatervat en flessen om te vullen.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

18 april 19.30 - 21.00 uur
'Passion of the Christ' door Zanggroep 'No Limit'

Passie in Oirschot

Cultureel Evenement in de weken voor Pasen, met concerten, exposities, lezingen en film, passend bij het thema 'Het verdriet van een moeder over de pijn van haar kind'.
www.passieinoirschot.nl

Sint-Petrusbasiliek, Markt 1, Oirschot

- 4 april 20.30 uur Stabat Mater door Brabantkoor en philharmonie zuidnederland
- 5 april 16.00 uur Stabat Mater door Brabantkoor en philharmonie zuidnederland
- 6 april 14.30 uur Stabat Mater door Brabantkoor en philharmonie zuidnederland
www.stabatmater.nl
- 13 april 15.00 uur Concert Oirschots Gemengd Koor en Zuid-Nederlands Kamerkoor
- 16 april 19.30 uur Matthäus Passion door Kempenkoor en Concerto Barocco
www.matthauspassionoirschot.nl

Museum de Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11, Oirschot

Tot en met 23 april Tentoonstelling 'Het lijden verbeeld'
dinsdag t/m zaterdag 12.00-16.30 uur; zondag 13.00-16.30 uur

Montfortkapel, Montfortlaan 12a, Oirschot

30 maart en 2, 5, 6, 9, 12 en 13 april 13.00-17.00 uur
Expositie kruiswegen Jaap Min en Wim Johannesma

De Enck, De Loop 67, Oirschot

7 april 20.15 uur Filmavond thema Stabat Mater