

Sint-Odulphus van Brabant

Nieuwsbrief • nummer 3 • september 2018

GREGORIAANS? JA, GRAAG!

Door: pastor Wilfred van Nunen

De bekende katholieke cabaretier Herman Finkers laat tijdens zijn optredens regelmatig doorschemeren dat hij gelovig in het leven staat. Eigentijds, niet wars van een kwinkslag en een kritische noot, dat wel. Ik hou daar wel van! Mensen die zichzelf en ‘het geloof’ té serieus nemen zijn meestal niet de prettigste. Per slot van rekening moeten we niet vergeten dat we allemaal voorbijgangers zijn en dat niemand weet ‘hoe het werkelijk zit’. Het geloof in God is én blijft een mysterie dat wij nooit kunnen doorgronden.

Vanuit dit besef zingt Finkers graag gregoriaans. Het is voor hem een manier om in contact te komen met het mysterie zonder het te willen ontrafelen of uit te leggen. Inderdaad roepen gregoriaanse melodieën bij veel mensen een bijzondere sfeer op. Een serene sfeer van ingetogenheid, die ons doet aanvoelen dat we opgenomen

zijn in een groter geheel. Dat is precies de kracht van het gregoriaans: het doet ons intuïtief aanvoelen dat we ‘gedragen’ worden door een tijdloos mysterie dat we met drie letters ‘GOD’ noemen. De God die zich in de geschiedenis op tal van momenten en op velerlei wijzen aan mensen geopenbaard heeft, komt in het zingen en beluisteren van het gregoriaans voelbaar nabij.



*Gregoriaanse melodieën
roepen bij veel mensen
een bijzondere sfeer op.*

Op de één of andere manier voelen alle mensen dat aan. Toen jaren geleden een cd werd uitgebracht waarin een mix te horen was van popmuziek en de gregoriaanse zang van monniken, kwam er een ware run op de muziek-winkels. En toen het koor van Herman Finkers voor het project ‘Missa in mysterium’ ook een aantal niet-kerkelijke mensen, waaronder ook jongeren, uitnodigde om mee te zingen, merkte hij hoezeer ook zij geraakt werden door de melodieën. Na afloop van de voorstelling, zo vertelde Finkers, trof hij in het voorbijgaan een cafetaria waarin enkele jongeren die hadden meegedaan aan de uitvoering, nog steeds het ‘Kyrie’ aan het zingen waren.

Soms hoor ik de opmerking, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een uitvaart, dat men geen Latijn wil, “want dat is ouderwets en bovendien verstaan we het niet.” Ik probeer dan uit te leggen dat ‘tijdloos’ iets anders is dan ‘ouderwets’, en dat ‘verstaan’ iets anders is dan ‘aanvoelen’. Grondlegger van het gregoriaans is paus en kerkleermeester Gregorius I

de Grote, die resideerde van 590-604. Hij wordt wel afgebeeld met een duif (de H. Geest) op zijn schouders, die -volgens een legende- hem de woorden en de melodieën voor het gregoriaans influisterde. De woorden en melodieën gaan terug tot de vroegste kerkgemeenschap. Ze raken als het ware de bron. Gregorius heeft er een eerste ordening in aangebracht.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is, met de invoering van de volkstaal in de mis, ook het Latijn voor een belangrijk deel verdwenen. Voor het verstaan van de lezingen en de gebeden is dat natuurlijk heel goed geweest. Toch hoor je nog steeds mensen met een bepaalde melancholie spreken over de liturgie van hun jeugd. Ik vermoed dat de sfeer van ‘in contact zijn met het mysterie’, en met name het gemis daarvan in de moderne liturgie, een rol speelt. Dat werd vorig jaar tijdens de bisdomsbedevaart in Lourdes bevestigd, toen één van de jongere pelgrims bij het voor de eerste keer aanhoren van het ‘Salve Regina, Mater misericordiae’ merkbaar ontroerd was.

Gregoriaans doet iets met mensen. Zeker als het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Ook in de kerken van de parochie Sint-Odulphus van Brabant willen we dit geluid niet verloren laten gaan. De verschillende



gemeenschappen hebben koren die met enige regelmaat nog gregoriaans zingen, maar deze koren hebben nauwelijks aanwas en de gemiddelde leeftijd van de koorleden gaat elk jaar omhoog. Willen we het gregoriaans ook in de toekomst een plaats blijven geven in onze liturgie, dan is het zaak om ook jongere mensen daarvoor te interesseren.

Welnu, op de eerste zondag van de advent, 2 december aanstaande, om 10.30 uur kunt u in de Sint-Petrusbasiliek kennismaken met het gregoriaans in zijn meest pure vorm. We hebben namelijk de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen uitgenodigd om de eucharistieviering te verzorgen. Dit koor, onder leiding van dirigent Stan Hollaardt, zingt graag en goed gregoriaans.

Men probeert in vieringen een verbinding te leggen tussen verleden, heden en toekomst. Zo heeft het koor onder andere een cd uitgebracht, waarin eeuwenoude gezangen ter ere van maagden en martelaressen worden afgewisseld met actuele verhalen en getuigenissen van vrouwenonderdrukking en seksueel misbruik. Daardoor krijgen de gezangen een enorme zeggingskracht.

In de viering van zondag 2 december worden onder andere stukken gezongen uit de 'Metten van Sint-Lebuiñus', een tijdgenoot van Odulphus. Na de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten. Het koor geeft ook nog een (kort) concert.

U bent allen van harte welkom! Het zou natuurlijk prachtig zijn als er veel mensen met sympathie voor het gregoriaans komen luisteren en dat deze uitvoering aanleiding mag zijn om er zelf iets mee te gaan doen. Bijvoorbeeld de vorming van een parochiebreed gregoriaans koor dat niet aan één kerk gebonden is, maar als het ware rondtrekt in de hele parochie en dus in elke kerk af en toe te horen zal zijn.

*Verbinding leggen
tussen verleden,
heden en toekomst.*

Rusteloos

rusteloos is het blad
dat knispert onder mijn schoen,
rusteloos is mijn ziel
die niet weet wat te doen;

ik onderga dit doelloos
en onzeker wezen
als een stormwind
die mij grijpt;
het doet mij voor
erger vrezén,
voor het mes van wanhoop
dat zich slijpt ...

maar als het licht
in tinten overgaat,
in het geel, het oker,
najaarsrood,
voel ik dat mijn
hart nog slaat,
en mijn verlangen
zich vergroot
om me te wortelen
in mezelf,
onwrikbaar, ondanks de wind,
totdat ik,
gelouterd en bewogen
mijn levenszin hervind.

Christianne van de Wal

KERKEN MET STIP – DE UITDAGING

Door: Christ van Oers

In 2017 heeft onze parochie zich aangesloten bij de Vereniging Kerken met Stip en wijst daarmee op het belang van het dienstbaar zijn aan voormalige gedetineerden.



Het belang van Kerken met Stip

Kerken met Stip is een verband van katholiek en protestants justitiepastoraat. De leefwereld van ex-gevangenen heeft haar eigen kenmerken. Tijdens de detentie zijn er veel momenten waarop aandacht wordt besteed aan verwerking en herstel van hun vergrijpen en worden gedetineerden op de goede weg geholpen door justitiepastoraat: in persoonlijke gesprekken, kerkdiensten, alpha-cursussen of gevangenzorg. Maar na zijn vrijlating moet hij zelf op zoek naar een nieuw thuis en een menswaardige plek in de samenleving: zoeken naar maatschappelijke of sociale verbanden of religieuze gemeenschappen.

De kerk biedt mensen, geestelijk gesproken, een dak boven het hoofd. En zij biedt hun een gemeenschap waarbinnen zij als mens gerespecteerd worden en waarbinnen ze zich kunnen ontplooiën. Bij een Stipkerk vinden zij mogelijk iets terug van de bajeskerk. Onze Sint-Odulphus van Brabantkerken bieden de ex-gedetineerde daarom een 'maatje' aan, iemand die hem begeleidt naar een nieuw gelovig bestaan.

Wat betekent dat dan, Kerk met Stip zijn?

Zwerfers trokken vroeger door streken op zoek naar werk, inkomen, eten of onderdak. Ze gebruikten tekens, waarmee ze informatie aan elkaar doorgaven, bijvoorbeeld een stip, geschilderd op gebouwen waar ze onderdak kregen.

Dat is wat onze kerken willen zijn. Een kerk met zo'n stip. Gastvrije plekken waar belangstelling bestaat voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.

Wat vraagt het van de parochie en de parochianen om een Stipkerk te zijn?

Een Kerk met Stip te zijn vraagt van de kerk verantwoordelijkheid. Vanuit de verstoorde achtergrond van een ex-gevangene is er behoefte aan een betrouwbare familie. Een familie waar ze van op aankunnen. Die betrouwbaarheid is voor de doelgroep elementair.

De parochie richt de organisatie zo in dat er mensen ter beschikking komen die expliciet 'maatje' willen zijn. Op dit moment wordt deze taak vervuld door een contactpersoon die, samen met een pastor, de kar trekt en vormgeeft, maar naarmate de toeloop toeneemt wordt de cluster van 'maatjes' uitgebreid. Het zijn die mensen die de ex-gedetineerde opvang bieden en begeleiden bij de liturgie, bij de koffie na de mis en hem of haar voorstellen aan andere medegelovigen. Ook praktische hulp kan in uitzonderingsgevallen nodig zijn. Om mee te gaan naar overheidsinstellingen, sociale dienst en dergelijke. En er moet een pastorale professional beschikbaar zijn.

Diaconie of dienstbaarheid is dus veel breder dan armenzorg, rechtvaardigheid of barmhartigheid. Het draait hier om de dialoog die ons helpt om ex-gedetineerden gemakkelijker thuis te laten raken en een gemeenschap te vinden en om te proberen de kring rond hem of haar te vergroten.

Dat is de uitdaging en de kracht die door dit gevangenenpastoraat aan onze parochie wordt toegevoegd. Toonbeeld van een uitnodigende en gastvrije kerk zijn, een verzamelplaats voor iedereen.

*Dienstbaarheid is
veel breder dan armenzorg,
rechtvaardigheid of
barmhartigheid.*

AGENDA

- 7 oktober 14.30 uur **concert Oirschots Gemengd koor** in de Sint-Petrusbasiliek.
- 3 november 20.15 uur **Arti-concert** in de Sint-Petrusbasiliek.
- 3 november **Dag voor de diakens van ons bisdom.** Deze wordt begonnen met een eucharistieviering met Mgr. De Korte in de Sint-Petrusbasiliek.
- 18 november **Werelddag van solidariteit met minderbedeelden.** In Oirschot is er een viering met aansluitend een lunch. In de hele parochie zal hier aandacht aan worden besteed.
- 2 december 10.30 uur **eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Karolus Magnus** in de Sint-Petrusbasiliek.
- **Het heilig vormsel wordt dit jaar toegediend door Mgr. De Korte.**
 - 23 november 19.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot
 - 24 november 19.00 uur in de H. Antoniuskerk in Best
 - 8 december 19.00 uur in de H. Bernadettekerk in Spoordonk
 - 16 maart 2019 in de H. Willibrorduskerk in Middelbeers



VASTE VIERINGEN IN ONZE KERKEN EN KAPELLEN

Zaterdag

Best	17.00 uur	Sint-Odulphuskerk
Oirschot	17.45 uur	Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)
Middelbeers	19.00 uur	H. Willibrorduskerk
Spoordonk	19.00 uur	H. Bernadettekerk

Zondag

Spoordonk	09.15 uur	H. Bernadettekerk
Best	09.30 uur	Sint-Odulphuskerk
Middelbeers	10.00 uur	H. Willibrorduskerk
Oirschot	10.30 uur	Sint-Petrusbasiliek
Best	11.00 uur	H. Antoniuskerk

Dinsdag

Best	09.30 uur	H. Antoniuskerk (Avondmaalkapel)
Oirschot	19.00 uur	Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)



Woensdag

Best	09.00 uur	Sint-Odulphuskapel
------	-----------	--------------------

Donderdag

Middelbeers	15.00 uur	De Vestakker (zorgcentrum)
Oirschot	19.00 uur	Kapel Sint-Joris (zorgcentrum)

Vrijdag

Best	19.00 uur	Sint-Odulphuskapel
Eerste vrijdag van de maand:		
	18.00 uur	uitstelling van het Allerheiligste
	18.30 uur	rozenkransgebed
	18.45 uur	kort lof en zegen, daarna om
	19.00 uur	H. Mis

INTERKERKELIJKE STUURGROEP KERK EN SAMENLEVING

Programma 2018-2019

Met genoeg biedt de Stuurgroep voor het seizoen 2018-2019 weer een nieuw en gevarieerd programma aan.

De Stuurgroep bestaat uit leden van de katholieke en protestantse kerk uit Best, Oirschot en de Beerzen. Doel is het organiseren van lezingenavonden over ontwikkelingen in de kerk en de samenleving, de kerstsamenzang en een bezinningsdag. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen op het gebied van religie en samenleving vinden wij in deze tijd nog steeds belangrijk! Een van de pijlers van de Stuurgroep is interkerkelijke samenwerking. Mgr. G. de Korte houdt op 14 november een lezing over de toekomst van de oecumene.

De thema-avonden, 20.00 - 22.00 uur, vinden plaats in Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best. De thema-avond op 9 januari 2019 vindt plaats in het 'Koetshuis' (achter het Pastoraal Centrum), Nieuwstraat 17 in Oirschot. Voor dekking van de kosten wordt een bijdrage van € 3,00 gevraagd.

De Stuurgroep wenst u weer veel inspiratie en bezinning in het komende seizoen en hoopt op een warme belangstelling voor haar activiteiten. Graag tot ziens!



2018

- 10 oktober *Elma van den Nouland*
Religieuzen tegen vrouwenhandel
- 14 november *Mgr. G. de Korte*
De toekomst van de oecumene
- 16 december *Kerstsamenzang*
In de Protestantse kerk, Kon. Julianaweg-Zuid 1 in Best, m.m.v. Mixed Voices.
Aanvang 16.00 uur. Gratis toegang

2019

- 9 januari *NVVE / Karina Scheirlinck*
Actieve begeleiding tijdens de laatste levensfase
- 13 februari *David Andreae*
De spirituele dimensie van duurzaamheid
- 23 maart *Rinke van Hell*
Bezinningsdag in de Protestantse kerk in Best, 10.00 - 16.00 uur. Welke religieuze/spirituele betekenis kan film hebben?
- 10 april *Mirjam van Nie*
Hoe lees ik de bijbel?

Meer informatie over de inleiders en de lezingen kunt u vinden op de website www.odulphusvanbrabant.nl

BOODSCHAP MGR. DE KORTE: TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet. Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

Diepe schaamte

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedooft. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.

Voorkomen

Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.



Moed en hoop

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven. Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en

eenzamen maar ook aan de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van 's-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.

*Binnen de
geloofsgemeenschappen
van onze parochies
vinden ontzettend veel
goede dingen plaats.*

Blijmoedig

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven. Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.

Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

*Mgr. dr. Gerard de Korte
september 2018*



STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK

Door: Gerard Govers

In de jaren 80 van de twintigste eeuw vond er discussie plaats over de toekomst van de Sint-Odulphuskerk in Best. Was het gebouw toe aan groot onderhoud of moest de kerk afgebroken worden? Besloten werd om voor een grondige restauratie te gaan, waarvoor veel geld nodig was.

Een aantal Bestenaren vond het zeer de moeite waard om zich in te zetten voor het behoud van de monumentale Sint-Odulphuskerk en wilde daartoe donaties binnenhalen. Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, werd op 19 september 1988 de Stichting Behoud Odulphuskerk in het leven geroepen. De doelstelling van de stichting: het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van de rooms-katholieke kerk van de H. Odulphus in Best.

Een van de manieren om gelden binnen te halen was de oprichting van een vriendenclub met een comité van aanbeveling, beter bekend als het Genootschap Sint-Odulphus. De leden van het genootschap beloofden jaarlijks minimaal 100 gulden bij te dragen. Daarnaast werden vele acties gevoerd om de benodigde financiën bijeen te brengen.

Op 22 september 1993 werd de restauratie afgerond; het kerkgebouw stond er weer voortreffelijk bij. Het is niet verwonderlijk, dat in 1999 de Sint-Odulphuskerk officieel als rijksmonument werd erkend.

De Stichting Behoud Odulphuskerk is na de restauratie blijven bestaan.

In overleg met het parochiebestuur worden regelmatig projecten uitgekozen die door de stichting worden gefinancierd. Een voorwaarde is dat het gaat over projecten die bijdragen aan het behoud van het kerkgebouw.

Momenteel heeft het genootschap ruim 200 leden; de vrijwillige bijdrage per jaar is minimaal € 25,-.

Wilt u lid worden van de Stichting Behoud Odulphuskerk, meld u dan aan bij onze secretaris dhr. J. Lips, Rembrandtlaan 22, 5684 AE Best, telefoon 0499 - 37 33 43

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best

0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen (met uitzondering van woensdag)
van 9.00 - 12.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers

013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: bestuur@odulphusvanbrabant.nl

Parochie Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6396 87

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant en verschijnt vier keer per jaar.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarië Geilleit-Goossens, Jeanne van Hal, Cis de Kroon, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Noline van Tiggelen-Dirven en Juul IJzermans

Ontwerp en opmaak: VissenCom

Drukwerk: de Croon van Heerbeek

Oplage: 10.775 stuks