



Hoi hoi, we gaan weer starten!

We starten weer met een nieuwe serie DigiDulfkes; we starten weer op school in een nieuwe klas, misschien een nieuwe school, een nieuwe leraar; we starten een nieuw werkjaar, en binnenkort starten we met een nieuwe pastoor (zie verderop in dit nummer).
Allemaal succes en veel plezier dit jaar!

Egelhuisjes

Na de 'Kleine Franciscusviering' op zondag 2 oktober in Kapel Sint-Joris gaan we met zijn allen naar de pastorietaan in Oirschot om twee nieuwe 'egelhuisjes' in te zegenen en toe te dekken met takken en bladeren.

Daarna is er koffie/thee voor de papa's en mama's en iets fris voor de kinderen!

In totaal worden er vijftien egelhuisjes geplaatst in de pastorietaan en op de kerkhoven van onze parochie. Op deze manier helpen we de egels, die het moeilijk hebben, aan een goede overwinteringsplaats.



Speciale vieringen



Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers

We gaan weer beginnen met extra aandacht voor de eerstecommunicanten van 2023.

Op **26 september** komt de werkgroep bij elkaar om er voor hen een prachtig feest van te maken.

H. Antoniuskerk, Best

Zondag 11 september 11.00 uur: **Startviering**

Na de vakantieperiode starten we weer een nieuw werkjaar op. Iedereen is van harte welkom en na afloop is er koffie, thee en limonade.

Sint-Odulphuskerk, Best

Op **dinsdag 4 oktober** vieren wij het feest van **Sint-Franciscus** en dan is het ook wereld-dierendag. Tijdens de viering, om 17.00 uur bij de kapel in de Vleut, is er een dierenzegen. Kom jij ook?

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

Zondag 11 september 10.00 uur: **Startviering**

Na een lange en warme vakantietijd beginnen we met frisse moed aan een nieuw school- en werkjaar. Dat vieren we op zondag 11 september. We bidden dat we er samen en met Gods zegen een mooi en goed jaar van mogen maken. Kom je ook?

Zondag 2 oktober 9.30 uur: **Kleine Franciscusviering in Kapel Sint-Joris**

Dierendag (4 oktober) is de sterfdag van Franciscus van Assisi. Hij hield van de dieren, van heel Gods schepping, en zag er zijn broers en zussen in. Mooi om zo te kijken naar de aarde, de natuur, de dieren. Dat moet gevierd worden! Je mag je mooiste /liefste knuffeldier meebrengen!



de Missionarissen

Halverwege de vorige eeuw kochten de mensen nog geen melk in pakken in de supermarkt, maar de melkboer kwam langs de deur met een grote tank melk. De melk werd los gekocht en in een kan gedaan. Hij had echter ook verpakte melk in glazen flessen met een zilverkleurige dop erop. Deze doppen waren een klein beetje geld waard en het idee ontstond om kinderen die doppen te laten sparen voor de missie. Wat is dat eigenlijk?

Jesus heeft tegen Zijn vrienden gezegd, vlak voor Hij aan het kruis zou sterven, dat ze de boodschap die Hij hen had verteld over de hele wereld moesten verkondigen. De bekende wereld was toen nog niet zo groot: alle landen rond de Middellandse Zee, een stuk verder naar het Midden Oosten, een klein stukje van Afrika en bijna heel Europa.

De leerlingen deden wat Jezus had gezegd en kwamen op bijna al die plaatsen, maar alles ging per zeilboot, ezel/paard of te voet.



De eeuwen daarna gingen de mensen die Jezus als grote voorbeeld namen hiermee door. Maar

de wereld ontwikkelde zich en er werd ook op het gebied van vervoer steeds meer mogelijk. Er kwamen zeelieden die de hele wereld wilden ontdekken. Zo vonden ze in het Verre Oosten een heleboel bijzondere kruiden, porselein en mooie kleden, die hier een heleboel geld waard waren. Dus gingen ze naar die landen toe en in sommige landen gingen zij nederzettingen en steden stichten. Ook naar Noord- en Zuid Amerika gingen ze. Eerst om het gebied te ontdekken, later om er te wonen.

Jullie weten uit de geschiedenislessen, dat degenen die de leiding hadden niet altijd goed met de mensen in die landen omgingen. Maar er gingen vanuit de kloosters wel paters en fraters



mee en later ook zusters, om de mensen in de landen die men ontdekt had te helpen. Eerst werd er hen geleerd hoe ze zo goed mogelijk het land konden bewerken, want hier in Europa was men met alles al veel verder. Ook hoe de ziekenverzorging ging en er werd les gegeven in rekenen en andere dingen. Ook werd er natuurlijk over Jezus en Zijn boodschap verteld. Dat was soms best wel moeilijk, want de mensen geloofden in hun eigen goden en dat was voor hen heel belangrijk. Maar doorzetten en laten zien dat men goed wilde zijn voor de mensen daar, hielp hen uiteindelijk toch om hun doel te behalen. De regering van Indonesië heeft afgelopen jaar nog laten weten dat zij nooit zo'n ontwikkeld land zouden zijn geworden zonder deze mensen. Al dat werk bij elkaar kent één naam: missie, en de mensen die het deden noemde men missionarissen.

Het kostte natuurlijk heel veel geld en daarom werd er in onze kerken altijd geld opgehaald in de veertigdagentijd (vlak voor Pasen) en de adventstijd (vlak voor Kerstmis). Men kende ook de collecte voor de vervoersmiddelen van de missionarissen en op school zamelden de kinderen dus melkflesdoppen in. In de missielanden ontstonden dus ook kerken en kloosters en vanuit sommige landen komen nu weer priesters hier naar toe, omdat we er niet zoveel meer hebben.





Wat hoort er bij de kerk?

Dit is een serie met elke keer de uitleg van iets wat bij de kerk (het gebouw) hoort.



Een pastoor

In de tijd dat Jezus hier bij ons op aarde was, waren schapen en lammetjes de dieren die je het meest zag. Dat is ook de reden dat Jezus in Zijn verhalen vaak over schapen en herders sprak.

Je komt ze heel veel tegen in de bijbel. Denk maar aan de herders die Jezus opzochten toen Hij net in de stal geboren was, de uitspraak van Jezus dat de herder de schaapjes altijd goed kent en zij hem en natuurlijk het verhaal dat Jezus God vergelijkt met een Goede Herder, die een verdwaald schaapje gaat opzoeken, omdat Hij nooit een schaapje verloren laat gaan.

'Herder' is in het latijn (de taal die toen overal het bekendst was): 'pastor'. Van dit woord komt het woord 'pastoor'. Een pastoor is dus een soort herder van alle mensen die bij de kerk horen waar hij aan verbonden is.



Binnenkort (vanaf begin oktober) krijgen wij ook een nieuwe pastoor. Hij heet: pastoor F. Spooren. DigiDulfke heeft een gesprek met hem gehad, zodat jullie hem iets beter kunnen leren kennen. Hij zegt dat hij heel blij is met de titel 'herder'.

Net als een herder zijn schaapjes vanaf de geboorte begeleidt en helpt bij ziekte of een botbreuk en ze het liefst blij in de wei ziet rondspringen, wil hij ook als herder bij de mensen zijn als ze blij en tevreden zijn, maar ook als ze ziek zijn of misschien moeten gaan sterven. Het er zijn voor mensen is het belangrijkste, want Jezus was eigenlijk de Goede Herder.



De belangrijkste boodschap die je als pastoor, als priester, als iemand die werkt vanuit de kerk, aan de mensen kunt vertellen is, zoals Jezus dat zegt: "Van God houden en van de mensen". Het is dus allebei heel belangrijk.

Wat een pastoor voor kinderen kan betekenen? Hij doopt ze en begeleidt ze bij de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. Hij heeft altijd belangstelling voor alles wat er in de gesprekken daarover wordt gezegd en hij geeft leiding aan de gemeenschap, die alles waar we in geloven, waar we op hopen en waar we van houden als voorbeeld geeft aan de kinderen van die gemeenschap. Niet alleen door er over te praten, maar vooral ook door het te doen. Pastoor Spooren is in zijn leven altijd heel veel met kinderen en jongeren omgegaan en dat wil hij ook graag blijven doen.

Hij leest graag, maar fietst ook heel graag. Hij is met de fiets naar Oostenrijk en Duitsland geweest en ook naar het graf van de belangrijke Nederlandse heilige Willibrordus (zie DigiDulfke nummer 30) in Echternach (Luxemburg). Sint-Willibrordus is de naam van de kerk in Middelbeers en ook de naam van de kerk in Valkenswaard, waar pastoor Spooren tot nu toe pastoor was.

We zijn heel blij met de komst van onze pastoor en denken dat hij voor ons ook een goede herder zal zijn. Wij wensen hem heel veel plezier en succes!



Hoe kijk jij?

Grasjes en plantjes tussen de klinkers op het kerkplein. "Een zootje", vinden sommigen. En toch...wie wat beter kijkt, ziet mooie dingen. Leven. Zelfs in deze hete en droge tijd.



Vraag het Dulfke

Wat is eigenlijk een aalmoezenier?

Dulfke: Jullie weten allemaal dat we soldaten hebben in ons land (en ook in andere landen). Dat zijn dus mannen en vrouwen, die de mensen in ons land willen verdedigen, als zij dat zelf niet kunnen. Er moet door hen veel geoefend worden en soms worden zij door onze regering naar een ander land gestuurd om daar te helpen. Ze zijn dus niet vaak thuis en hebben dus ook niet zoveel aan de kerk-gemeenschap waar zij wonen. Daarom zijn er priesters, diakens en pastorale werkers (zoals je die ook in de kerk ziet), die speciaal voor die soldaten zorgen. Ze gaan dus ook mee met de oefeningen en naar die andere landen. Als je stopt als aalmoezenier voor de soldaten, mag je deze titel altijd blijven gebruiken; ook als je daarna dus in een gewone kerk werkt.

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Heb je ook een vraag?

Dan kun je een mailtje met daarin je vraag sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Colofon

Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Paul Versteegh, freepik.com, pinterest.com, kleurplaatkleurplaten.nl



Doolhof

Kan jij dit meisje helpen de juiste weg naar school te vinden?



Rebus

Welke zin kun jij ervan maken?



Woordzoeker

Vind alle woorden in deze woordzoeker. De overgebleven 14 letters vormen samen een woord.

G	N	I	N	E	O	D	E	T	E	O	B	B
P	O	E	T	S	K	A	T	O	E	N	O	R
E	O	S	P	R	I	N	G	V	L	O	E	D
O	S	M	T	B	O	E	K	W	E	I	T	K
S	S	T	O	E	L	L	E	U	N	I	N	G
N	I	E	R	R	E	T	N	E	F	E	O	E
E	R	U	W	A	L	K	Z	I	O	M	S	N
T	E	H	H	A	A	E	P	K	K	E	T	O
A	D	O	V	K	O	T	L	R	S	L	R	E
M	E	E	O	M	E	A	H	T	O	O	O	G
O	O	R	L	A	K	O	A	O	R	E	E	E
T	H	A	N	D	S	C	H	O	E	N	F	N
T	A	S	P	O	E	L	K	E	U	K	E	N

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| AALMOEZENIER | HOEKHUIS | SPRINGVLOED |
| BOEKWEIT | HOERA | STEEKPROEF |
| BOETEDOENING | KALKOEN | STOELLEUNING |
| EMOE | MELOEN | STRAATHOEK |
| GENOEGEN | OEFENTERREIN | STROEF |
| HANDSCHOEN | POETSKATOEN | TOEVAL |
| HOEDER | SPOELKEUKEN | TOMATENSOEP |

Teken

Van punt naar punt. Verbind het cijfer 1 met 2 en zo verder. Wat zie je?

