



Hoera, vijf jaar!

Wist je dat de eerste DigiDulfke verschenen is in april 2019? Vijf jaar geleden dus al weer!

Zo'n vijfjarig-bestaan heet ook wel 'het eerste lustrum'. In die periode hebben we 55 edities gemaakt en natuurlijk hopen wij dat jullie DigiDulfke met plezier lezen (zie ook: Vraag het ...).

Vijf jaar kent behalve 'lustrum', nog andere namen: een blikken of houten jubileum. Je merkt hieraan wel dat 5 jaar iets is om te vieren, maar het is nog geen zilveren (25 jaar) of gouden (50 jaar) feest. Hoe ouder, hoe 'kostbaarder' de naam. Weet je hoe het oudste jubileum heet? Een 80-jarig bestaan heet een eiken jubileum! Wij gaan eerst maar voor een

gipsen of ijzeren feest; juist, onze zesde verjaardag!

Veel leesplezier gewenst!



Speciale vieringen

Sint-Odulphuskerk, Best

14 april 10:30 uur:

Eerste Heilige Communieviering

voor alle communicanten uit Best, m.m.v. de Gouden Appeltjes.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers

27 mei en 31 mei: oefenen in de kerk en

2 juni: de **Eerste Heilige Communie**.

15 juni: **Dankviering**.



Als parochie maken wij deel uit van het

Bisdom Den Bosch. Daar is een afdeling 'Jong Bisdom Den Bosch' (JBDB) actief, die zich richt op activiteiten met/voor gezinnen, kinderen en jongeren. Wij maken jullie graag deelgenoot van de activiteiten die zij organiseren.

Zo organiseert JBDB de komende maanden:



Power of Fire, een dag vol vuur, op zaterdag

6 april in Den Bosch. Samen met andere vormelingen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen!



JBDB-Café: op 26 april en 28 juni in de

jongerenruimte van het bisdom-kantoor, Parade 11, in Den Bosch. De basis van deze avonden is elkaar ontmoeten! De invulling kan verschillend zijn: samen film kijken, spelletje spelen of we hebben een geloofsgesprek met elkaar. Jij bent van harte welkom!



Zeilkamp Noventus van 10-17 augustus.

Speciaal bedoeld voor tieners van 12-18 jaar en wordt gehouden op en in de buurt van het Holtus eiland, midden in de Loosdrechtse plassen, omringd door alleen maar water en natuur. Ideale omstandigheden voor een zeilkamp dus! Ook staat tijdens het kamp het geloof centraal. Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom. Meer informatie: www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/zeilkamp/





Het lege graf

In de Bijbel vinden we het meest bijzondere moment van het leven van Jezus, namelijk datgene wat direct ná het leven van Jezus gebeurde. Vier evangelisten (die het verhaal van Jezus vertelden), beschrijven dit bijzondere wonder. Jezus was dood, maar verrees weer uit het graf en leefde weer. Wat gebeurde er eigenlijk?

De vrouwen, die altijd met Jezus meegingen, hadden op Goede Vrijdag Jezus in het graf moeten achterlaten, zonder dat ze Hem met kruiden en zalf behandeld hadden, want om 6 uur 's avonds mochten zij vanwege de sabbat niets meer doen. Zondagochtend gingen zij halen wat ze nodig hadden en gingen naar het graf om het alsnog te doen. Het graf was in een soort grot gebouwd en afgesloten met een grote steen. Zij waren er onderling over bezig, wie hen kon helpen om die steen weg te halen, want die was te zwaar voor hen.

Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze een jongeman (een engel die uit de hemel was gekomen) bij het graf zitten. De bewakers die de joodse overheid erbij hadden geplaatst, waren van schrik weggevlucht. De jongeman (misschien waren het er twee, zoals in een andere versie staat) vroeg aan de vrouwen: "Wat komen jullie hier doen? Jezus uit Nazareth, die hier was begraven, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Kom maar kijken waar zijn lichaam heeft gelegen. Ga dit nu maar snel aan zijn vrienden vertellen." Zij gingen snel naar het huis waar de leerlingen verbleven, alleen Maria Magdalena kon het niet geloven. Zij bleef daar en zag opeens iemand aankomen. Ze zag niet wie het was en dacht dat het de tuinman was. Ze was aan het huilen en toen zei de man tegen haar: "Waarom huil je?" Maria zei: "Ze hebben Jezus uit het graf gehaald en Hem ergens anders neergelegd en ik weet niet waar; als U het weet, wilt U het mij dan zeggen?" Jezus zei toen tot haar: "Maria!" Ze keerde zich naar Hem toe, herkende Hem en zei: "Rabboeni!" (dit is Hebreeuws voor: mijn leraar). Jezus zei haar toen ook naar de leerlingen te gaan en dit te vertellen.

Toen de vrouwen bij de leerlingen kwamen en dit zeiden, waren die vol verbazing en verwarring.



Petrus kon het niet geloven en zei tegen Johannes, dat hij naar het graf ging en Johannes ging met hem mee. Johannes liep veel sneller en kwam als eerste bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken, waarin Jezus was gewikkeld bij de begrafenis, opgerold liggen met het doek dat over het gezicht had gelegen erbij. Petrus ging wel naar binnen en zag het lege graf en de doeken liggen. Toen ging ook Johannes naar binnen en hij snapte wel wat Jezus hierover had gezegd, dat Hij moest sterven, maar ook weer uit de dood zou opstaan.



Vormsel

De Beerzen - Zaterdag 16 maart was het zover: de Heilige Geest werd als cadeau uitgedeeld aan de vormelingen van de Beerzen namens de bisschop door vicaris-generaal Lamers. Hij noemde dit het het mooiste wat de kerk hen kon geven. De vormelingen kregen te horen dat zij nu hun talenten mochten gaan inzetten om gelukkig te worden en anderen gelukkig te maken. In de voorbereiding hadden zij ieder 2 talenten (euro) gekregen om er mee te werken (zoals in het Bijbelverhaal) en er meer van te maken. En dat hebben ze gedaan: door hun talenten nu al voor anderen in te zetten hebben zij het bedrag van € 427,19 bijeengebracht voor Kika. Van harte gefeliciteerd allemaal met jullie Vormsel en bedankt voor het gebruik van je talenten.



Publicatiebord

Best - Sinds kort staat er op het kerkhof een mooi nieuw publicatiebord. Nu nog erg leeg met slechts wat foto's en een enkel gedicht. We willen iedereen van harte uitnodigen hier een inspirerende tekst, troostende woorden of zomaar een bijzonder gedicht op te hangen. Zo hopen we samen een mooie plek van troost, rust en herinneringen te creëren.

Bron: Facebookpagina Sint-Odulphuskerk, Best



Eredienst

Oirschot - Voorgaan in vieringen is een wezenlijk onderdeel van m'n pastoraal werk. 'Erediensten', noemen we die plechtig. Zo eens in de twee à drie weken begint mijn dag met een 'eredienstje aan de aarde'. Met drie zakken vol blikjes en flesjes naar de supermarkt, een half uurtje werken voor de inzamelautomaat, om daarna weer 30 à 40 euro te kunnen doneren aan 'The Plastic Soup Foundation'. Dank aan iedereen die zijn statiegeldflesjes en -blikjes doneert in ons kerkportaal!

Bron: Facebookpagina Wilfred van Nunen

Vraag het Dulfke

Hoelang besta jij eigenlijk al?

Dulfke: Leuk dat je dat vraagt, want ik ben **JARIG!** Ik besta nu vijf jaar. Al vijf jaar houd ik jullie op de hoogte van allerlei dingen die er in de parochie Sint-Odulphus van Brabant gebeuren voor jullie. Al vijf jaar stuur ik jullie allerlei verhalen en uitleg over dingen waarvan ik denk dat jullie die interessant vinden. Als je het moeilijk vindt om iets terug te vinden op de website van onze parochie (www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/jeugd-jongeren/digidulfke/) stuur dan even de vraag naar ons e-mailadres digidulfke@odulphusvanbrabant.nl en dan vertel ik je in welk nummer het staat.

Heb je ook een vraag?

Dan kun je een mailtje met daarin je vraag sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl





Dit keer gaan we kijken naar de tweede persoon van God:



God de Zoon

Al ruim tweeduizend jaren van het Oude Testament wordt er over God de Zoon gesproken. Hij zou komen als Verlosser, als Messias, om de mensen te bevrijden. Hij zou geboren worden uit het Joodse volk en de mensen leren over God. Hij zou zelfs voor hen sterven. De profeten hebben heel veel over Hem voorspeld. Het Nieuwe Testament begint dan ook met het verhaal van zijn komst. De Heilige Geest (daarover volgende keer meer) kwam naar Maria, zodat zij moeder zou worden van Jezus. God de Zoon kwam op aarde als mens; dus ook Hij had vuile luiers en kreeg zijn eerste tandjes. Vanaf het begin kreeg Hij als mens ook te maken met moeilijke dingen die mensen elkaar aandoen. Hij moest als jong kindje al vluchten met Maria en Jozef, omdat de koning Hem wilde doodmaken, net als op het einde van zijn leven. Wij horen dat Jezus (de naam betekent: God redt) op 12-jarige leeftijd, toen Hij in de tempel was, al weet dat God zijn Vader is. 30 Jaar blijft Hij als timmerman bij Maria wonen en daarna gaat Hij met de leerlingen/vrienden die Hij uitzoekt, op weg om te doen wat God de Vader van Hem wil: de mensen te vertellen dat ze de regels niet moeten opvolgen omdat ze anders gestraft worden, maar omdat ze van God en elkaar moeten houden. Zijn blijde boodschap onderstreept Hij elke keer met de wonderen die Hij doet. Hij helpt mensen als er een tekort is (bruiloft van Kana), maakt zieke mensen beter (genezing van de melaatsen, de kreupelen en de blinde), laat dode mensen levend worden (Lazarus en het jonge meisje).

Hij laat mensen zijn macht zien over de schepping (wonderbare visvangst en de storm op het meer) en geeft mensen meer dan genoeg te eten als er bijna geen eten is. Hij wordt Mensenzoon genoemd, maar is dus ook helemaal Zoon van God. Op het einde van zijn leven willen de mensen Hem tot koning kronen, maar Hij maakt dan duidelijk, dat Hij geen koningschap op deze aarde wil, maar gekomen is om mensen weer bij God te brengen. Om te zorgen dat er na het aardse leven een eeuwig leven bij God mogelijk is. Dan willen leiders van het Joodse volk en de hogepriesters, die vinden dat zij het veel beter weten, dat Hij veroordeeld wordt en wordt Jezus aan het Kruis geslagen. De avond daarvoor maakte Hij zijn vrienden duidelijk dat er nu een Nieuw Verbond was met zijn lichaam en zijn bloed. Hij stierf voor ons en gaf de mogelijkheid voor een eeuwig leven. Wij moeten luisteren naar zijn boodschap en van elkaar houden. Dit komt elke keer teug als we de heilige mis opdragen. Hij heeft toen met zijn leerlingen de kerk opgericht om de mensen te helpen in hun leven zijn goede weg te volgen. Toen Hij stierf aan het kruis, scheurde het gordijn in de tempel doormidden, dat de kist waarin de stenen tafels van de tien geboden lagen (de ark van het verbond) afschermden, om duidelijk te maken dat dat verbond er niet meer was. Jezus werd in een nieuw graf gelegd, maar werd een paar dagen later door God de Vader weer tot leven gewekt. Hij heeft zich nog een paar keer aan zijn vrienden/leerlingen laten zien, die eigenlijk helemaal niets snapten van alles wat er was gebeurd. Op een dag gingen ze met Hem op pad en toen ging Jezus naar God de Vader, maar beloofde hen God de Heilige Geest, waar we het volgende keer over hebben.

Colofon

Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, pinterest.com, bernardusparochie.nl, pixabay.com, kerkbladgaandeweg.nl

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Zoek de tien verschillen

Mozes en de tien geboden, maar de plaatjes zijn niet gelijk. Kan jij de tien verschillen vinden?



Sudoku

Los de sudoku op. Alle cijfers mogen maar één keer voorkomen in elke rij, kolom en elk blok.

1		6	7			4
4	2					
8	7	3			6	
8			7			2
		8	9	3		
3			6			1
	8			6		4 5
					1	7
4		9	8			6

Doolhof

Zoek de weg door het doolhof van de rivier de Jordaan en help David om bij de overkant te komen.

