



## Hoop

**Steeds vaker bereiken ons positieve berichten over de familievieringen. Ouderen zijn enthousiast over kinderen in de viering. Ze zeggen: 'Da's toch zo skon om te zien al die kinderen!'**

Dat geeft ons hoop en vreugde en de inspiratie dat het geloof leeft! Over leven gesproken: Pasen komt steeds dichterbij. Op eerste paasdag, zondag 5 april, zijn jullie welkom om samen met ons de opstanding van Jezus te vieren.

Pasen is het feest van de hoop! De pastoor legt uit waarom dat zo is.

Pasen is ook het feest van de lente. De natuur laat zich op haar mooist zien. Wist je dat heel veel planten verwijzen naar de gebeurtenissen in de Goede Week? We hebben er een aantal voor jullie op een rijtje gezet. Ook de natuur laat ons zien wat hoop is: na de kou van de winter staat alles in bloei!

In de agenda lees je wat er te doen is. Kom je ook?

**Graag tot ziens en heel veel lees- en puzzelplezier!**

## Boodschap van pastoor Spooren

**Beste meisjes en jongens, beste lezers,**

**Christenen zijn mensen die in Jezus Christus geloven en proberen zijn weg van geloof, hoop en liefde te gaan. Christenen over de hele wereld vieren binnenkort Pasen.**

Jezus is niet langer dood, Hij leeft. Anders gezegd: Jezus is verrezen. Hij is bij God de Vader in de hemel. Pasen is voor christenen het belangrijkste geloofsfeest van het jaar.

In de kerken wordt de nieuwe en versierde paaskaars feestelijk binnengebracht. Het licht wordt gevierd. En dat, zoals jullie weten, in een wereld waar heel veel duisternis is. Op veel plaatsen in onze grote wereld zijn er oorlogen; is er heel veel geweld. Maar ook in onze eigen omgeving dichtbij kunnen mensen tegenover elkaar staan. Wie is de sterkste, de machtigste, wie drijft zijn zin door, enz?

Bij alle donkerte wil het licht van Jezus ook ons verlichten, zodat wij goede keuzes kunnen maken. En positief laten zien wat het betekent een vriend van Jezus te zijn. Zo mag Pasen ons nieuwe hoop geven. Het licht is uiteindelijk sterker dan alle duisternis!

Jezus helpt ons om een vriend van het licht te zijn! Ook wij kunnen elkaar daarbij helpen! Voor jullie en allen die bij jullie horen: mooie paasdagen! Namens het pastoraal team wens ik jullie een Zalig Pasen!

Hartelijke groeten, Pastoor Felie Spooren

## Verschijningsdata DigiDulfke

19 april, 17 mei, 14 juni en 30 augustus 2026



# Speciale vieringen

## Sint-Odulphuskerk, Best

28 maart, 17.00 uur: Familieviering Palmpasen

5 april, 09.30 uur: Familieviering Pasen en eieren zoeken in de pastorietauin

## Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

29 maart, 10.00 uur: Familieviering Palmpasen

## Sint-Joriskapel, Gasthuisstraat, Oirschot

5 april, 09.00 uur: Kleine Paasviering en eieren zoeken in de pastorietauin



familiepastoraat

## Familiepastoraat: 'dream- en teamwork'

**Er is de afgelopen veel denkwerk op de achtergrond verricht. We hebben samen onze droom voor de toekomst verwoord. Dit zijn de eerste zinnen.**

"Familiepastoraat in onze parochie mag een plek zijn waar (samengestelde) gezinnen, jongeren en alle andere mensen samen de familie van de kerk vormen. Een gastvrije verwelkomende plek waar iedereen zich gezien en gehoord voelt, ongeacht leeftijd, achtergrond of rol. Een gemeenschap waarin volwassenen, kinderen, tieners en jongeren samengroeien in geloof en liefde, door te vieren, te bidden, te leren en elkaar informeel ontmoeten, zowel binnen als buiten de kerk en in alle kernen van onze parochie." In de volgende editie kun je onze droom volledig lezen. Dinsdag 24 maart gaan wij verder met ons denkwerk. Dromen over de toekomst is mooi. Het is ook belangrijk dat we nieuwe vormen vinden om onze droom te realiseren. Hoe gaan we vieren? Wat wordt de plek waar we elkaar gaan ontmoeten? Kunnen we die plek gezellig maken zodat jullie je thuis gaan voelen? Op welke manier kunnen we jullie via eigentijdse kanalen bereiken? Dat kunnen we als pastores niet alleen en daarom gaan we een team samenstellen. Dit team gaat samen met de pastores op weg om in de komende jaren samen te werken aan een vitaal Familiepastoraat.

Pastor Pauline Vermeulen - Dekker



## De natuur: een bron van hoop!

**Op het moment dat ik dit schrijf, hoor ik buiten uit volle borst een lijster zingen.**

En in de pastorietauin steken vrolijke madeliefjes boven het gras uit. Het is lentel! De natuur komt tot leven. Dat gebeurt elk jaar weer. Dat is toch iets wonderlijks!

In de tuin bloeien nu ook gele narcissen, die in oktober door kinderen geplant werden. Ze werden geplant in de vorm van letters. Nu kun je ze lezen! De letters vormen samen het woord **'vrede'**.

Het bloeien van de bloemen en het zingen van de vogels is nergens door tegen te houden. Ook in landen waar oorlog is, komt er telkens nieuw leven. Ik zie het als een teken dat God zijn schepping gemaakt heeft om te leven. Dat geeft hoop! Hopelijk voor ons allemaal.

Pastor Wilfred van Nunen



# Flora in de Bijbel

**De Bijbel kennen we als het boek waarin verhalen staan van voordat Jezus leefde (het Oude Testament) en verhalen over Jezus (het Nieuwe Testament). In dit laatste deel lezen we over wie Jezus was, waar Hij leefde en wat Hij heel belangrijk vond (zijn Boodschap). Hij groeide op in Nazareth, een stadje in het land dat toen Palestina heette. Het was er warm weer en er waren zelfs woestijnen. Toch groeiden er ook veel bomen en planten; de flora. In de verhalen over de Goede Week worden bijvoorbeeld genoemd:**

## De palmboom

Als Jezus op Palmzondag in Jeruzalem komt, zit Hij op een ezel en leggen de mensen leggen mantels op straat en zwaaien Hem toe met groene bladeren. Hij lijkt wel een koning! De bladeren zijn afkomstig van de dadelpalm. Dit is een typische woestijnboom, die groeit bij oases; dat zijn vruchtbare plaatsen in de woestijn. Daar bouwden mensen hun hutten van palmhout en palmtakken. Ze legden de gerijpte dadels in de zon te drogen; dat was hun voedselvoorraad. Door de rijpe dadels te persen, kregen ze dadelhoning: zoet, dik sap. Van de bladeren maakten ze manden en touwen. De palm was ook het



symbool van de overwinning. Dat de mensen palmtakken gebruikten bij de intocht in Jeruzalem is dus niet verwonderlijk.

Ze hoopten dat de Messias hen zou verlossen van de Romeinen, die de baas waren. Nu zijn die palmtakken wel een paar maten groter als de takjes die wij gebruiken op palmpaasstokken of thuis achter een kruisbeeld steken. Dat is buxus. De buxusmot is een groot liefhebber van de blaadjes. Gewijde palm zou beschermen tegen het kwaad.

## De passiebloem of passieflora

De passiebloem staat bekend om zijn opvallende uiterlijk. De bloem verwijst naar de passie van Jezus, wat verwijst naar zijn lijden en dood. Elk element van de bloem heeft een specifieke betekenis:

- De bloem heeft vijf bloembladen en vijf kelkbladeren, die symbool staan voor de vijf wonden van Jezus tijdens zijn kruisiging.
- De kroon van de bloem heeft tien draadjes die staan voor de tien apostelen (het waren er twaalf, maar zonder Judas en Petrus, die Jezus tijdens zijn lijden verloochenden).
- De stijlen en meelraden: staan voor de geschenken die God aan zijn gelovigen heeft gegeven.
- De vrucht, die zuur en pittig is, staat voor de uiteindelijke beloning die volgt op lijden en opoffering.



**Kijk maar eens goed om je heen in tuinen en parken en wie weet zie je ook hier een of meerdere van deze planten!**

## Colofon

**Redactie** - Pauline Vermeulen - Dekker, Theamarie Geilleit - Goossens en Wilfred van Nunen.

**Ontwerp, opmaak en beeldredactie** - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

**Afbeeldingen** - mariajohannes.nl, vissencom.nl, freepik.com, wikimedia.org, pixabay.com, samueladvies.nl, pinterest.com, bijbelidee.nl, freebibleworksheets.com, cgn.nl

## Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar [digidulfke@odulphusvanbrabant.nl](mailto:digidulfke@odulphusvanbrabant.nl). Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



## Zoek de 20 verschillen

Er zijn 20 verschillen tussen de plaatjes.  
Kun jij ze allemaal vinden?



## Doolhof

Kan jij deze verliefde egeltjes helpen hun weg te vinden door het doolhof naar elkaar?



## Rebus

Kan jij deze rebus oplossen en de zin lezen?





# Palmpasen

familieviering



Sint-Odulphus van Brabant

Palmpasen is de start van de Goede Week. Op deze dag staan wij stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en we kijken vooruit naar wat er komen gaat.

De mensen waren zo blij met zijn komst dat zij hun jassen uittrokken en op de weg neerlegden. Ze zwaaiden met palmtakken. We nodigen je van harte uit om een palmpaasstok te maken. Deze stok maak je niet voor jezelf maar voor een ander!



**Palmpaasstok maken**  
**Woensdag 25 maart 2026**

Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot  
15.00 - 15.45 uur of 16.00 - 16.45 uur

**Kom jij ook?**

**Familieviering**  
**Zondag 29 maart 2026**

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot  
10.00 uur



**Aanmelden en  
meer info:**

[www.odulphusvanbrabant.nl/  
portaal/jeugd-jongeren/  
kinder-en-gezinsvieringen/](http://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/jeugd-jongeren/kinder-en-gezinsvieringen/)



familiepastoraat

# Palmpasen

familieviering



Sint-Odulphus van Brabant

## 28 maart 2026

### Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

Palmpasen is de start van de Goede Week. Op deze dag staan wij stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en we kijken vooruit naar wat er komen gaat.

De mensen waren zo blij met zijn komst dat zij hun jassen uittrokken en op de weg neerlegden. Ze zwaaiden met palmtakken. We nodigen je van harte uit om een palmpaasstok te maken. Deze stok maak je niet voor jezelf maar voor een ander!



**15.00 uur**  
**Palmpaasstok maken**  
**17.00 uur**  
**Familieviering**

**Kom jij ook?**

**Aanmelden en  
meer info:**

[www.odulphusvanbrabant.nl/  
portaal/jeugd-jongeren/  
kinder-en-gezinsvieringen/](http://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/jeugd-jongeren/kinder-en-gezinsvieringen/)



familiepastoraat

# Pasen

kleine paasviering



Sint-Odulphus van Brabant

## 5 april 2026, 09.00 uur

### Kapel Sint-Joris, Gasthuisstraat 23, Oirschot

Met Pasen vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood.

In de bijbel lezen we dat de leerlingen bij het graf komen en zien dat de grote steen voor het graf is weggerold. Ze gaan naar binnen en ontdekken dat Jezus niet meer in het graf ligt.

**Na de kleine paasviering gaan we eieren zoeken in de pastorietuin**



**Kom jij ook?**

**Meer info:**

[www.odulphusvanbrabant.nl/  
portaal/jeugd-jongeren/  
kinder-en-gezinsvieringen/](http://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/jeugd-jongeren/kinder-en-gezinsvieringen/)



familiepastoraat

# Pasen

familieviering



Sint-Odulphus van Brabant

## 5 april 2026, 09.30 uur

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

Met Pasen vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood.

In de bijbel lezen we dat de leerlingen bij het graf komen en zien dat de grote steen voor het graf is weggerold. Ze gaan naar binnen en ontdekken dat Jezus niet meer in het graf ligt.

**Na de gezinsviering gaan we eieren zoeken in de pastorietuin.**



**Kom jij ook?**

**Meer info:**

[www.odulphusvanbrabant.nl/  
portaal/jeugd-jongeren/  
kinder-en-gezinsvieringen](http://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/jeugd-jongeren/kinder-en-gezinsvieringen)



familiepastoraat