



DAT HIJ OOK IN ONS GEBOREN MAG WORDEN

Door: pastoor Felie Spooren

Binnenkort vieren we Kerstmis, het geboortefeest van Jezus Christus.

Zijn Licht en Vrede willen ons persoonlijk aanraken opdat wij in ons

dagelijks leven kunnen groeien als mensen van licht en vrede. Het Kerstkind in de kribbe zal zich later het Licht van de wereld noemen. We vieren Kerstmis in een verdeelde en donkere wereld.

We leven in een tijd van opeenstapeling van crises. We lezen en horen er dagelijks over: de oorlog in Oekraïne, de problematieken rondom energie, klimaat, stikstof, corona, huisvesting, asielzoekers.

Onze samenleving heeft het er moeilijk mee. Het laat veel mensen niet onberoerd. De grote problemen overstijgen ons, maar kunnen wel ons persoonlijke welbevinden ernstig aantasten. We hebben weet van de onmacht en het verdriet van gebroken gezinnen, van jeugd en jongeren die psychische hulp nodig hebben, van criminaliteit, verslavingen en toegenomen eenzaamheid bij jongeren en ouderen.

In onze wereld lijken licht en vrede dikwijls ver te zoeken. Toch is het goed om te blijven nadenken en te dromen over hoe het anders zou kunnen.

De geboorte van Jezus nodigt ons uit om stil te staan bij het unieke van wat we met Kerstmis vieren: Gods menswording.

Hemel en aarde raken elkaar. God 'van also hooghe' openbaart zich, laat zich aan ons kennen door mens te worden.

Tijd voor elkaar en het liefdevol stilstaan bij de ander.

Het Kerstkind is anders dan alle andere mensen. Hij is ook Heer. Hij is Gods Zoon. "Heden is u een Redder geboren."

Mag Kerstmis voor ons een moment van bezinning en reflectie zijn?

Velen van ons ervaren hoe er van hot naar haar gesjouwd en gerend moet worden om alles klaar te krijgen wat we voor ogen hebben. Het is dikwijls passen en meten met allerlei agenda's, maar de tijd voor elkaar en het liefdevol stilstaan bij de ander komen vaak tekort.

Het gevaar is dat die drukte het hart uit ons leven haalt en ons ongelukkiger en ontevredener maakt.

Het Kerstkind wijst ons op Zijn Weg om zin en betekenis te geven aan ons leven, verbonden met God en met elkaar te leven.

Door open te staan voor Zijn Boodschap, Inspiratie en Geestkracht wordt ons leven hier en nu rijker en warmer, met zicht op het Eeuwige Leven.

Eens werd Jezus geboren in een kwetsbare en gebroken wereld. Hij deelt met ons op onze levensweg alle kwetsbaarheid en gebrokenheid, om deze uiteindelijk te overwinnen.

Staan we ervoor open dat het Kerstkind ons wil aanraken met Zijn Liefde?

Het is goed om in het voetspoor van Christus verlangend te blijven uitzien naar geluk, harmonie en vrede, en steeds opnieuw, met vallen en opstaan, zelf proberen stappen te zetten op deze weg.

Dat is mogelijk als Hij ook in ons geboren mag worden.

Mede namens het Parochiebestuur, de medepastores en de pastoraats- en contactgroepen, wens ik u allen mooie dagen, zalig Kerstmis en een gezegend nieuw jaar 2023! Alle goeds!

Voor degenen onder u die het moeilijk hebben: veel sterkte en moge het Licht van het Kerstkind u wat verlichting schenken!





KERSTSTALLENROUTE DE VLEUT VIERT 10-JARIG BESTAAN, ZINGT U MEE?

De levensgrote kerststal bij de Mariakapel in De Vleut is al jaren een begrip in de omgeving. Jaarlijks genieten hier vele bezoekers, jong en oud, van de kerststal, de sfeer en natuurlijk de glühwein en warme chocolademelk. Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat een aantal bewoners een route organiseerde die hierop aansloot: de Kerststallenroute.

De wandeling langs een aantal kerststallen is uitgegroeid tot een ruim 7 kilometer lange tocht langs zo'n 120 verlichte kerststallen. Herma van der Vleuten is één van de initiatiefnemers. Zij zegt: "Als we terugkijken op de afgelopen tien jaar, zien we dat de Kerststallenroute echt leeft in de Vleut. Daar zijn we heel blij mee. De weken voor de route wordt er volop getimmerd en gezaagd door de bewoners. Die bedrijvigheid en vooral ook de creativiteit is ieder jaar weer leuk om te zien. Het brengt saamhorigheid in de wijk en die bieden we met de route ook aan bezoekers aan."

Er zijn kerststallen te bewonderen in uiteenlopende stijlen. Ieder jaar laten bewoners zich ook van hun creatieve kant zien, met kerststallen van duplo, in een auto, in de

trommel van een wasmachine, in een grote tractorband, enzovoorts. Dit jaar is er een extra feestelijk tintje: op woensdag 28 december is er een speciale meezing-avond. Een aantal koren uit Best zingt kerstliedjes op verschillende plekken langs de route. U mag hiervan in stilte genieten, maar hoe fijn is het om samen te zingen?! De meezing-avond start om 18.30 uur en wordt om 20.30 afgesloten.

Bij de kerststal bij de Mariakapel staat ook een herberg, waar bezoekers 's middags en 's avonds terecht kunnen voor warme chocolademelk en glühwein. Mede-initiatiefnemer Jotine Leijtens sluit af: "Het is echt belangrijk dat bezoekers ervoor zorgen dat ze goed zichtbaar zijn als ze de route gaan lopen. In het buitengebied is het donkerder dan in het dorp. Zorg dus voor lampjes of reflecterende hesjes als u 's avonds op pad gaat."

De kerststallenroute vindt plaats van zondag 18 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023. Bent u een fervent wandelaar en gebruikt u de wandel-app 'Routes van het Groene Woud'? Daarin vindt u de kerststallenroute ook terug.

Alle praktische informatie, waaronder ook de locaties waar de koren op 28 december optreden, leest u vanaf 1 december op www.kerstindevleut.nl en op www.facebook.nl/kerstindevleut.nl.

DAT HIJ OOK IN ONS GEBOREN MAG WORDEN

Omdat Hij zich heeft
geopenbaard aan eenvoudigen van hart,
bidden wij voor de jongeren die leven in geestelijke
nood.

Omdat Hij zich heeft
geopenbaard aan eenvoudigen van hart,
bidden wij voor allen die zich niet gezien en gehoord
voelen.

Omdat Hij zich heeft
geopenbaard aan eenvoudigen van hart,
bidden wij dat Hij ook in ons geboren mag worden.

*Van donker naar licht, gebeden rond de kerststal.
Adveniat 2022. Ria Doornbusch, p. 130.*



MOOIE OPBRENGST LUDIEKE VEILING

Op zondag 11 september jl. was er in de pastorietuin van Oirschot een ludieke veiling ten bate van de nieuwe glas-in-loodramen in de basiliek.



De ramen krijgen als actueel thema 'Goed zijn voor de aarde en voor elkaar'.

Omzien en luisteren naar elkaar, hoe verschillend we ook zijn. Op www.sintpieteroirschot.nl zijn binnenkort de eerste schetsen van het ontwerp van kunstenaar Marc Mulders te zien.

De ludieke veiling bracht maar liefst € 13.000 op. De organisatie en presentatie waren in handen van Toon Gloudemans, Hans Latour, Johan van Genechten en Mark Notten. Wij danken iedereen die aan deze prachtige middag een bijdrage heeft geleverd!



KERK, ARMOEDE EN EENZAAMHEID

Door: *pastor Wilfred van Nunen*

Voor de kerk is de diaconie, het dienstbetoon aan de meest kwetsbaren, altijd van groot belang geweest. Immers, zoals de Franse bisschop Jacques Gaillot het eens heel treffend zei: “Een kerk die niet dient, dient tot niets.”

Bij het kerkelijk dienstbetoon kunnen we denken aan de aandacht voor mensen wereldwijd. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse Vastenactie, die in onze parochie is opgenomen in de huis-aan-huiscollecte in de Goede Doelen Week. Het ene jaar sluiten we aan bij een landelijk project van de Vastenactie, het andere jaar kiezen we voor een project waarmee mensen uit onze eigen gemeenschap rechtstreekse banden hebben. Het gaat dan echt om ontwikkelingsprojecten in zuidelijke landen, zoals hulp aan weeskinderen, goed onderwijs en begeleiding voor kansarme kinderen en jongeren en goede gezondheidszorg.

Maar ook dichterbij wil de kerk oog hebben voor kwetsbare mensen. Als er iets in de coronatijd gebleken is, dan is het wel dat mensen behoefte hebben aan sociale contacten. Met name ouderen en mensen die vanwege hun gezondheid aan huis gebonden zijn, dreigden te vereenzamen. We zijn daar op ingesprongen door de kapel van Sint-Joris open te stellen als ‘huiskamer’. Dankzij een mooie groep vrijwillige gastheren en -vrouwen kunnen op zondagmiddag, dinsdagochtend en donderdagmiddag mensen er terecht om anderen te ontmoeten, een spelletje te doen en om samen te genieten van een kop koffie of thee. Bent u er nog niet geweest? Loop gerust eens binnen, u bent van harte welkom!

Wat de aandacht voor minder bedeelden betreft is er zowel in Best, Oirschot-Spoordonk als de Beerzen een Parochiële Caritas Instelling. Mede dankzij een goede samenwerking met instanties als de Voedselbank en ‘Wijzer’ kan Caritas tientallen gezinnen en personen incidenteel of met enige regelmaat een steuntje in de rug geven.

Met Kerstmis krijgen deze gezinnen en personen een persoonlijke kersttentie aangereikt en dat is een mooi moment om even stil te staan bij hun situatie.

Zorg voor de aarde

Het lijkt een ander onderwerp, maar zorg voor de armen gaat hand in hand met zorg voor de aarde. Paus Franciscus noemt ‘Moeder Aarde’ zelfs de armste onder de armen, door de wijze waarop de mensheid haar heeft uitgebuit. Door de klimaatverandering zijn de armsten onder ons de eerste slachtoffers. Omdat we als parochie deze zorg serieus nemen is er een werkgroep ‘Groene kerk’ ontstaan. Deze heeft aandacht voor bewustwording en doet dat onder meer met kleinschalige projecten, zoals de opvang van hemelwater, het plaatsen van egelhuisjes, het inzaaien van wildbloemen op de kerkhoven en het voorstellen van een natuurvriendelijker beheer.

Ook u als medeparochiaan kunt uw steentje bijdragen aan de zorg voor de minder bedeelden en voor de aarde. Zo is er in onze kerken een inzamelingspunt voor houdbare levensmiddelen, bestemd voor de Voedselbank. In de Sint-Petrusbasiliek is ook een inzamelingspunt voor plastic statiegeldflesjes en -blikjes, waarvan de opbrengst naar de Plastic Soup Foundation gaat. Binnenkort komt daar ook een ‘ideeënbus’ voor Caritas, waar mensen voor zichzelf of voor anderen hulpvragen, tips of suggesties kunnen achterlaten. Het is belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en dat we hulp kunnen bieden waar dat nodig is. Die hulp kan financieel van aard zijn, maar ook in de vorm van doorverwijzen naar de juiste instantie of hulpverlener of in de vorm van het bieden van een luisterend oor. De kerk kan niet alle problemen oplossen, maar zij kan ze wel allemaal serieus nemen en de mensen die het aangaat als volwaardige medemens tegemoet treden. Kerkelijk dienstbetoon ontstaat vanuit het geloof dat iedere mens is geschapen naar Gods beeld en als zodanig recht heeft op respect, barmhartigheid en liefde. Juist met Kerstmis, het feest van de menswording, mag dit door iedereen gevoeld worden.



DE VIERDE WIJZE

Een kerstverhaal over Artaban, de vierde Wijze uit het Oosten

In de tijd dat Augustus keizer was, leefde er in Perzië een geleerde en wijze man die Artaban heette. In oude profetische boeken las hij over een koning die licht en vrede zou brengen over de hele aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote ster aan de hemel verschijnen. Artaban had dit verteld aan drie andere wijze mannen die de sterren bestudeerden.

Op een avond ontdekte hij een grote heldere ster. Hij verkocht al zijn bezittingen en kocht een saffier, een robijn en een parel. Hij ging op weg naar zijn vrienden. Onderweg zag hij een zwakke man op de grond liggen. Hij moest hem helpen en haalde water en gaf hem ook een geneesmiddel, dat hij altijd bij zich had. Zo kreeg de man zijn krachten terug en zei: "Je kunt de Messias vinden in Bethlehem."

Zijn vrienden waren al vertrokken. Hij verkocht de saffier om een kameel en voedsel te kopen. Een paar weken later kwam hij doodmoe in Bethlehem aan. Een vrouw vertelde hem dat de man uit Nazareth midden in de nacht met zijn vrouw en zoontje gevlucht was naar Egypte. Plotseling hoorden ze schreeuwen: "De soldaten van Herodes! Ze willen onze kinderen doden!" De vrouw werd doodsbleek. Artaban ging breeduit in de deuropening staan en zei:

De vierde Wijze had de Koning gevonden.

"Als je me met rust laat, geef ik je deze kostbare robijn." De aanvoerder pakte de edelsteen aan en riep tegen de soldaten: "Doorlopen! Hier is geen kind." Artaban ging op weg naar Egypte en probeerde te troosten en helpen waar hij kon.

Drieëndertig jaren gingen voorbij, Artaban was oud en moe. Hij trok naar Jeruzalem waar de Joden hun paasfeest zouden vieren bij de tempel. "We gaan naar Golgotha," zeiden mensen, "daar zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers en zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Pilatus heeft hem veroordeeld omdat hij beweerde de 'Koning der Joden' te zijn." Was dat de koning, die hij al die jaren had gezocht? Snel liep hij door en zag soldaten, die een meisje met zich mee sleepten.

"Help me!" riep ze. Hij gaf de soldaten de parel en zij lieten het meisje los.

Het werd aardedonker en de aarde beefde. Een steen uit een muur viel op het hoofd van Artaban en hij viel neer.

Het bevrijde meisje hoorde hem fluisteren:

"Maar Heer, wanneer zag ik U dan hongerig, dorstig, naakt, ziek of als vreemdeling? Drieëndertig jaar heb ik U gezocht, maar nooit heb ik U gevonden." Hij zweeg maar een stem zei: "Wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!" Een zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde Wijze had de Koning gevonden.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als parochie voor staan.

Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en oog hebben voor elkaar. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen. Hulp bieden aan kwetsbare mensen die het juist in deze tijd hard nodig hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.

Eind januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor alle mensen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: een luisterende, barmhartige en warme kerk zijn.





VIERINGEN MET KERSTMIS EN OUD EN NIEUW

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

- 24 december 18.00 uur Gezinsviering met zang van projectkoor Triangel en dwarsfluitgroep
- 24 december 20.00 uur Eucharistieviering met zang van Mixed Voices
- 24 december 22.30 uur Eucharistieviering met zang van Projectkoor, Schola Cantorum Sancti Petri en organist Gerard Hafkenscheid
- 25 december 09.00 uur Herdertjesviering met zang van projectkoor Triangel
- 25 december 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang en organist Gerard Hafkenscheid
- 26 december 10.00 uur Eucharistieviering met muziekvereniging Concordia
- 1 januari 10.00 uur Eucharistieviering met zang van Vrouwen van Nu koor

Kapel Sint-Joris, Sint-Jorisstraat 1, Oirschot

- 24 december 18.30 uur Eucharistieviering met zang van het Seniorenkoor De Naklank
- 31 december 18.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Kapel Klooster Nazareth, Koestraat 35, Oirschot

- 24 december 18.00 uur Eucharistieviering
- 25 december 11.30 uur Eucharistieviering
- 26 december 11.30 uur Eucharistieviering
- 1 januari 11.30 uur Eucharistieviering
- 2 januari 11.30 uur Eucharistieviering

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

- 24 december 19.00 uur Nachtmis met pastor Papenburg en zang van het Lidwinakoor
- 25 december 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Papenburg en zang van het Lidwinakoor
- 26 december 11.00 uur Woord- en communiedienst met pastor Van Nunen en zang van het Klumpkeskoor
- 1 januari 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Verhoeven en organist Henk Rooijackers

Na afloop van deze viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

- 24 december 22.30 uur Nachtmis met zang van het Odulphus-dameskoor
- 25 december 09.30 uur Herdertjesviering met zang van de Gouden Appeltjes
- 11.00 uur Eucharistieviering met zang van het ZLTO-koor
- 26 december 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang
- 31 december 17.00 uur Eucharistieviering met harmonie Sint-Caecilia
- 1 januari 10.30 uur Eucharistieviering met samenzang
- 7 januari 14.00 - 16.00 uur Inloop Schelpjesviering
- 17.00 uur Eucharistieviering met samenzang
- 8 januari 09.30 uur Eucharistieviering met zang van de Gouden Appeltjes (30-jarig jubileum)

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

- 24 december 16.00 uur Peuterviering
- 19.00 uur Gezinsviering
- 20.30 uur Nachtmis met zang van De Berse Canonici
- 23.00 uur Nachtmis met zang van Zang doet Leven
- 25 december 10.00 uur Hoogmis met zang van het Dameskoor
- 26 december 10.00 uur Kerstviering met samenzang
- 31 december 19.00 uur Oudejaarsviering met samenzang

De Vestakker, Ganzeakkers 5, Middelbeers

- 24 december 14.00 uur Eucharistieviering (onder voorbehoud)

KERSTSTALLEN EN ACTIVITEITEN

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

- 25 december 13.30 - 15.30 uur
- 26 december 13.30 - 15.30 uur

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

- 25 december 14.00 - 16.00 uur

Vervolg op pagina 6





Vervolg van pagina 5

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

Vanaf 10 december dagelijks van 08.00 - 18.00 uur
Er staat een wensboom bij de kerk. Hierin kan iedereen foto's, goede wensen, een mooie boodschap, tekening of gedicht hangen.

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

25 december 14.00 - 16.00 uur
26 december 14.00 - 16.00 uur



Mariakapel en plein voor dorps huis 'De Kerk', Kerkstraat, Oostelbeers

18 december 16.30 - 19.30 uur Kerstontmoeting, met levende kerstgroep bij Maria in de toren en gezellige activiteiten op het plein.

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot Winterconcert 17 december

Zaterdag 17 december om 20.00 uur geven Concordia Spoordonk en Symfonie Orkest Best een gezamenlijk concert in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Beide orkesten staan in voor een geweldig gevarieerd programma waarin de kerstsfeer zeker niet zal ontbreken. Muziek doet verbinden en daarom een concert uitvoeren in de advent wordt door hun gezien als het samenbrengen van familie en vrienden, maar eigenlijk van iedereen. In deze toch al roerige tijden mag zo'n avond met symfonische muziek zeker niet ontbreken. Beide verenigingen nodigen u dan ook van harte uit om deze avond bij te wonen. Meer info via de site van symfonieorkestbest.nl of via concordiaspoordonk.nl. Zij hopen u te mogen begroeten. De basiliek is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 7,50.

Kerstconcert Muziekvereniging Arti, 18 december

Kerst is een moment van bezinning en samenzijn. Om dit kracht bij te zetten geeft Muziekvereniging Arti een concert. Hun intentie daarbij is om de kerstgedachte muzikaal te omlijsten. Deze gedachte vertolken zij instrumentaal en met zang. Waar kan dit beter dan in de Oirschotse Basiliek? Deze staat symbool bij het vieren van kerst. De ambiance, de uitstraling, en de gedachte waar de kerk voor staat, samen met een prachtige akoestiek, maakt dat dit concert genaamd 'Arti Piek' hier helemaal op zijn plaats is. Zondag 18 december 2022 om 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,-.

WOORD VAN DANK



Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet, het vele vrijwilligerswerk en uw financiële bijdrage in het voorbije jaar.

Het pastoraal team, het parochiebestuur en de contactgroepen willen u daarvoor hartelijk bedanken en wensen u een Zalig Kerstmis en een heel voorspoedig en vredevol 2023!

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best

0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best

0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk

0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers

013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
bereikbaar op donderdag van 9.00 - 11.00 uur
e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: secretaris@odulphusvanbrabant.nl

Sint-Odulphus van Brabant

e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant.

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarië Geilleit-Goossens, Jeanne van Hal, Marita van Hoof, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers, Felie Spooren en Juul IJzermans

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom

Drukwerk: de Croon van Heerbeek

Oplage: 10.880 stuks