

Odulphusnieuws



Beste mensen,

Voor u ligt alweer een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in deze speciale katern extra informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. Het is alweer juni, hopelijk wordt het weer beter zodat we kunnen genieten van de vele vieringen die de komende maanden in de openlucht worden gehouden. In deze katern vindt u daar meer informatie over. Mocht u nog informatie missen en/of aanvullingen op deze katern hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar contactgroep@sint-odulphus.nl o.v.v. plaatselijk katern Sint-Odulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.

Het Mariabeeld

In het afgelopen voorjaar hebben wij een nieuw Mariabeeld in de kerk kunnen plaatsen, het is afkomstig uit de kerk van Oostelbeers die onlangs gesloten is. Het is een prachtig beeld, maar het moet wel gerestaureerd worden. We hebben daar gelukkig een sponsor voor gevonden. Binnenkort zal het beeld een maand uit de kerk verdwijnen om gerestaureerd te worden. In die periode wordt er voorlopig een ander Mariabeeld geplaatst. Het is een beeld van Maria van Lourdes. Door de fusie kunnen wij aan de mensen die hun kerk gesloten vinden, een beetje troost bieden omdat de beelden die hun dierbaar zijn in andere kerken kunnen worden geplaatst. Wij realiseren ons ook dat het pijn doet om elders een beeld uit eigen kerk aan te treffen. Maar wij hopen dat het ook een beetje troost bieden kan.

Vieringen in onze kapellen

Op 24 juli om 10.00 uur vieren wij bij de kapel in Aarle, met een jaarlijkse viering in de open lucht, het feest van Joachim en Anna. Dat feest viert de kerk op 26 juli. Wij kiezen daarom voor de zondag daaraan voorafgaand. Het is al lang de gewoonte om deze viering in de open lucht te houden. In de zomer als het weer het toelaat is het altijd een prettige ervaring om ook buiten te vieren bij onze kapellen. Dat doen wij ook op zondag 14 augustus om 10.00 uur weer bij de kapel in de Vleut en dan vieren wij het feest van Maria ten hemelopneming. Een feest dat vroeger op de dag zelf werd gevierd



namelijk op 15 augustus. Wij vieren beide feesten op de zondag eraan voorafgaand. In onze kapellen hebben wij van mei tot september telkens een viering op de woensdagen. In de kapel van Aarle in de even kalenderweken, dat kan bij slecht weer daar ook eventueel binnen. Bij de kapel in de Vleut zijn deze vieringen op alle woensdagen van de oneven kalenderweken. Daar is de H. Mis dan in de open lucht bij goed weer. Als het weer te slecht is, luiden wij de klokken om 18.30 uur en dan is de H. Mis in de Sint-Odulphuskapel.

Het hart van ons dorp

Na een lang verblijf in de Vloed bij Son zijn onze mensen nu weer terug in Best. Het prachtige Nazarethgebouw van de Kanidas biedt nu weer woonruimte aan hen in hun eigen dorp. De laatste tijd is het centrum enorm opgeknapt, daar kunnen wij in deze zomer volop van gaan genieten. Er zijn veel plekken om gezellig te zitten, fraaie fonteinen en de gezellige verlichting verhogen de sfeer als het gaat schemeren en die mensen, die ons dierbaar zijn, wonen nu weer in het hart van ons dorp. Dat maakt ons completer. Onze mensen doen graag aan mantelzorg, ze willen goed zorgen voor mensen, die dat nodig hebben. Ook over de professionele aandacht en zorg binnen de Kanidas hoor ik alom met veel lof spreken. Dat geeft aan ons dorp een hart, waarin juist mensen aandacht krijgen, die dat nodig hebben. Wij mogen die mensen dankbaar zijn, want juist omdat zij zorg nodig hebben en die ook aannemen, halen zij het beste in ons boven en dat komt ons allen ten goede. Daardoor klopt er in het centrum van ons dorp een warm hart. Bovendien is het een heel fraai gebouw zo midden in het centrum. Maar het meest kostbare is dat ons dorp nu meer compleet is omdat het een warm kloppend hart heeft!

(bovenstaande 3 teksten door Pastor Brouwers)

Wist u dat:

- de **misintenties** voortaan ook in het Groeiend Best worden vermeld? Belangrijk is wel dat u de intenties minimaal één week voor het verschijnen van het Groeiend Best heeft ingeleverd op het Parochiecentrum.
- de kosten voor de **misintenties** vanaf 1 januari 2016 verhoogd zijn naar €10,00 ?
- de Sint-Odolphusprocessie **op zondag 12 juni 2016** voor de **40e keer** werd georganiseerd?
- het dit jaar alweer voor de **25e keer** op het **Vuurdoornplein** gehouden werd?
- op **18 juni 2016** de terugkomdag voor de communicanten weer gehouden wordt?
- de **website van Sint-Odulphus van Brabant** inmiddels up to date is en u hier alle relevante informatie kunt vinden?
- u hier wekelijks **de preek van de week** kunt vinden?
- er ook wekelijks een nieuwe tekst ter **bezinning** te vinden is?
- er op korte termijn enkele **nieuwe voorzetramen** geplaatst worden bij de ramen in de kerk?
- in Best van **7 t/m op 10 juli 2016** 150 jaar spoor in Best gevierd wordt. Meer informatie hierover is te vinden op www.150jaarspoorinbest.nl

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.

We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:

6 maart 2016	Christ Spierings
24 maart 2016	Nellie van Ham - Matheeuwsen
26 maart 2016	Tineke Roozekrans-Copraij
28-maart 2016	Wil Verstegen van de Veerdonk
1 april 2016	Annie van de Sande - Essens
6 april 2016	Bets de Wert - Dekkers
7 april 2016	Nel Schiebroek- Moons
7 april 2016	Liesbeth van der Leegte
7 april 2016	Betsie Verhagen - van Logten
9 april 2016	Dinie van de Ven- Matheeuwsen
11 april 2016	Theo Leenders
11 april 2016	Jan van Gennip
13 april 2016	Mia van Kruijsdijk-de Wert
25 april 2016	Leo Walravens
26 april 2016	Gerard Rooijackers
3 mei 2016	Marius van Zutven
8 mei 2016	Jo de leeuw
13 mei 2016	Jan van den Nieuwenhuisen
21 mei 2016	Toos Louwers-van Riet
21 mei 2016	Harry van Kemenade
29 mei 2016	Corry van Aarle-van de Ven



In onze parochiekerk zijn gedoopt:



Zondag 27 maart:	Jules Goossens en Sam van Liempt.
Zaterdag 2 april:	Demi van Lochem.
Zondag 17 april:	Evi de Bresser.
Zondag 24 april:	Roan en Joy van Loosdregt en Daniel Alons.
Zondag 15 mei:	Noah van Kempen.
Maandag 16 mei:	Annabel van Kemenade en Giel van Hoeck.