



Lieve Wick,
Jij bent het beste wat mij is overkomen.
Een betere, fijnere en lievere man had ik
me niet kunnen wensen.
Ik hou van je,
Jouw Rianne

Lieve papa,
Toen ik nog een klein meisje was, dacht ik dat
jij de sterkste man van de wereld was.
Nu weet ik dat wel zeker! Wat ben jij sterk geweest.
Dikke knuffel,
Quinn

Lieve papa,
Ik ga je heel erg missen. Je hebt mij laten zien
hoe net zo sterk als jij te zijn. Ik ga mijn best doen!
Liefs,
Youri

WICK DRIESSEN

☆ 30-03-1959

† 12-09-2020

Dank aan iedereen die ons met zoveel liefde heeft
omgeven, jullie betrokkenheid was en is voor ons
een enorme steun.

Rianne, Quinn en Youri