



In liefdevolle herinnering aan

Peter de Leest

echtgenoot van

Truus de Leest-Kerkhof †

☆ Oirschot, 20 september 1930

† Oisterwijk, 25 november 2020

Ons pap is geboren op 20 september 1930 in de Notel in Oirschot. Samen met zijn broers en zusjes heeft hij genoten van een onbezorgde jeugd. Op 18-jarige leeftijd kwam hij ons mam tegen. Ze trouwden in oktober 1956.

Hij begon als timmerman en eerste knecht bij Van Breemaat. Door avondstudie en hard werken heeft hij zich opgewerkt tot adjunct-directeur.

Samen kregen ze 5 kinderen. Hij ging graag met zijn gezin kamperen. Henk en Tiny Kleijn en Tante Drieka gingen dan ook vaak mee.

Lekker uit eten daar genoot hij ook van.

Met zijn 57 jaar ging ons pap met pensioen en verhuisde ze naar de Koestraat in Oirschot.

Hij heeft daar samen met ons mam met veel plezier gewoond.

Hij kreeg 10 kleinkinderen waar hij trots op was.

In zijn vrije tijd maakte hij graag meubels voor zijn kinderen en kleinkinderen. Je hoefde het maar te zeggen en het werd gemaakt. Ook maakte hij mooie beeldjes van hout.

Wat hij ook graag deed was kaarten en vooral briden met zijn maatje tante Agnes.

Ook vond hij het heel erg leuk dat hij 10x super opa werd.

Fijn was het dat we in 2016 jullie 60-jarig huwelijk met de hele familie hebben kunnen vieren.

Het verlies van ons mam vorig jaar viel je erg zwaar. Maar pap wat zijn we trots op je. Zoals je al zei: "Het is goed geweest." Bedankt voor alles pap en doe de groetjes aan ons mam.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en belangstelling.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen