



Contactblad van de R.K. Geloofsgemeenschap Oirschot en Spoordonk



Parochie Sint-Odulphus van Brabant

APRIL 2021

Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot. Tel. 0499-571250

Het dolende en lijdende hart

Wanneer je hart doolt of lijdt,
 breng het behoedzaam op zijn plaats terug
 en zet het stil in de tegenwoordigheid van je Heer.
 En zelfs als je in je leven niets gedaan hebt
 dan je hart terugbrengen
 en weer in de tegenwoordigheid van onze God zetten,
 ook al liep het iedere keer weer weg
 nadat je het had teruggehaald,
 dan zal dat waarschijnlijk je leven vullen.

(H. Franciscus van Sales)

Deze tekst, van Franciscus van Sales, staat in het boekje: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, met als ondertitel: Bidden in onzekere tijden. In dit boekje zijn teksten opgenomen van Anselm Grün, bisschop Gerard de Korte, Manu van Hecke, en vele anderen.

Het boekje is bedoeld om met woorden, ondanks dat we niet naar de kerk kunnen in deze coronatijd, toch de grote feesten van het geloof te vieren. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn zulke grote feesten, waarbij de vreugde om ons geloof wordt gevierd.

De woorden van Franciscus van Sales zijn door Manu van Hecke (abt van de Sint-Sixtus Abdij in Westvleteren) weliswaar uitgekozen als een waarachtig gebed voor de veertigdagentijd, maar het is zeker ook van toepassing voor het hele jaar. Zijn uitleg van de woorden is veelzeggend:

Dolend en lijdend in onze relatie met God.

Kind van God, dochters en zonen van de Vader. Dat is onze ware

identiteit. We hebben een thuis – kind aan huis bij Hem. Maar wonen we daar? Willen we daar wonen? We willen zo graag volwassen zijn: zelfstandig, eigenstandig, op eigen benen. En we verlaten het vaderhuis met onze erfenis op zak – dolend in onze wereld.

Dolend en lijdend in onze relatie met de medemens.

Samenleven in welk verband ook, openbaart hoe het met ons hart gesteld is. Samenleven kan niet zonder zich aan elkaar te stoten. En vaak vlucht ons hart: weg van het conflict, weg van de confrontatie, weg van het anders zijn van de ander.

Ons hart doolt en lijdt. Wij willen nabijheid en afstand; wij willen met rust gelaten worden en erkend, gewaardeerd.

Dolend en lijdend – zo ook in de relatie met onszelf.

Onrustig is ons hart. We mijden de stille uren, het afdalen in ons diepere zelf, de zo nodige reis naar binnen. Ons hart – plek van ont-

Stuurloos

In deze tijden zijn wij
 machteloos
 als een schip in de haven,
 buiten het bereik van de winden,
 als een vleugellamme vogel
 die niet meer kan zweven
 in de wolkeloze lucht.

Want die lucht is niet wolkeloos
 maar boordevol nevel,
 gevormd van angst,
 en van puur verdriet.

We veranderen in
 vraag- en uitroeptekens,
 en schouwen een
 heldere toekomst niet.

Laat ons groeien in
 woorden van kracht,
 elkaar een schouder
 en (papieren) troost aanbieden,
 ons niet verdrinken in de nacht;
 maar ons laten leiden
 naar het altijd aanwezige Licht
 dat aan een neveloze einder
 wacht.

Christianne van de Wal

moeting met God en medemens –
 maar wij zijn er zelf niet. We leven
 buiten en zoeken verstrooid naar
 dingen die kort soelaas geven, ver-
 meende rust.

Maar gelukkig is er een tegenweer:
*breng het behoedzaam op zijn
 plaats terug en zet het stil in de te-
 genwoordigheid van je Heer.* Ik ge-
 loof dat gebed, aalmoes en vasten
 dat terugbrengen van het hart be-
 werkstelligen.

Manu van Hecke

Mariakapel Spoorдонк

Sinds de Bernadettekerk van Spoorдонк aan de eredienst onttrokken is, wordt er hard gewerkt aan de omvorming van het kerkgebouw tot een dorps huis. Een klein gedeelte van de kerk, de voormalige doopkapel, blijft een kapelfunctie behouden.

De ruimte is onlangs mooi opgehaald en boven de toegangsdeur zijn de woorden "AVE MARIA" aangebracht door siersmid Sjf Vingerhoeds en zijn medewerker Mitch van Dijk. Het ziet er prachtig en uitnodigend uit, evenals het door Rens van de Laar opgeknapte Mariabeeld. Dit beeld heeft driekwart eeuw in de Bernadettekerk gestaan en was voor velen een tastbaar teken van de moederlijke goedheid en bescherming van Maria.

Dankzij de toewijding van een groepje vrijwilligers wordt de nieuwe Mariakapel elke morgen geopend en 's avonds weer gesloten, zodat mensen ook nu en in de toekomst er terecht kunnen voor een moment van bezinning of om er een kaarsje op te steken. Zodra de situatie i.v.m. het coronavirus het toelaat, zal het kapelletje officieel in gebruik worden genomen.



Een zalig Pasen



In een stralende lente waarin de natuur ontwaakt wensen wij u allen een gezegende Pasen in een wereld waar hoop en vertrouwen ontstaat.

Inleveren kopij

Uw eventuele bijdrage m.b.t. onze geloofsgemeenschap kunt u tot uiterlijk 21 juni a.s. inleveren bij het parochiesecretariaat: Nieuwstr. 17, 5688 BD Oirschot, onder vermelding: plaatselijk katern Contactblad; of via E-mail: parochieblad@petrusparochie.nl

VASTENACTIE 2021

Het thema van de Vastenactie is dit jaar: 'Werken aan je toekomst'. Het is van belang te laten zien dat kinderen een vak kunnen leren om hun kans op werk te vergroten.

Vastenactie wil zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, imker of mandenvlechter.

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienen bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

U kunt, behalve een bijdrage te geven in de vastenactiezakjes ook steun geven via het banknummer:

NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

In het najaar wordt de Goede Doelen actie gehouden, en daar is de vastenactie ook een onderdeel van. Bijdragen nu, en dan, zijn van harte welkom!

Nieuwe data

Vormsel en Eerste Communie

Vormsel

Afgelopen najaar zouden we in november het Vormsel gevierd hebben met een groep jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool.

Deze kon vanwege de coronabeperkingen niet doorgaan.

Er is nu in principe een nieuwe datum gekozen: zondag 18 juli om 10.00 uur.

Het is dan tevens een mooie afsluiting van een schooljaar en van een hele lagere schoolperiode. We hopen dan dat de situatie het toelaat, om er op 18 juli een mooie Vormselviering van te maken.

Eerste Communie

De Eerste Communievieringen waren gepland op 6 en 13 juni. Het lijkt er op, dat dat nog nét iets te vroeg zal zijn. Om ouders en kinderen niet langer in onzekerheid te laten, hebben we besloten de vieringen te verzetten tot ná de zomervakantie. In de Beerzen en Best zijn de vieringen in september en begin oktober; in Oirschot zijn de vieringen nu vastgesteld op 10 en 17 oktober. We gaan er van uit dat we de vieringen dan in de basiliek kunnen houden. Wat de voorbereidende ouder-kind-avonden en rondleidingen betreft: deze worden indien mogelijk vóór de zomervakantie nog gehouden; de ouder-kind-avonden bij voorkeur bij mooi weer in de pastorietaan en anders in een geschikte ruimte. Nadere informatie daarover volgt later.



Familieberichten



DOPELINGEN OIRSCHOT en SPOORDONK

13 december:
Lizzy van Overbeek.

20 december:
Mies van Veghel.

20 december:
Kyano Smetsers.

OVERLEDENEN OIRSCHOT en SPOORDONK

22-11-2020 Mien de Kort, 90 jaar weduwe van Piet van de Schoot

Mien was een actieve, goedlachse vrouw met humor. Ze heeft altijd meegewerkt op de boerderij van haar man. Ze had drie dochters, "haar engeltjes" en ze was trots op de kleinkinderen. Ze was optimistisch en hield van uitstapjes, fietsen, bloemen en had een goed contact met de burens. In St. Joris deed ze mee met de activiteiten en was ze blij met bezoek. Door Corona werd ze bedlegerig en is ze overleden. Ze heeft gelukkig geen lang ziekbed gehad. Ze zal gemist worden, maar ze heeft bij allen een plaatsje in het hart.

25-11-2020 Peter de Leest, 90 jaar weduwnaar van Truus Kerkhof

Peter kwam uit de Notel. Samen met zijn vrouw kreeg hij vijf kinderen. Later verhuisden zij naar de Koestraat, waar hij het goed naar de zin had. Hij was timmerman en na avondstudie en hard werken werd hij adjunct-directeur. Na zijn pensioen maakte hij meubels voor zijn kinderen. Ook het maken van houten beeldjes was zijn hobby. Hij hield van briden, kamperen en lekker eten. Hij was trots dat hij opa en super-opa was. Hij heeft zijn vrouw na haar overlijden erg gemist, maar nu zijn ze weer samen. Het is goed zo.

26-11-2020 Carolien Bierkens, 67 jaar weduwe van Adriaan van Hattem

Carolien was een kordate, lieve, zorgzame vrolijke vrouw en moeder van twee zonen. Haar man overleed na een ongeneeslijke ziekte op jonge leeftijd.

Zelf bezat ze een broze gezondheid, maar ze had moed en kracht om door te gaan. Ze was met aandacht betrokken met iedereen. Jarenlang werkte ze op de Carmel. Ze was geïnteresseerd in iedereen en hield van het leven. Ze zag er altijd mooi en verzorgd uit.

De laatste maanden werd ze bijgestaan door haar arts en de mantelzorgster. Deze sterke vrouw is nu voor altijd in vrede en vreugde met haar naasten.

28-11-2020 Wim Smetsers, 74 jaar weduwnaar van Gon Erven partner van Annie van den Hout-Heijms

Wim is geboren in Spoordonk, opgegroeid op het Vrijthof en woonde in de Pochelarij. In zijn werkzame leven was hij timmerman op de bouw en onderhoudsman op de Kempenhorst en het Heerbeekcollege. Hij hield van vakanties met de caravan en fietsen. Friesland en Noorwegen droeg hij in zijn hart.

Wim was een goede man voor Gon waar hij tot het laatste moment voor gezorgd heeft. Hij was de trotse vader van twee dochters en nog trotsere opa voor zijn kleinkinderen Bram en Lara.

Een hardwerkende familieman. Na het overlijden van Gon leerde hij Annie kennen. Het klikte meteen en hij was een gelukkig man. Ze woonden nog maar even samen en ze hadden het zo goed met zijn tweetjes toen hij getroffen werd door Lewy Body Dementie.

Door de goede opvang van Annie en zorgboerderij Wiltonshof kon zijn leven met beperkingen doorgaan. Hij genoot ook nog van zijn wekelijkse uitstapje met Cees tot hij corona kreeg. Hij werd opgenomen op "Amalia", waar hij een paar dagen later overleed.

01-12-2020 Jeanne Otten, 71 jaar

Jeanne was de jongste uit het gezin.

In haar jonge leven deed ze een koksopleiding in Rotterdam. Toen haar vader ziek werd, kwam ze terug naar Oirschot om haar ouders bij te staan. Ze heeft zichzelf dikwijls weggecijferd om goed te doen voor anderen. Daarom is ze ook meerdere keren naar India geweest om zieke en arme mensen bij te staan.

Samen met haar moeder en zussen heeft ze veel verre reizen gemaakt. Dicht bij huis was ze vaak in de natuur te vinden, genietend van het moois om haar heen. Met haar nichtjes heeft ze veel ondernomen, hen veel verhaaltjes en sprookjes verteld. In de afgelopen anderhalf jaar heeft ze goed voor Nelly gezorgd. Toen bleek dat ze zelf ook ziek was. Ze wilde zelf de touwtjes in handen houden. Plotse-ling is ze overleden, mooie herinneringen achterlatend

02-12-2020 Gemma Mercx 83 jaar

Gemma was de vierde uit een gezin van zeven kinderen. Het geloof speelde een belangrijke rol, een heilige overtuiging in haar leven. Ze was zorgzaam naar de medemens, voor het gezin met natuurlijk ook Veronica. Haar ouders heeft ze tot het laatst mee verzorgd. Haar vaste oppasdag vond ze leuk. Muziek en zang waren een belangrijk deel van haar leven. Ook het vrijwilligerswerk bij de zusters Franciscanessen en de Karmelitessen waren een natuurlijke passie voor haar. Na haar scheiding heeft ze zich nog meer overgegeven in haar rotsvaste geloof en sloot zich aan bij de lekenorde van de Karmelitessen. Moeder Maria van de Heilige Eik en de heilige Bernadette waren haar vaste iconen. Haar gezondheid liet haar helaas de laatste jaren steeds meer in de steek. Veel werd haar ontnomen. Desondanks bleef ze vertrouwen in de genade van haar lieve Heer. Nu is ze waar ze graag wilde zijn en naar verlangde.

**03-12-2020 Barbara van der Hamsvoort, 87 jaar
echtgenote van Kees Versteden**

Barbara was een sterke vrouw en steun en toeverlaat voor haar man. Ze kregen een gezin van vijf kinderen. Samen met haar man heeft ze in het gezin lief en leed meege- maakt. Het dieptepunt was het overlijden van zoon Henk, waar ze maar moeilijk overheen kwam. Ze heeft altijd hard gewerkt op de boerderij en was graag buiten. Ze had geen behoefte aan luxe. Ze was een voorbeeld voor de kinderen. De kleinkinderen voelden zich helemaal bij haar thuis en werden verwend. Bij oma leerden ze rikken en kon er ge-voetbald worden. Ze zal zeker gemist worden.

**09-12-2020 Jan de Kroon, 68 jaar
echtgenoot van Riky Putmans**

Jan was altijd actief en paraat. Hardwerkend voor zijn ge- zin, eerst bij de Meeuw en later als vrachtwagenchauffeur. Hij stond klaar voor iedereen. Bij de EHBO en Spoor- donkse Boys was hij vele jaren actief. Zijn grootste hobby's waren fietsen, lezen en biljarten. De kleinkinderen waren zijn oogappeltjes. Na zijn pensionering was hij aan het veranderen.

Er werd dementie bij hem geconstateerd en tegelijkertijd bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn. Hij werd stil en men vroeg zich vaak af wat er in hem omging. Op zijn eigen manier vermaakte hij zich het laatste jaar bij het Scheieind. Plotseling ging het achteruit met hem en verbleef hij in het Bijna Thuis Huis in Oirschot. Heel rustig is hij heen ge- gaan.

**11-01-2021 Cor van de Schoot, 80 jaar
echtgenoot van Dinette Smetsers**

Cor was een trouwe zorgzame man en vader. Hij had sa- men met zijn vrouw een gezin van drie kinderen. Voor zijn kleinkinderen was hij een betrokken opa. Cor had gediend bij de Marine, wat hem een onderscheiding opleverde, waar hij heel trots op was. Vakanties werden gevierd in Spanje, maar ook in Limburg en Zeeland. Zes jaar geleden werd zijn gezondheid minder en werd hij geopereerd. Hij verhuisde met Dinette naar een aanleunwoning bij zijn zoon in de Montfortlaan. Cor vond steun in het geloof bij de H. Eik en ook Lourdes deed hem veel door het samen- zijn van heel veel mensen. Na de ziekenzegen ontvangen te hebben is hij rustig van ons heen gegaan

**18-01-2021 Betsie van Cuijck, 93 jaar
weduwe van Piet van de Wal**

Betsie is geboren als tweede kind in het gezin van twaalf kinderen. Ze woonde in de langgevelboerderij aan de Best- seweg. De oorlog heeft ze ten volle meebeleefd, zoals de evacuatie naar Udenhout en bij terugkomst de in brand ge- stoken boerderij. De wederopbouw van de nieuwe boerde- rij volgde. Ze fietste graag naar de H. Eik en daar ont- moette zij haar toekomstige man Piet. Het huwelijk mocht helaas door het plotselinge overlijden van haar man maar kort duren. Dit was een grote klap voor haar, maar zij werd goed opgevangen door haar zus José, die haar tot op heden met raad en daad heeft bijgestaan en een grote steun voor haar was. Bets had een grote hobby: het borduren met kruissteekjes. Vele creaties kwamen uit haar hand. Door de jaren heen ging alles wat langzamer en had ze meer zorg nodig, die zij graag ontving van Zuidzorg en Joris- zorg. Tot op hoge leeftijd kookte zij haar eigen potje. Dankbare herinneringen blijven nu zij mag rusten bij haar man, die ze nooit vergeten is.

**14-02-2021 Piet Versteden, 92 jaar
weduwnaar van Sjaan van de Schoot**

Piet was een eenvoudige, zorgzame man en vader van 9 kinderen. Samen met zijn vrouw heeft hij lief en leed ge- deeld op de Pannenhoef in de Schansstraat. Hij was op en top een melkvee-boer. Zijn koeien waren zeer productief en hebben veel prijzen behaald. Piet had ook diverse be- stuursfuncties, o.a. bij de CHV en Campina. Voor zijn verdiensten is hij koninklijk onderscheiden. Na het overlijden van zijn vrouw was het leven moeilijk voor hem, maar samen met zijn kinderen kwam hij erdoorheen. Hij was gastvrij en stond voor iedereen klaar. Zijn klein- kinderen waren zijn grote trots. Hij laat vele mooie herinneringen na.