



Zolang De Liefde Maar Blijft Winnen

Door: Paul de Leeuw

Zolang de Oostenwind blijft waaien
zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
komen kuikens uit de dop

Zolang het vuur zal blijven branden
schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
en er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
en alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed

Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer, dan de herfst
Als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor het zilveren licht en eb en vloed
En als die liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed

Pastoor Leendert Spijkers

Samen vieren in onze kerken

Gelukkig kunnen we ons geloof samen vieren in onze kerken. Wel moeten we de voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen en blijft het 1,5 meter afstand houden in alle richtingen, onverminderd van kracht.

Die 'anderhalve meter maatregel' bepaalt ook hoeveel mensen er in onze kerken bij een viering aanwezig kunnen zijn. Dit is voor elk kerkgebouw dus anders. Het is een richtgetal, dat afhankelijk is van het aantal mensen dat alleen komt of samen, als gezin.

Aanmelden vooraf is niet meer nodig.

Antoniuskerk

Odulphuskerk

Vormsel

Dinsdag 13 oktober is de tweede voorbereidingsavond voor alle a.s. vormelingen en hun ouder(s) uit heel Best in onze kerk. De opzet is dit jaar, i.v.m. de huidige situatie, wat anders dan andere jaren. De gebedsviering, met daarin moderne liederen, ondersteund door prachtige eigentijdse beelden, blijft. Het thema is deze keer 'Om te breken en te delen..' In deze dienst kijken we terug op de Eerste Communie. Zoals brood dagelijks voedsel voor ons is, zo wil Jezus geestelijk voedsel voor ons zijn: ons kracht en inspiratie geven om goed te leven. Daartoe schenkt Hij zichzelf aan ons.

Vieringen

Zondag 11 oktober, 11.00u: Eucharistieviering met pastor Papenburg, m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties: Sjan Appeldoorn-den Otter, bijzondere intentie.

Dinsdag 13 oktober, 09.30u: Woord- en communieviering in de Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo. I.v.m. met de 1,5 meter maatregel is gekozen voor een vaste opstelling van de stoelen.
Intenties: Bijzondere intentie.

Dinsdag 13 oktober, 19.00u: Gebedsviering ter voorbereiding op het H. Vormsel.

Korte berichten

Sint-Odulphus Najaarsconcert.

Op **zaterdag 10 oktober** vindt dit kleinschalige en intieme concert, in het kader van Ludwig van Beethoven (1770-1827) plaats. Het programma bestaat uit zijn pianomuziek. Het concert begint om **14.00 uur** en duurt tot ca. **15.00 uur**. De kerk is open vanaf 13.30 uur; er is geen pauze en de toegang is gratis.

Vieringen:

Woensdag, 7 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering
Intenties: Kees Heunks.

Vrijdag, 9 oktober, 19.00u:

Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties.

Zaterdag, 10 oktober,

14.00u: Sint-Odulphus Najaarsconcert
17.00u: Eucharistieviering
Intenties: Ouders Appeldoorn-de Koning en overl. fam., overl. ouders Van de Meulengraaf-Geerts, Bernard Onland en schoonzoon Piet Timmermans, gebr. Walravens en Frans Baaijens.

Zondag, 11 oktober, 09.30u:

Eucharistieviering
Intenties: Antonius van Laarhoven (verjaardag), jgt. Arnoldus van Rijssel, Janus van Rooij (verjaardag).

Gedoopt: Charlie van Loon

Overleden:

Nellie Klompers-van Esch, 84 jaar
Moge zij rusten in vrede.